

Mensen hebben bossen & vrede nodig. Welkom 5 november 2017 om 14u30. Vladslo, Praatbos



Poëziewandeling Praatbos

5 november | 14.30 uur | Praatbos Vladslo

Mensen hebben bossen en vrede nodig...

Samen met jou wandelen we het vernieuwde poëziepad nabij het treurende ouderpaar van Käthe Kollwitz in het Praatbos in.

De 10 gedichten van het vredesbospad werden in het Duits & het Engels vertaald. Bosdichter Joris Denoo baant vredespaden samen met stadsdichter Frederik Lucien De Laere en vertaler Christina Brunnenkamp.

Gratis.

Verzamelen aan de hoofdingang Houtlandstraat, Vladslo.
Paraplú & laarzen voorzien bij regenweer

ORGANISATIE: stad Diksmuide en Lappersfort Poets Society.

INFO: info@cckruispunt.be, 051 79 32 50



Op zondag 5 november 2017 om 14u30 Praatbos, Diksmuide. Verzamelen aan de hoofdingang Houtlandstraat, Vladslo. De 10 Nederlandstalige gedichten van het vredesbospad - nabij treurende ouderpaar Käthe Kollwitz - werden in het Duits & het Engels vertaald. Bosdichter Joris Denoo baant vredespaden samen met stadsdichter Frederik Lucien De Laere & vertaler Christina Brunnenkamp. Boswachter Koen Maertens & schepen Karline Ramboer van leefmilieu, erfgoed en cultuur houden toespraak over bos & vrede.

<https://www.facebook.com/events/316492665490838/?fref=ts> <https://www.natuurenbos.be/praatbos> mmv. www.poeziebos.be <http://petertheunynck.be/2017/10/14/twee-vernieuwde-poezieroutes/>

<http://petertheunynck.be/2017/07/02/op-het-kerkhof-van-vladslo/>

https://www.youtube.com/watch?v=eovFI_TtCgc&feature=kp **Willem Vermandere** & Praatbos

<https://www.youtube.com/watch?v=A6D2EwaFD58> Bram Vermeulens **Oorlog aan den Oorlog**

Waarom komen dichters uit het Lappersfortbos naar Vladslo ?

Het is een lang oorlogsverhaal. Toen in Brugge de Lappersfortbomen in de moeder der zonevreemde bossen dreigden te sneuvelen werden de bosbezitters gesteund door dichters uit gans Vlaanderen. Ze steunden met woorden & vredesgedachten. De stem van brood & bossen. Na de bosoorlog dichtten die een Hugo Clauspad bijeen voor het Lappersfort wandelpad. Toevallig was de boswachter van het Lappersfortbos ook de boswachter van het Praatbos. Die vroeg om gedichten. En zo geschiedde. Het vredesbospad werd ingewandeld met 10 Nederlandstalige gedichten. Omdat vrede wereldwijd is werden de gedichten ook vertaald in het Duits & het Engels. Om zo nog meer mensen te bereiken. Want spreken de bomen immers niet een internationale taal van zusterschap & mededogen.

We zijn blij dat we niet alleen met de boswachters het vernieuwde vredesbospad zullen inwandelen; maar eveneens met afgevaardigden van het stadsbestuur van Diksmuide & Koekelare. Steden die vrede ademruimte geven ! Een natuurlijk bondgenootschap. Meer over de bosdichters van de Lappersfort Poets Society lezen ? U vindt ons ook hier <https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84> van zonsopgang tot zonsondergang... <http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx>

<https://www.facebook.com/Bruggestadsgedichten/> www.poeziebos.be

