

Mijn zusje

Mijn zusje in haar bedje klom.
Mijn moeder nog een liedje zong.
Mijn vader nog een woordje zei.
Mijn zusje op de bloemensprei.

Mijn zusje in haar bedje lag.
Mijn broertje die haar schoenen bracht.
Mijn moeder nergens meer van wist.
Mijn vader die zich had vergist.

Mijn zusje niet meer verder sliep.
Mijn broertje die haar lopen liet.
Mijn hoofd toen op het kussen lag.
Mijn zusje in de bange nacht.

Mijn ouders die er niet meer zijn.
Mijn broertje groot, mijn zusje klein.
Mijn dromen hoog tot aan de maan.
Mijn dromen naar mijn zusje gaan.

Johanna Kruit

Gedicht uit de jeugdbundel "Zoals wind om het huis"

Vorige week verscheen een nieuw kinderboek van Johanna Kruit.
Een ontroerend en spannend boek over een opa die met zijn kleindochter
in een oude kampeerbuis door Frankrijk zwerft.
De bijzondere avonturen die ze samen beleven zullen ieder kind aanspreken.

Het boek "**De Tierelier**" is verschenen bij Uitgeverij Maretak – Assen , en is
verkrijgbaar of te bestellen in iedere boekwinkel.
Meer informatie over dit boek kunt u vinden op de website van de uitgeverij
www.uitgeverijmaretak.nl

Verdere informatie is te vinden op : www.johannakruit.nl