

Mist, uit 'Land van vergeten' (1995)

Wortels in wortels houdt
een boom zich staande in een bos.
Gisteren in de open vlakte
waaiden opnieuw populieren omver.
En vanmorgen is mist een dichter
die hun lijken verbergt.

Ik ben geen boom in een bos.
Ik sta alleen in de dichte mist.
Maar ik leun hartstochtelijk tegen hem aan
en tracht met mijn adem die witte nacht
open te spreken.

Willy Spillebeen

(heb als boerenzoon zowat mijn hele kindertijd en jeugd tussen de bossen geleefd.
Alle bomen, maar vooral populieren liggen me na aan het hart. Ze zijn mijn hele
werk door, zowel in proza als in poëzie, letterlijk en symbolisch aanwezig. Ook de
titel van de roman die in 2012 moet verschijnen, 'Zomersneeuw' verwijst naar de
pluisjes van de populieren)