

## **Mooie zinnen ( Villanella )**

Mijn hoofd zit vol afwezigheid  
van woorden die ik wou bewaren  
maar mooie zinnen raak ik altijd kwijt.

Bijvoorbeeld hoe de wind de regen spreidt  
of hoe de golven door het water varen.  
Mijn hoofd zit vol afwezigheid.

Natuurlijk zie ik wel de werkelijkheid  
al zou ik graag legendes sparen.  
Maar mooie zinnen raak ik altijd kwijt.

Ze zijn als bloemen in een grastapijt  
en nooit kan ik ze lang genoeg bewaren.  
Mijn hoofd zit vol afwezigheid.

De mooiste woorden uit mijn kindertijd  
heb ik toch meegenomen door de jaren.  
Maar mooie zinnen raak ik altijd kwijt.

Misschien liep ik te ver in deze tijd.  
Waar is de boot die mij terug kan varen ?

Mijn hoofd zit vol afwezigheid.  
De mooiste zinnen raak ik altijd kwijt.

### *Johanna Kruit*

Dit gedicht staat in de bloemlezing “ Zeegrens “ die vorig jaar November verscheen bij

Uitgeverij Wel te Bergen op Zoom.

De bundel is rechtstreeks te bestellen via de website: [www.uitgeverijwel.com](http://www.uitgeverijwel.com)

Onlangs verscheen het kinderboek “ De Tierelier “ bij uitgeverij Maretak in Assen.

Een spannend en ontroerend leesboek voor kinderen vanaf 8 jaar.

Recensies over dit boek kunt u vinden op de site van [www.leestafel.nl](http://www.leestafel.nl) en op [www.pzc.nl/blog/zeelandboeken/](http://www.pzc.nl/blog/zeelandboeken/)

Voor alle andere informatie over Johanna Kruit kunt u kijken op de website [www.johannakruit.nl](http://www.johannakruit.nl)