

Nieuwe gedichten in het Lappersfort Poëziebos www.natuurenbos.be/lappersfortbos
Nieuwe stadsdichter voor Brugge { pers www.poeziebos.be 02.02.2014 lichtmis }

Zopas werd de derde editie van het Hugo Clauspad in het Lappersfort Poëziebos ingewandeld. Minnaars van bomen en gedichten vinden er prachtige poëzie van talrijke levende, maar ook van enkele dode dichters. Guido Gezelle, Jotie T'Hooft en Herman de Coninck blijven leven tussen de bomen van het Lappersfortbos. Maar ook Joyce Kilmer (USA, 6 December 1886 – Battle of the Marne, 30 July 1918).

De levende dichters worden aangevoerd door de vrije stadsdichters van Brugge : Hedwig Speliers, Peter Theunynck en Lies Van Gasse. Hun verzen zijn omringd door die van Johanna Kruit, Peter Holvoet-Hanssen, Hilde Keteleer, Annemarie Estor, Staf De Wilde, Paul Saccasyn, Marcus Cumberlege, Willy Spillebeen en Bart Moeyaert.

De nieuwe stadsdichteres die het Poëziebosnetwerk aan Brugge cadeau doet, las haar eerste stadsgedicht voor. Lies van Gasse (1983) is dichter en beeldend kunstenaar. Ze is één van de grootste talenten van haar generatie. Ze won met haar gedichten de poëzieprijs van de provincie Oost-Vlaanderen en ze werd genomineerd voor de Pernathprijs. Haar voorganger Peter Theunynck is nu erestadsdichter. Beiden zijn met vele andere dichters te gast op www.poezienachtbrugge.be

Het Lappersfort Poëziebos schreef bosgeschiedenis tussen 2001 & 2010 en is nu aan de goede zorgen van de ANB boswachters toevertrouwd. Met dank aan de bosbezitters & de bosbeweging die de steentjes van de berg deden rollen... Daags na gedichtendag 2014 maakte de Vlaamse regering de conceptnota 31.01.14 ' plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen ' bekend. Wij zijn blij dat onze bosminister woord houdt en zien het als een eerste positieve stap voor de zonevreemde bossen. **De lente-wandeling in het Lappersfort Poëziebos is op zondag 4 mei 2014 om 14u30 met als thema ' Poëzie & politiek voor de zonevreemde bossen ' met oa. kabinet Schauvliege (ov.), Bert de Somviele van Bos+ & vlaamse politici van goede wil over de stand van zaken in de bedreigde bossen. We blijven hopen op veel dialoog in een proces dat meer ademruimte geeft aan Vlaanderen.**

Doorbladert u even dit bos. Van zonsopgang tot zonsondergang bent u er welkom. Langs het Hugo Clauspad vindt u 20 gedichten over de liefde voor mens, natuur en bos als zuurstof voor het leven. Hier vindt u rustpunten en adem zodat u morgen weer onvermoeibaar mee kunt ijveren voor duurzaamheid & dierbaarheid. <http://www.literatuurplein.nl/excursie.jsp?excursied=62>

Deze poëziewandelroute wordt liefdevol opgedragen aan Mark Braet, Melanie Vanbrughe, Jotie T'Hooft, Herman J. Claeys, Herman de Coninck en Hugo Claus. De bosdichters van de Lappersfort Poets Society willen deze overleden dichters in herinnering brengen en eren. De samenleving is een uitwisseling tussen de levenden, de doden en zij die nog geboren moeten worden. Onze dank gaat tevens naar de boswachters van het ANB voor de goede samenwerking & zorg voor groene erfgoed.

Meer wandelingen in het Lappersfort Poëziebos : zaterdag 30 augustus 2014 : nacht van de Lappersfortvleermuis, 20u30 * week van het bos zondag 19 oktober 2014 om 14u30 * Poëzieweek : zondag 25 januari 2015 om 14u30. Met vrije stadsdichteres Brugge Lies Van Gasse & boswachter Koen. Plaats van verzamelen : Lappersfortbos, ANB-bord hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat, 8200 Brugge. Toegang gratis. Bij regenweer paraplu & laarzen.
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>
www.poeziebos.be <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> **Geschiedenis bossen België**
<http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207> <http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>

PS. In de luwte van het zonovergoten bos las Peter zijn laatste stadsgedicht voor. Voor Astra, het dode processiepaard. Ingrid Weverbergh vertelde over Jotie. Peter Theunynck vertelde hoe het dode hout het levende voedt. Zo ook de dichters. Paul Saccasyn zette Peter bij in de galerij van Brugse erestadsdichters. U leest gedicht Jotie hierna. Alsook gedicht Joyce Kilmer USA, 6 December 1886 – Battle of the Marne, 30 July 1918) Alsook het lofdicht voor Peter en laatste stadsgedicht.

ASTRA, stadsgedicht 12 voor processiepaard Brugge

Dag Astra. Dag processiepaard. Dag
Rocinante van Anton van Bourgondië.
Brabants – zo bloeide je open

in de Gouden Boomstoet. Je sneuvelde
niet op het slagveld, maar sneu
in je uitgemeste stal. Je gleed en raakte

tussen vloer en wand gekneld.
Jij die helden had gedragen, hapte
als een walvis op het land naar adem.

Zoals het een strijdros betaamt,
rechtte je nog een keer je rug.
Je liep de nacht in om te sterven.

Vaarwel processiepaard.
Door je grijze manen
zal geen zon meer gaan.

Slaap maar staande lieve Astra.
Klim de paardenhemel in. Geen dood
gewicht dat je nog naar beneden haalt.

Peter Theunynck, erestadsdichter Brugge www.poeziebos.be

<http://petertheunynck.wordpress.com/2014/02/01/dag-astra/>

Trees

I think that I shall never see
A poem lovely as a tree;

A tree whose hungry mouth is prest
Against the earth's sweet flowing breast;

A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;

A tree that may in summer wear
A nest of robins in her hair;

Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.

Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.

Joyce Kilmer (USA, 6 December 1886 – Battle of the Marne, 30 July 1918)

Ook hier

Ook hier kwam leven aangevloed:
verder onbekende handen trokken
met een adamsrib van wilgehout
de eerste kromme voor
en zaaiden.

De volgende morgen-oh, helder
drupte de dauw, helder als bloed die wonden
binnen, heldenhelder zoals alle bloed
weer worden moet.

De staf? Het vuur? Licht op het pad? Het wiel
dat wentelen moest in de karresporen
van werelds lawaai?
De staf, de voet, het licht in het oog
en het wiel, ach, het wiel...

Liever sprak ik u van het korenveld
dat voor de twintigste maal in mijn leven
duizenden halmen draagt
die duizelen in dezelfde wind
die mij deed duizelen als kind.

Jotie T'Hooft (Oudenaarde, 9 mei 1956 – Brugge, 6 oktober 1977)

Adieu stadsdichter Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge 2013

Adieu stadsdichter Peter Theunynck

Ach, stadsdichters (*) van weleer :
Jullie verdichtsel raakte verzinsel.
De Dietse dichters speelden oplichters
Bij hermelijn en rode wijn.

Was Anthonis de Roovere, was Eduard de Dene,
Was Eustache Deschamps een oplichter ?
Rijmelaar van 80.000 verzen
Hij uit zijn krassende pen perste ?

" In geen enkel land
Leeft zo'n slecht volk...
In dit valse land ! "
Met Vlaanderen had Deschamps geen band.

Dichters schreven met gal en roet
Opdat het in opdracht zo moest.
Om het even, hoe 't was geweven :
hekelied, klaaglied,
Schimpdicht of spotlied.

Vrije stadsdichter Peter Theunynck ?
Gesperde, gekruide en gebalde beelden.
Onrecht ? Cynisch aan de kaak gesteld :
Berijmd of in vrije versvorm gemeld.

Ere-Brugse stadsdichter, officieus want geus.
Nooit tirade, geen jeremiade.
Sinjoor met taal der barden.
Niet gedonder met bombarden.

Het geurt in Peters verzen
Naar Peter Pans dromen.
Naar oude rozen,
Naar zachtjes minnekozen.

Niet naar garen spinnen, wel naar beminnen.
Niet naar de hand(schoen) werpen.
Wel naar de hand reiken.
De race-mens bereiken.

Aux arbres citoyens...
les enfants de la patrie!

Paul Saccasyn, ouderdomsdeken Lappersfort Poets Society www.poeziebos.be

Anthonis de Roovere, Eduard de Dene (Brugse rederijkers zestiende eeuw) &
Eustache Deschamps (hofpoëet-croniqueur van Karel V, baljuw, vriend van Geoffrey
Chaucer Canterbury Tales) http://nl.wikipedia.org/wiki/Anthonis_de_Roovere
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eduard_de_Dene
http://en.wikipedia.org/wiki/Eustache_Deschamps
<http://www.literatuurplein.nl/excursie.jsp?excursield=62>

<http://www.poeziebos.be/Home/StadsgedichtenvoorBrugge.aspx> (pagina
stadsdichteres) <http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>
www.hausersgrens.blogspot.be www.blauhaus.tk www.kapersnest.be
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>