

Nostalgie, adventsgedicht voor Brugge

Laat mij nog eenmaal wandelen door Brugge,
De bevalligste zwanen in mijn gedicht noteren
Met hun veren in het weergalmende avondlicht.

Laat mij nog eenmaal zwerven langs het water
Tot aan het Groot Seminarie, een herinnering
Die op de reien drijft als een loodzwaar ding.

Laat mij nog eenmaal de etalages beamen
Waar in onbetaalbaar ontelbare droomboeken
Hun weg naar mijn geest en mijn hart opzoeken.

Laat mij nog eenmaal van Brugge proeven
Nu ik voltijds de stad heb verlaten, nu de stad
Mij voltijds verliet alsof het verleden volstond.

Laat mij voortaan de stad tot legende worden
Denkend aan het water dat tot aan de lippen staat
Zoals Knopff de stad in een droomvloed verdrong.

Laat mij nog eenmaal wandelen door dit Brugge
Verdwalen in de wildgroei van zijn dromers
En de toeristische stormloop van zijn zomers.

Later zal ik mij de stad herinneren als een vriend
Die ik liefhad, een stem die gezond maar ook ziek
Zich zocht te zonnen in de gloed van mijn lyriek.

Hedwig Speliers – vrije erestadsdichter Brugge - vrijdag 15 december 2017 18.35 u
www.poeziebos.be <https://www.facebook.com/Bruggestadsgedichten/>

Een geschenk voor de Toekomst van Brugge & de inwoners en bezoekers van Brugge.
Stadsgedichten over Brugge van Hedwig Speliers

Een cadeau voor de Bruggelingen & de Toekomst van Brugge. En haar vele bezoekers.
Stadsgedichten over Brugge van Peter Theunynck

Lees hier Kanten stad, de stadsgedichten voor Brugge in 2014. Met dank aan Lies Van
Gasse, vrije stadsdichteres Brugge (noot : tevens ernaast in Engelse vertaling met dank aan
Annamarie Sauer)