

## Ondersteboven

" bij de Nacht van de vleermuis "

[De nacht van de Lappersfortvleermuis : zaterdag 25 augustus om 20u30](#)

Staat de wereld op haar kop ?  
Kop omhoog, kop omlaag ?  
" Komop ", wie raaskalt ?  
Vraagt de vleermuis.

Beveelt de vampier :  
Broeders, heft het glas.  
Plengt het vocht  
Op de bodem van de krocht.

Sist de hoofdvleermuis:  
Kompanen, weest geen vampieren!  
Laat ons geen bloed vergieten.  
Verdriet stroomt door elk vergiet.

Bloedzuigers reppen zich weg.  
Freya waakt over het slinkende bos.  
Witte blokkendozen aan de kim.  
Wordt het uit zichzelf een schim?

In hun kelder vrezen ze muizenissen.  
Batman versus bad men.  
Betaalt Strauss het gelag?

Paul SACCASYN, Lappersfort Poets Society