

<http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/milieu-en-natuur/vredesbospad-in-praatbos-in-vladslo-maakt-indruk/article-normal-285347.html> <http://www.diksmuide.be/fotoalbum.aspx?id=537&fdo>

<http://www.wo1.be/nl/nieuws/60814/inwandeling-vernieuwd-poziepad-praatbos-vladslo>

Beste woordliefhebbers,

Honderd jaar terug zaten op deze plek stumperds te verkleumen in de restanten van het Praetbos. We weten dat op 4/11/1917 een zwaar bombardement plaatsvond op de beruchte Dodengang in Kaaskerke. De Duitse soldaten, die zich hiermee 100 jaar terug onledig hielden, vertrokken wellicht 's anderendaags naar plekken als deze, oorden van "rust". In het gebouw aan de overzijde was ooit een Duitse cinemazaal. "Rust" in een ongetwijfeld zwaar geteisterd bos, vol gevaren, waar moest geschuild worden in bunkertjes, zoals er nog enkele in het bosgedeelte achter het kerkhof te zien zijn. Eerder holen voor beesten, dan wat anders: vochtig, laag, kortom onleefbaar.

Bossen zijn schuilplaatsen tegen onheil. De bomen zijn een metafoor voor de stekels van de egel, die een belager ontwaart. Het bos beschermt de bewoner aan zijn omgeving. Een bos is een last resort voor wie op de vlucht is. In de dierenwereld is het niet anders. Ons platteland is te veel monocultuur geworden. Velden vol maïs domineren, maar worden in de maand oktober onverbiddelijk gekortwiekt tot aan de stoppel. Overleven staat gelijk met een vlucht in het kreupelhout, indien dit er al is.

Bossen, die dus oorden van rust en vrede zouden moeten zijn, worden echter al te vaak inzet van conflicten. Het Lappersfortbos is gekend, net als het bos naast het bedrijf Essers in Limburg. In Vlaanderen anno 2017 wordt dagdagelijks gestreden voor iedere morzel grond. Requiem voor de Boskaart. Deze strijd kan alleen maar beslecht worden door een vredesakkoord. Zoals de Vrede van Utrecht een einde maakte aan twee eeuwen godsdiensttwisten en bloedige oorlogen, zo ook moet de Vlaamse Regering dringend knopen doorhakken. 5 minuten politieke moed.

Beleidsbeslissingen komen er vaak enkel nog onder druk van de publieke opinie. Hier komen de beeldvoerders, de schrijvers, dichters en andere maatschappijcritici prominent in beeld. Zij kunnen de verdoofde massa nog beroeren. Leve het vrije woord. Dichters ga uw gang!

Schepen Kurt Vanlerberghe www.diksmuide.be (inwandelen Vredesbospad Praatbos Vladslo)