

MENSEN HEBBEN BOSSEN & VREDE NODIG

Vooraankondiging poëziewandelingen stem van brood & bossen

Zondagen 15 oktober (Lappersfortbos) & 5 november (Praatbos) om 14u30

De bosdichters van de Lappersfort Poets Society www.poeziebos.be nodigen U graag uit op 2 poëziewandelingen. **Op zondagen 15 oktober & 5 november 2017** worden 2 hernieuwde poëziepaden ingewandeld in de ANB-bossen van de provincie West-Vlaanderen. Meer officiële details volgen later; maar noteer het nu reeds in je agenda. De toegang is gratis. Paraplu & laarzen voorzien bij regenweer.

- **Week van het bos op zondag 15 oktober 2017 om 14u30 Lappersfortbos, Brugge.** Verzamelen aan de hoofdingang hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat, Sint-Michiels. De vierde editie van het Hugo Clauspad wordt ingewandeld samen met boswachter Rik, bosdichter Peter Theunynck & de vijfde vrije Brugse stadsdichter Herman Leenders. De muzes schenken 20 nieuwe gedichten. (lijst andere aanwezige dichters volgt later) <https://www.natuurenbos.be/lappersfortbos>

- **In de novembermaand op zondag 5 november 2017 om 14u30 Praatbos, Diksmuide.** Verzamelen aan de hoofdingang Houtlandstraat, Vladslo. De 10 Nederlandstalige gedichten van het vredesbospad - nabij treurende ouderpaar Käthe Kollwitz - werden in het Duits & het Engels vertaald. Bosdichter Peter Theunynck baant de vredespaden samen met boswachter Koen & co. (lijst dichters & vertalers & mensen Diksmuide volgt later) <https://www.natuurenbos.be/praatbos>

U vindt ons ook hier <https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84> Zeg het verder van zonsopgang tot zonsondergang...

<http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx> <https://www.facebook.com/Bruggestadsgedichten/>

