

Ravage, ode aan de bos- & stadsdichters

je hoofd is van geluid
verzadigd, je wil de stilte
horen, een huis dat ademt
als een bos

ach, zag je de ravage
als door een tornado aangericht:
bomen afgebroken alsof
een zenuwlijder speelde
met wat lucifers

ruimte werd geschapen
als kale plekken op een schedel
wanneer wordt een toupetje
ingeplant, wanneer
begroeten jou de jonge bomen?

soms ben je ziekjes
van muziek: gitaren, koperblazers
zelfs con sordino, het echoot
in je schedel alsof het daar
een bergland is en jij wil
de beekjes horen, het zachte
kabbelen ginds beneden

Staf De Wilde