

(retour à Bruges) week van het bos 2016 : Joke & Wouter : be one !

Vorig jaar - tijdens de week van het bos - namen de muzes www.poeziebos.be afscheid van boswachter Koen. De dichter van dienst schreef een ode aan bossen als **wachters van hout & stilte**. Lees hierna. Onderaan drie kwarten, bosgedicht voor vijfde verjaardag van de Mohikanen van het Poëziebosnetwerk. Met dank aan dichters Staf de Wilde & Paul Saccasyn.

" Een pot met zalve ? Van onder de galge. In de middeleeuwse lyriek werd men van lijkenzalf niet ziek " - Vino Pellite Curas in Paradiso, verdrijf de zorgen met wijn - Bij het afscheid van boswachter Koen & intrede boswachter Rik in L- bos

Woudlopers, boskerels, kerels uit Vlaanderen, hun Kerelslied...

Waar is de tijd van de Vlaamse, romantische

letterkunde uit de neo-gotiek ?

De boswachter van nu, niet gewapend met een schietstok
om het jachtgebied van zijn kasteelheer te beschermen,
is een nazaat - met weliswaar goede & zuivere bedoelingen -
van stropers, rovers, kluizenaars, heksen, toverkollen en boze kwenen.

Met romantische sentimenten dromen we even weg naar
Ludovicus Baekelandt, Jan De Lichte, de bende van de broers Pollet
en de bokkenrijders; alsook de Sansculotten die schuilden in de toen
nog minder ontboste gouwen en streken.

En eeuwig zongen de bossen, de bossen van weleer voor ze als mijnhout
verdwenen of de weg naar de Duitse bezetter vonden; die een deel van de
Westhoek, de Vlaamse Ardennen en de Brugse Groene Bosgordel ontboste :
" Weiter machen, schnell, schnell. "

Voor een kom soep en een bete brood : opgeëist
om in de grote oorlog in onze provincie vliegvelden
aan te leggen. " Im luft onbesiegt " , zo heette men dat...
En de bomen verdwenen per ' Opel ' (de visu 1943)

En de boer hij ploegde voort...

En de nieuwe generatie boswachters vertellen het voort :

Ze zwijgen veelal over hekserij, over demonen, genezers en genezeressen die nu vervangen worden door kruidendokters, herboristen en alternatieve geneeswijzen. Ooit werden de pestlijders uit de stad verbannen naar buitenstedelijke pesthuisjes.

De heksen kenden zekere magische krachten - witte of zwarte - die een doorn waren bij de Rooms-gelovigen die enkel gebed, versterving, boetedoening en processies voor heilzaam hielden.

Een kapel hier, een kapelleken daar. Een offerblok hier, een kaarsken daar : centen !

De " bovennatuurlijke kracht " die niet van God of zijn heiligen kwam, was duivels en moest verboden en vernietigd worden.

Weg met het toenmalige bijgeloof, de superstitie :
leve de Inquisitie, sprak men.

Tienduizenden vermeende heksen - veelal oude, lelijke weduwen en vrouwen en arme kinderen werden tot pulver verbrand.

Ook te Brugge.

Verklikt worden om een ongepast woord, een banale ruzie, een slechte oogst volstond om de vierschaar te ondergaan met pijnmes, folteringen, valse bekentenissen en verspreiding van de asse om de duivel geen onderduikadres te bieden.

En van toen naar vandaag : Boswacht als vrijetijdsalchemie & de steen der wijzen ?

Samenwerken met BOS+ en Natuurpunters, Anarchistische

Bosbezitters en groene meiskes muzes GGF

en zelfs vogels van poëtische aard.

Hoed af voor de boswachters !

Het L-bos met fabrieksrüines werd ook gekraakt, ten dele gecraht.

Maar de vleermuizen zijn er terug : die verfoeide, akelige beesten

die rond heksen en toverkollen vlogen met zwarte hellehonden.

De nieuwe demonen zijn niet, niet langer de vleermuizen.

Ze heten nu geweld, bedrog, fraude,

fanatisme, sociale ongelijkheid.

'l Enfer c'est les autres ! aldus

de Franse athëist Sartre.

Maar het Vlaamse bos wordt ziek !

Het Vlaamse bos verschraalt !

Het bos wordt een rijkenresidentie

Het wereldbos brandt en verstikt !

En wij, we geraken verstrikt tussen asfalt en beton.

Pardon, het bos van mijnheer de Baron

De leegte is een leugen.

Zijn bomen onze naasten ?

Joke & Wouter : be one !

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society

<https://www.youtube.com/watch?v=KvpSfsF2Fg> <https://www.youtube.com/watch?v=FHJuNeaxCuc> retour à Bruges <https://www.youtube.com/watch?v=UXv923PTIJU>

Zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos

<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> wandelen op rust- en stilteplek waar ademruimte & muzes wonen

drie kwarten

een front werd een bos
of drie kwarten daarvan
maar levende feeën lopen
er niet meer los, wonen niet meer
in de bomen

zouden zij nog dromen:
misschien elders waar een nieuw
front wordt gevormd,
waar de strijd nog woedt
in alle hevigheid

natuurlijk, de uitkomst blijft
onzeker, beter een hectare in de hand
doch waar zijn de feeën
en waar hun hut in de kruinen
zwevend over een vijver

waren drie kwarten hun ijver
wel waard ? of zullen we zeggen:
liever de zweem van een fee
dan het verslindend fatsoen ?

Staf de Wilde, Lappersfort Poets Society www.ggf.be
<http://www.poeziebos.be/Boswandelingen.aspx>

<http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx>