

VIJF STADSHAIKUS DOOR MARCUS CUMBERLEGE

Astridpark speelplein

Jong zijn in de lente
springen in de lucht
je benen niet breken.

Zachte muziek

Rode baard op een bank
op de Burg -
vrolijke gitaarspeler.

Glashelder

Groene vuilnisbak onder de bomen -
kreten van de petanquespelers
luider in de lentelucht.

Kopje Troost

Lente, en verliefd worden.
Op kruidenthees.
Op witte muren.

In het gras

Hop – hop – hop
de vroege ochtendmerel
met een *Handvol Poëzie*.

Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge 2015. BRUGES FREE CITY POET
www.marcuscumberlege.com powered by www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be

(de mensen horen haar in dezelfde tuin) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO

Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken
<http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013>
<http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx>

PS. de voorgangers van Marcus lees je op <https://petertheunynck.wordpress.com/>
www.kantenstad.blogspot.be Brugse Stadsgedichten van Peter Theunynck & Hedwig Speliers. Een kostbaar geschenk voor U nav. driekoningen 2015, de twaalfde nacht.