

People in a show, all lined in a row. We just push on by, it's funny how hard we try. Don't you wanna know me? Be a friend of mine. I'll share some wisdom with you. Don't you ever get lonely, from time to time. Don't let the system get you down. Soon our work is done, all of us one by one. Still we live our lives, as if all this stuff survives. (Big City Life <https://www.youtube.com/watch?v=cGqfJdeSBdM>)

Beste (toekomstige) Bruggeling,
Beste (toekomstige) bezoeker van Brugge,
Beste Sofies, wijze werkkrachten civil servants van Brugges Toekomst,

Toen we een jaar geleden een verzoekschrift (een aanbevolen participatie-instrument) verdedigden in het Brugse stadhuis werd verwezen naar de Toekomst van Brugge. Toen nog een vaag idee. Overmorgen wordt het echter concreet. **Wij geloven in startpunten. Beginnings. En elke dag hopen. Nu ook met www.detoekomstvanbrugge.be**

Niet dat het verleden en het nu van Brugge zo mooi of goed zijn. We hebben zowel onder Burgemeester **Moenaert als Landuyt** niet altijd goede ervaringen (*) met het stadhuis, dat nog te vaak een grote anonieme machine is. Een zeer complexe omgeving met gladde sfinksen en sluwe vossen. Als gewone burgers & burgeressen zijn wij op vele vlakken klein, zoals Mattafix zingt in Big City Life. Algemeen belang is soms ver weg in de politiek, die 3 dagen na de verkiezingen vaak eindigt in lokaal of landelijk ruzie maken. Alsof ze ons daarmee vertegenwoordigen? Dus doen we het zelf. Natuurlijk vinden wij dat er ook analyses nodig zijn van het recente verleden van Brugge : waarom werden er de voorbije 30 jaar zo weinig bruggen tussen overheid en burgers gebouwd? (* zie voor alle nuances op <http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx>)

Er is werk aan de winkel om de bewoners van de stad sterker te maken. En niet alleen in verkiezingstijden. Daar faalt de lokale democratie die vaak alleen zichtbaar is op grote momenten. De grote woorden en mooie dromen zijn er wel; maar de onverschilligheid en leegte zijn veel concreter. Bestuurders moeten zo veel naar Brussel of naar andere plaatsen voor dubbelmandaten, ze zijn dagelijks zo druk bezig en hebben weinig tijd over om te luisteren. Daarom is de Toekomst van Brugge zo hoopvol. Eindelijk maken ze er tijd voor. Dat deed de Vlaamse overheid ook al eens met Thuis in de stad.

Wij hebben vanuit het Lappersfortbos vele voorstellen gedaan voor een beter toekomstig Brugge. Waar die voorstellen heen zijn weten we ook niet. Hopelijk niet in de vuilbak? Het beste idee vinden wij nog altijd **de Turnhouse Communicatieraad**. Daar zit heel wat nuttigs in, ook voor Brugge. (zie <http://www.ggf.be/partici/partstart.htm>) We hopen op meer synergie in de Brugse toekomst en dat we trotser kunnen zijn op Brugge. Samen sterk verbindend. Participatie-wijzer...?

Tot slot hierna gedicht ' **de stem van de stad** ' van één van onze vrije stadsdichters. Wij kaarten het idee van een stadsdichter voor Brugge aan sinds 2006 en zoals het gaat met goede ideeën moet je ze vaak zelf uitvoeren. Wat we ook deden. Voor 2015 engageren we ons opnieuw voor boswandelingen langs het Hugo Clauspad in het Lappersfort Poëziebos. En nieuwe Brugse stadsgedichten van een vierde vrije Brugse stadsdichter, de stem van brood & bossen. De stem van de stad...
Brugge 13 september 2014

Luc Vanneste & Peter Theunynck, Poëziebosnetwerk. Diplomatie & poëzie van zonsopgang tot zonsondergang <http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos <http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/idee%C3%ABn-voor-de-stad/samen-thuis-de-stad>

DE STEM VAN DE STAD

Ik ben al eeuwenlang uw stad: in het zilver
van uw reien, in het brons van uw burg.

Ik zal uit de hoogte van uw hoge schouwen
rookpluim na rookpluim sturen over uw muren.

Ik leg uw huizen aan uw enkels kettingvast,
ik streel de voetzool van uw burgers.

Ik spreid de milde mantel van mijn liefde
in verstrengeling van deur en vensters.

Het mag een godshuis zijn bespottelijk klein,
een lichaam dat de maat meet van het bloed.

Goudhoudende stemmen stromen zonder
vermomming, zonder masker en schmink.

Ik leg mijn hand op uw arm, ik luister
naar de polsslag en het ritme van uw adem.

Ik, die uw stad ben al eeuwenlang, ik ken
en waardeer het juweel van uw fluwelen stem.

Hedwig Speliers, eerste vrije stadsdichter van Brugge www.poeziebos.be

[Een geschenk voor de Toekomst van Brugge & de inwoners en bezoekers van Brugge.
Stadsgedichten over Brugge van Hedwig Speliers](#)

[Een cadeau voor de Bruggelingen & de Toekomst van Brugge. En haar vele bezoekers.
Stadsgedichten over Brugge van Peter Theunynck](#)

[A gift 4 the future of Bruges. City poems from free city poet Peter Theunynck. Tanx to the translator
Annmarie Sauer.](#)

[Bruggen bouwen naar de toekomst. Lees hier het antwoord van het Brugse stadsbestuur & de
voltallige Brugse gemeenteraad op het achtste verzoekschrift Participatie vanop de gemeenteraad
17.09.2013](#)

[Twee verdedigingen ten stadhuize verzoekschrift, Brugs berek vrijdag 13 september 2013 met
burgervader Landuyt & lokale raadsleden/ambtenaren](#)

[Achtste verzoekschrift van 9 wakkere bruggelingen. Participatie : BRUGGE in & uit SPRAAK](#)

[Tien gouden spelregels voor de Toekomst van Brugge ? Een goed idee van het Poëziebosnetwerk
in Hanzestadcoalitie](#)

[De toekomst van Brugge ? Participatie & bruggen bouwen. In- & uitspraak. Lees hier onze tips
komende herfst \[http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/idee%C3%ABn-voor-de-
stad/stadsgedichten-op-straat\]\(http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/idee%C3%ABn-voor-de-stad/stadsgedichten-op-straat\)](#)