

Yamen

Het negende stadsgedicht is opgedragen aan de zesjarige Yamen. Hij werd op 22 februari 2017 aangereden door een vrachtwagen toen hij, op het zebrapad vlakbij school, de straat wou oversteken. Yamen was in oktober 2016 vanuit Syrië in België aangekomen.

zo tweemaal niets een jongensfiets
een blikje een pad een vlieg
een lach een woord een kinderlied
een stuur een bel een verbogen frame

zo kanariegeel
onder een grauwe brandstoftank
op grijs beton achter een zwarte band
ik hoor het geel schreeuwen

harder dan kogels en bommen
het schreeuwt zijn moeder zijn broer
zijn zussen in duizend stukken
puin dat niet te ruimen valt

waarvoor je niet kunt vluchten
naar een veiliger land

Herman Leenders

Vrije stadsdichter Brugge 2016-2017 - de stadsdichter hoort de muzes van het Poëziebos www.poeziebos.be samenwerkend met het Poëziebosnetwerk, Boekhandel De Reyghere & Brugse Boekhandel - <http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-van-brugge>

Lees alle stadsgedichten op <http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx>

Lees hier een interview met Herman Leenders, de vijfde vrije stadsdichter van Brugge.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170223_02746547

‘Er zijn veel mogelijkheden om de schoolomgeving veiliger te maken, maar die **alternatieven vallen vaak **in dovemansoren**.’** Mobiliteitsexpert Kris Peeters is kritisch na het ongeval in Brugge gistermorgen.

‘Vrachtverkeer rond scholen verbieden’