

## **Straaljagers boven Brugge**

Hedwig Speliers

stadsdichter Brugge

[www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be)

*BRUGGE - Twee F16-straaljagers van het Belgisch leger die bij een achtervolging van een Brits vliegtuig de geluidsmuur doorboorden, berokkendens dinsdagnamiddag schade aan het vals plafond van de winkel Kwantum in het winkelcentrum B-Park.*

<http://www.focus-wtv.be/nieuws/algemeen/straaljagers-veroorzaken-schade-in-nagelnieuwe-kwantumwinkel-b-park/article-1194722605983.htm> dinsdag 24 februari 2009

Het zijn geen muggen. Het zijn geen vliegen en toch vliegen zij.  
Ze gekken door de lucht als gieren. Ze wentelen door het zwerk.  
Ze werken zich door muren en plafonds. Winkelcentrum B-Park  
is hun doel, alom wordt botgevierd met stalen straalstreep.  
Keelgeluiden gaan hun geluidsmuur ver te buiten.

Gekalkte wanden worden landschap, langs kanten allerhande  
dwarrelen zij het stof ten gronde. Ze glijden als een schuifmeetlat  
tussen horizont en stad. Ze bijten als boze kraakbeenvissen.  
Ze vermalen zonder meer metalen en civiele hindernissen.

Ja, *Kwantum* had zijn deuren open.  
Godzijdank, er waren weinig voeten op de vloer. En elke klant  
had zich handig onder zijn winkelwaar verschanst. Gevaar  
kwam pas toen de Brandweer van Brugge begon te blussen.  
Gelukkig bluste ze de knal met droog water en zacht zand.

*Overtollige coda*

*En tussendoor hoorden we de straaljagerstem van De Crem  
tot zijn stafchef Delcour: Ga staan op de rem! Kruisig hem!*

Ps. Op <http://www.ggf.be/pers/schinveld.htm> onze verbondenheid met het luchtruim...