

Syntagmaplein

wie neemt vrede met die wereld
wie zal werken voor een hongerloon
er is een woede in Athene
in het land van tempel en icoon

je ziet de droeve beelden
van wapenschild en stenen
en in paleizen wordt vergaderd
er is een woede in Athene

je leest de verhalen
over kinderen die op school
bezwijmen: hoe zou je op honger
rijmen, wie heeft gezongen
van zo'n wereld, een blinde zanger
op de dool?

er is een woede in Athene
in het land van tempel en icoon
geen mens neemt vrede met die wereld
alleen een slaaf zal werken voor een hongerloon

Staf De Wilde