

Schone slaapster (tiende Brugse stadsgedicht Herman Leenders)



(Looking at (for) the invisible XXVIII) schilderij van Johan Clarysse

daar ligt ze in haar straten en stegen
in haar hobbelig parcours
met haar grillen en grollen
bulten en bochten

in grijze gouaches vergeelde kaarten
sepia gezegeld en gevlekt
in haar muffe keldergeur
in de zwierige krullen van porte-plume en encre de Chine

tijdloos in de schaduw van haar torens
- wijzers die over de daken schuiven -
in de zwarte spiegel van de Reien
bewaakt door versteende helden en schilders

alsof er honderd jaar niets is gebeurd
geen storm oorlog of uitslaande brand
maar wij kusten haar wakker
gaven haar met selfies en bermuda's

haar blos terug

© Herman Leenders - Vrije Brugse stadsdichter 2016-2017

Herman Leenders is de vijfde vrije Brugse stadsdichter. *Hij krijgt de opdracht elf Brugse stadsgedichten te schrijven over schoonheid en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de wereld.* De stadsdichter wordt geroepen door de muzes Poëziebos in samenwerking met het Poëziebosnetwerk en Boekhandel De Reyghere & Brugse Boekhandel.

<http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-van-brugge> <http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx>

archiefjes stadsdichters (*)

<http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901> (Hedwig)

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150125_01492691 (Marcus)

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140202_00959286 (Lies)

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130128_00449112 (Peter)

(*) De stadsdichter wordt geroepen door de muzes van het Poëziebos www.poeziebos.be in samenwerking met het Poëziebosnetwerk en Boekhandel De Reyghere & Brugse Boekhandel.