

Een levensbeschouwelijke lente voor Vlaanderen ! Geert & Sven & Hilde ? Kan Vlaanderen levensbeschouwelijke lente koesteren & niet de leegte van het niets ? Start op radio & tv een renaissance !

LS, ik deed al eerder eens mijn mond open over levensbeschouwing. Maar deze stille paaszaterdag viel ik van mijn stoel. Mijn krant De Standaard gaf een opinie om de lessen levensbeschouwing in het gemeenschapsonderwijs af te schaffen en op radio 1 hoorde ik een mondige liberale tante pleiten om geen gemeenschapsgeld meer in de godsdiensten te stoppen. Is dit een oorlogsverklaring ? Wil Vlaanderen niet langer in communio leven met de burgers & burgeressen die hun leven wensen te beschouwen ? Zijn wij slechter dan voetbal of de koers ? Is dit de liberale leegte die ons wacht ? Waaraan hebben Jezus en Bach dit verdiend ? Wordt god weer gekruisigd ? Is geloven dom ?

Gwendolyn, scheid dan misschien ook staat & sport of staat & politiciers ? Tegenwoordig denken we transversaal, dwars door alles heen.... <https://www.youtube.com/watch?v=NaSRGiNKsc0>

Kerstlucht maakt vrij ! Levensbeschouwelijke brief aan minister Sven Gatz (24 december 2015)

Te lezen op <http://www.poeziebos.be/Home/Participatie.aspx>

Ik kijk met bewondering naar het Waalse gewest waar op de radio de levensbeschouwelijke dialoog gevoerd wordt https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions_et-dieu-dans-tout-ca?programId=180 en wie herinnert zich niet noms de dieux ? https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_noms-de-dieux?id=89

Ook de Nederlandse publieke omroep heeft een rijk aanbod. Ik geef maar enkele links ter staving https://www.npo.nl/kloosterserie/KN_1681718 <https://www.kro-ncrv.nl/jacobineopzondag>

<http://www.ntr.nl/De-Nieuwe-Maan/190/> <http://www.bodhitv.nl/home/> https://www.npo.nl/adieu-god/VPWON_1257899 https://www.npo.nl/de-kist/VPWON_1260610 https://www.npo.nl/jacobine-op-zondag/KN_1676723 https://www.npo.nl/human-doc/POMS_S_HUMAN_502952

<https://www.youtube.com/watch?v=t4R-EdjhX-Y> Groter dan ons hart - Oosterhuis https://www.npo.nl/kijken-in-de-ziel/VPWON_1251931 kijken in de ziel

https://www.npo.nl/de-vermoeden-viering/POMS_S_RA5_447403

Zelf ontmoette ik mijn eerste vrijzinnige op de Gentse Universiteit waar ik burgerdienst deed op het KUC, de studentenparochie. Het was Leo Apostel. Een rijkdom van ontmoeting en denkkraft van bevrijdende woorden. Meer van dat. Ik denk dat radio en tv de ideale manieren zijn om die dialoog en ontmoeting te stimuleren en zo ook de eigen traditie(s) te leren kennen en verdiepen. Het kan niet de bedoeling zijn dat levensbeschouwingen de catacomben ondergronds worden ingestuurd. De wortels en de bronnen van onze samenleving moeten bovengronds en actief gevoed en gestimuleerd worden. Tot nut van het algemeen belang en de bijzondere goede talenten die in ons diepere bewustzijn sluimeren.

Helaas, in Vlaanderen is het heden vooral woestijn en als je de liberalen gelooft de dood van de levensbeschouwing ? De begrafenisbrieven zijn al gedrukt. Kunnnen we dat maken in Vlaanderen ? Of hebben we de moed van de overtuiging en creëren we een nieuw wij voor levensbeschouwingen in dialoog. Over de vrijheid van onderwijs en eredienst die aangevallen wordt, spreek ik me niet uit, maar voor de publieke omroep doe ik graag een opbouwend voorstel. Of laten we het over aan de markt ?

- **richt de levensbeschouwelijke omroepen (radio & tv) terug op** en geef hen ruimte op goede uren & plaats op het internet. Met een dubbele opdracht : levensbeschouwelijke dialoog & verdieping traditie. Zij zijn de voelsprietten en de antennes. Koken kost ook geld. Voorzie dit dan ook op begroting VRT.

- **vieringen** : laat elke traditie een moment om te vieren op tv. Ook de vrijzinnige humanisten moeten hun zendtijd krijgen om het leven te vieren. Dat kan met hun rituelen, teksten en poëzie. Idem voor de moslims, de joden en de christenen. En er zijn in Vlaanderen ook nog andere levensbeschouwingen die erkend zijn of zullen worden. Het leven mag toch gevierd worden ? Of doen we dat alleen bij rampen en terreur ?

- **derden** : er zal wel nog van alles leven bij de afgeschafte derden en bij vele andere mensen. Dat kan actief verzameld worden. Ook de kerken en de andere officiële instanties kunnen hun mond open doen en actief meedenken over een nieuwe levensbeschouwelijke lente in Vlaanderen ?

- **Nederland**. Werk samen met de Nederlandse Publieke omroep voor een gezamenlijk archief zoals NPO. En waarom niet een gezamenlijk kanaal voor levensbeschouwing, boeken, kunst, dans, muziek... ? Er is zoveel rijkdom in de lage landen dat we dat beter kunnen delen en groeien in gezamenlijkheid ? Na 20u zendt Ketnet een testbeeld uit. Gebruik dat eens nuttig !

Het is tijd voor verbindig en dialoog en de integratie van alle mensen van goede wil. Aan de slag Sven Gatz, Geert Bourgeois en Hilde Crevits ! Vlaanderen verdient beter dan de leegte van het niets ! Werk aan de winkel voor alle parlementsleden van goede wil !

Luc Vanneste, leraar RKG, veelzinnig & vrijgelovig actief in het Lappersfortbos
www.poeziebos.be

Toekomst

We zaten in het gras te praten.
Onder de bomen hing stilte
om wat begon.

We wisten alles van wat bestond.
De toekomst was helder als water.

Later zouden we elkaar ontmoeten.
We spraken nieuwe jaren af.

Een zwaan zwom met zijn spiegelbeeld
het uitzicht open naar wat was.

Johanna Kruit in “ Vannacht zijn we verdwenen “