

Toen alles nog kon

Toen alles nog kon
bewoonden wij om de tijd te doden
bermen en pleinen, trokken in drommen
de wereld in, veroverden
luchtruim en zee, om bij de terminus
van onze tocht met onverholen fierheid
een wereld na te laten, als kroon op het werk:

Kijk, kinderen, wij hebben gedaan
wat wij konden, de gebraden kippen
vlogen ons niet zomaar in de mond.
Jullie toekomst is verzekerd,
wij hebben voor alles gezorgd,
de mondmaskers zijn voorradig,
er zijn voldoende zwemvesten voorzien.
(Vergeet vooral niet eerst zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing door te nemen.)
Het ga jullie goed.

Christina Guirlande
Geschreven na de mislukte Kopenhagentop in 2009