

WEES GEGROET

Wees gegroet Schauvliege,
vol van genade,
De bosgeest zij met u,
Gezegend zijt gij boven Muylers en Peeters,
want gezegend is de vrucht van uw schoot,
het Sint-Annabos,
Heilige Schauvliege,
Moeder aller bomen,
bid voor ons,
arme populieren,
nu en in het uur van onze kap,
Amen.

Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society

Beste vrienden

Nu bijna tien jaar geleden, in de zomer van 2001, werd het Lappersfortbos in Brugge voor het eerst bezet. Dat was een historisch moment. Naar het voorbeeld van Franse, Engelse en Duitse bosbezitters, kropen Vlaamse jongens en meisjes in het Lappersfortbos in de bomen, met als doel: het behoud van dit zonevreemde bos. Zie ook www.poeziebos.be

Een jaar later, in de lente van 2002, werd het Groene Gordel Front in Brugge geboren: een netwerkorganisatie die de bezitters ondersteunde met overleg, communicatie en politieke actie. Al snel groeide in de schoot van het GGF de Lappersfort Poets Society: een netwerk van dichters en schrijvers van overal in Vlaanderen die via teksten en optredens de bosbezitters steunden.

De overheid probeerde GGF www.ggf.be en de bosbezitters te marginaliseren, te ridiculiseren en te intimideren. Gelukkig kregen we al snel filosofische en inhoudelijke steun van een Antwerpse organisatie die toen nog nauwelijks bekend was: stRatengeneraal. Zo bouwden we stilaan een netwerk uit. Later kwam er ook veel dossierkennis bij via de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en werden we ook actief gesteund door Friends of the Earth.

Het resultaat van al onze acties is meervoudig.

- 1) Het grootste deel van het Lappersfortbos in Brugge is nu gered. Dat is een symbolisch belangrijke overwinning.
- 2) Het Lappersfortbos is een Poëziebos geworden met een ondertussen al beroemd Hugo Clauspad. Dit bos is toegankelijk voor alle burgers van dit land.
- 3) De problematiek van de zonevreemde bossen werd in Vlaanderen definitief op de kaart gezet.
- 4) Het Lappersfortbos in Brugge kreeg dankzij de onvermoeibare aankoopacties van Andy Vermaut & Friends of the Earth www.saveforest.be samen met struikrover André en schepen Miroir en zijn mensen van Buitengoed www.buitengoed.be een flink zusje: het Lappersfort Zuurstofbos in Oostende.

Daar zijn ondertussen 9.999 bomen geplant. De tienduizendste boom wilden Andy en de mensen van het Zuurstofbos schenken aan dat andere bedreigde Vlaamse bos: het Sint-Annabos in Antwerpen. Een symbolisch cadeau dat onderstreept dat het bossennetwerk Vlaanderen www.vbv.be/netwerk werkt en solidair is. Samen met Ademloos, Straten-Generaal, Natuurpunt, VBV en andere organisaties verzetten wij ons tegen de kap van het Sint-Annabos in Antwerpen.

Bovendien richten we ons vandaag weer tot Joke Schauvliege, minister van cultuur en milieu in de Vlaamse regering. (ondertussen www.bosplus.be)

Beste Joke, de Belgische regering is er momenteel één van lopende zaken. De Vlaamse regering lijkt er soms meer één van stilstaande zaken. Bijna 2 jaar geleden beloofde je ons dat je werk zou maken van het in kaart brengen van de zonevreemde bossen in Vlaanderen. Je beloofde ook dat in de meerjarenbegroting een substantieel budget voorzien zou worden om herbestemming van zonevreemde bossen, waar nuttig en mogelijk, te realiseren. Ondertussen hebben we daar niet veel meer van vernomen. Joke, we beginnen stilaan te koken. We vragen ons af: waar blijft je concrete actie voor de zonevreemde bossen? Je verleende ondertussen wel een kapvergunning voor de vernietiging van 90% van het Sint-Annabos van 100 hectare. Zie je het zo? Het wordt hoog tijd om je groene moederhart te laten spreken.

WEES GEGROET

Wees gegroet Schauvliege,
vol van genade,
De bosgeest zij met u,
Gezegend zijt gij boven Muylers en Peeters,
want gezegend is de vrucht van uw schoot,
het Sint-Annabos,
Heilige Schauvliege,
Moeder aller bomen,
bid voor ons,
arme populieren,
nu en in het uur van onze kap,
Amen.

Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society

ONZE PATRICK

Onze Patrick die zot van Antwerpen zijt,
Geheilgd zij uw naam,
Uw droomstad kome,
Uw wil geschiede op 't Eilandje als op het Kiel.
Geef ons heden ons dagelijks bos,
En wij vergeven u uw bochten,
Gelijk ook wij vergeven aan de Vlaamse tsaren,
Maar leid ons niet meer over viaducten,
en werk aan onze Meccano. Amen.

Peter Theunynck, voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland en woordvoerder van de bosdichters van de Lappersfort Poets Society <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

<https://www.facebook.com/Bruggestadsgedichten/> <http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx>

Zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos

www.poeziebos.be <https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84> U kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken