

Lichtmis 2014, zondag 2 februari van 14u30 tot 16u. Lappersfortbos

Opening vernieuwde Hugo Clauspad Poëziebos & blijde intrede stadsdichteres Brugge

De muzes van het Lappersfort Poëziebos zijn twee keer blij. 1) Brugge krijgt een vrije stadsdichteres cadeau. Na Hedwig Speliers & Peter Theunynck treedt zij in de voetsporen van Anthonis de Roovere. 2) De gedichten van het Hugo Clauspad werden vernieuwd. Zodat alle poëzieminnaars van zonsopgang tot zonsondergang kunnen genieten van inspiratie toegefluisterd doorheen bomen & wind. Welkom.

Lappersfortbos, hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat 0, 8200 Brugge 2 op zo 02/02/14 van 14:30 tot 16:00 * Organisator : Poëziebosnetwerk ism. bosdichters Lappersfort Poets Society & boswachters ANB & co* Prijs : € 0 * Contact : <http://www.poeziebos.be>, <http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos> 050/390957

Uitgebreide infotekst : In de nacht van de duisternis 2011 werd het GGF www.ggf.be in het Lappersfortbos ten grave gedragen. Uit de asse verrees in de week van het bos 2011 het Poëziebosnetwerk. Op de site www.poeziebos.be kun je alles nalezen. Samen met de boswachter organiseren we af en toe gedichtenwandelingen in het Lappersfort Poëziebos. Binnenkort bv. op 15 december 2013. Maar ook tijdens de Poëzieweek 2014. Wij zijn als tree musketeers een deel van de Unesco werelderfgoedstad en leveren graag onze bescheiden bijdrage. We tellen een 50-tal bosdichters in onze rangen en enkele stadsdichters.

Uiteraard is de wereld voor ons meer dan bossen alleen. Daarom schonken we Brugge na Anthonis de Roovere twee vrije stadsdichters. Hedwig Speliers en Peter Theunynck. De eerste deed Brugge een dichtbundel 'de stem van de stad' cadeau. (Hedwig Speliers op <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901> bij de presentatie van dichtbundel ' De stem van de stad ' te koop on line & in boekhandel De Reyghere) De tweede blog <http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/> met stadsgedichten voor Brugge en de mensen die er wonen of komen.

Peter Theunynck – a man for all woods – de tweede vrije stadsdichter van Brugge werd door de muzes van het Poëziebos aangesteld voor de periode gedichtendag 2013 tot poëzieweek 2014. Hij krijgt de opdracht enkele Brugse stadsgedichten te schrijven. Over schoonheid en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de wereld, bos en stad. Op 2 februari 2014 doen we Brugge een stadsdichteres cadeau.

<http://www.mijnevent.be/nl/organizer/events/view/event-id/51705>
<http://www.poezieweek.com/activiteiten-overzicht.html?cnpag=1&cdbid=c5b0ee18-73a1-42c3-8de0-d9a60ceed81d>
<http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/opening-vernieuwde-hugo-clauspad-poeziebos-aanstel/c5b0ee18-73a1-42c3-8de0-d9a60ceed81d>
<https://www.facebook.com/events/355824171219793/>

groet van de muzes <http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken <http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013> <http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/> <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> www.kapersnest.be

AUX ARBRES CITOYENS ! Dat heeft geen zin, ' zei Alice. ' Onmogelijke dingen kun je nou éénmaal niet gelo-ven.' Ik denk dat je gewoon nog niet zo veel ervaring hebt, ' zei de Koningin. ' Toen ik zo oud was als jij oefende ik elke dag een halfuur. Er waren dagen waarop ik voor het ontbijt al zes onmogelijke dingen had geloofd. ' Alice in Spiegelland