

## Urban Durban

"...na de top..."

(the day after gedicht klimaatop te Durban)

Kijk eens aan : politici!  
Bont allegaartje van cynici.  
Garen spinnend met elk draadje,  
Wijn tappend uit andermans vaatje.

'n Heel fijn jaartje, politici.  
Met tonnen zeer fijn stof.  
Zeg me, vinden jullie dat tof ?  
Of.... veeleer 'n giftige mop ?

Zeg me waar de bloemen zijn,  
Waar zijn die gebleven ?  
Was het te Fukushima ?  
Te Nagasaki, te Hiroshima ?

Was Tsjernobyl top off the bill?

Europa, etnisch lapjesdeken.  
Stormwind uit vier windstreken.  
Labyrint op grint  
Als 't Uncle Sam niet zint.

O, keizers in groot ornaat.  
O, pausen in duur brokaat.  
O, Mao, O, Marx, och mysterie,  
O, idolen boordevol hysterie.

Bankiers en tollenaars.  
Samen geen misbaar, geen bezwaar.  
Markten zitten onder fijn stof :  
Have nots & bossen altijd onder de slof.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poet Society