

Vladslo <http://kantenstad.blogspot.be/2014/10/vladslo.html>

De beeldengroep "Treurend Ouderpaar" is ontworpen door de Duitse beeldhouwster Käthe Kollwitz. Käthe Schmidt, geboren in 1867 in Königsberg, was gehuwd met dokter Karl Kollwitz en samen hadden ze 2 zonen: Hans en Peter. Käthe Kollwitz zou uitgroeien tot één van de belangrijkste sociale kunstenaars van de 20ste eeuw. Haar jongste zoon Peter, die bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vrijwillig dienst had genomen, was in de nacht van 23 op 24 oktober 1914 ter hoogte van Esen gestorven. Hij werd door zijn kameraden begraven op het Roggeveld. Pas een maand later hadden Karl en Käthe de dood van hun zoon vernomen. Käthe vatte reeds in december 1914 het plan op om een herdenkingsmonument voor haar zoon te maken. Het kostte haar vele jaren vooraleer ze uiteindelijk "Die Eltern" ontworpen had. Ze wou via haar kunstwerk niet alleen haar eigen verdriet ventileren, maar ze wenste te spreken uit naam van alle ouders, wiens zonen omgekomen waren.

Dit gaat over verdriet,
maar ik zeg het anders,

als een snelle, veelvoetige wind,
koud over lanen,
als een haastige, zinloze gedachte.

Dit gaat over pijn, maar het klinkt als
gefladder van bladeren,

gewicht waardoor men een buiging maakt,
de handen strak voor het gezicht.

Door het vallen van zon
moest ik mij onverwachts herschikken.
Door mijn middagen gaapt nu een dal.

In je slaap leg ik takjes naast je gezicht,
gevonden keien, schelpen, mos.

Je ledematen liggen als zacht koraal op de oever,
je brieven herlees ik als een sleepnet

tenzij, als ik een rif leg
tussen mijn beide handen

en schaaf, maar dan zwart,
tot lijnen van kool ontstaan.

Over veel meer gaat dit niet.

Wit huilt de wandelaar,
een lijster schudt zijn veren.
De vogel buigt en bidt.

Lies Van Gasse, vrije stadsdichteres Brugge www.kantenstad.blogspot.be powered by
www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be www.decontrabas.com

(Geschreven voor de inwandeling van het vredebospad Praatbos http://www.weekvanhetbos.be/nl-BE/content/activiteiten/5/?cng=Praatbos&page_limit=10 <http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Praatbos.aspx> waarbij de bosdichters van de Lappersfort Poets Society ism. het Agentschap voor Natuur en Bos 10 gedichten selecteerden die langs de mooiste plekken van het Praatbos werden geplaatst [Lees hier 10 gedichten Vredesbospoëzieroute Praatbos. Zomer 2014. Dank aan ANB & de vredesbosdichters van de Lappersfort Poets Society](#))