

{ pers bosdichters Lappersfort Poets Society 5 oktober 2014 }

10 vredesgedichten Praatbos bij beelden treurend ouderpaar Käthe Kollwitz. Verzoekschrift bomenerfgoed & Visart. Stadsgedicht Lage Landen 2014 – 2018

Zopas werd de nieuwe editie van het Vredesbospad in het Praatbos ingewandeld. Minnaars van bomen en vredesgedichten vinden er prachtige poëzie van 9 levende, maar ook één dode dichter. Wijlen Mark Braet blijft zingen tussen de bomen van het Praatbos. In de rand van de wandeling werd ook bekend gemaakt dat in de stad van Visart een verzoekschrift werd ingediend rond de bomentoekomst. U vindt alles online op www.poeziebos.be en op <http://www.ademloos.be/nieuws/brugs-verzoekschrift-9-bomenerfgoed-2014> Nav. de inwandeling schreef Lies Van Gasse gedicht bij treurende ouderpaar <http://kantenstad.blogspot.be/2014/10/vladslo.html>

Vredesbospad <http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Domeinen/West-Vlaanderen/Praatbos.aspx>

De levende dichters worden aangevoerd door de vrije stadsdichters van Brugge : Hedwig Speliers, Peter Theunynck en Lies Van Gasse. Hun verzen zijn omringd door die van Frederik Lucien De Laere, Staf De Wilde, Joris Denoo, Linda Van Mieghem, Hilde Keteleer en Johan De Boose. Zo zijn er van zonsopgang tot zonsondergang 2 gedichtenpaden in de West-Vlaamse bossen. Wij hopen dat ze een rust- en stilteplek mogen zijn voor de queeste naar vrede in een wereld in oorlog.

[Lees hier 10 gedichten Vredesbospoëzieroute Praatbos. Zomer 2014. Dank aan ANB & de vredesbosdichters van de Lappersfort Poets Society](#)

[+ Lees hier de 20 gedichten uit de derde editie Hugo Clauspad, Lappersfortbos. Lichtmis 2014. Met dank aan ANB & de bosdichters](#)

Tot slot welkom op de seizoenswandeling in het Brugse Lappersfort Poëziebos met boswachter Koen & de Brugse stadsdichteres Lies Van Gasse & bosdichter Paul Saccasyn rond het thema “ de grote oorlog & de lieve vrede ” http://www.weekvanhetbos.be/nl-BE/content/activiteiten/5/?cng=lappersfortbos&page_limit=10&cdbid=3b3cae9e-856c-4e9a-bc62-0388449d513b

Waldo's klaagzang Herinnering aan Ward Ruyslinck

Zeg me: in welke bossen moet het waaien,
hoeveel vlakte is er nodig voor de strijd
van man op man. Ik zie verminkte doden,
ik zie verkoolde huizen en het vee
dat aan zijn ketting rammelt
als de kettingen van tanks.

In welke kamer moeten kaarsen branden,
op welke spiegel moeten adems slaan.
Van Vera en van marmer is verdriet
dat in het heldere linnen ligt.

Welke God moeten wij aanbidden,
die van de woestijn of die van de stad?
Verwijder me, want wie zijn lippen zwijgt
is medeplichtig aan de stilte in de stallen,
aan de rookkolommen op de akkers. Hedwig Speliers, erestadsdichter Brugge www.poeziebos.be

(Willem Vermandere <http://www.youtube.com/watch?v=ad6b28nqNfM> http://www.youtube.com/watch?v=eovFI_TtCgc&feature=kp)