

" WE MOETEN LEREN ONZE DROMEN EN VERLANGENS TE KENNEN EN ER EEN NAAM AAN TE GEVEN. ONZE VERLANGENS WORDEN IMMERS DOOR ENORME MACHTSAPPARATEN BEÏNVLOED, INGEKLEURD EN UITGEBOUWD. VERLANGENS DIE NIET MET GELD TE MAKEN HEBBEN WORDEN NOG NAUWELIJKS GEDULD. IN HET GEBED GAAT HET JUUST OM DIE ANDERE, DIE DIEPERE VERLANGENS. VERLANGENS DIE TE MAKEN HEBBEN MET ONS SAMENLEVEN; MET DE LUCHT, DIE JULLIE MIJN KLEINKINDEREN, ZULLEN INADEMEN; MET MIJN BROERS EN ZUSSEN DIE HONGER HEBBEN EN NIET NAAR SCHOOL KUNNEN; MAAR OOK MET DIE ANDERE FAMILIELEDEN, DE BOMEN."

Deze woorden van de Duitse protestantse bevrijdingstheologe Dorothee Sölle uit een brief aan haar kleinkinderen in Hamburg en La Paz, geschreven kort voor ze eind april 2003 overleed. Ze inspireerde de mensen van www.ggf.be

GIVE US THE SPIRIT OF VISART NOT THE NIGHTMARE

ER ZIJN GEEN VERLIEZERS (Ben Okri)

Onze toekomst is groter dan ons verleden. Tot nu toe hebben wij de krachten van de geest merendeels ver-keerd toegepast. Wij hebben de wonderen van de men-selijke geest onvoldoende toegepast. Wij worden niet bepaald door ons falen. Rivieren hebben hun loop gewij-zigd. In de hemel vinden revoluties plaats. Tussen de sterren onafgebroken. Voortdurend worden nieuwe werelden geboren.

Wat wij beschaving noemen is pas tien jaar oud in de geest van een eikenboom. En luttele seconden slechts voor een verre ster. Tradities hoeven ons niet te belas-ten. Wij belasten onszelf met tradities, met het verleden, met voorbije mislukkingen. Voorbije vormen, voorbije inzichten. Al deze dingen hebben wij gemaakt; wij kunnen ze ook weer ongedaan maken.

Wij allen kunnen de wereld, ons leven herdromen. Maar de conceptie moet nu beginnen. De geboorte moet nu beginnen. Wij moeten ons wijden aan de taak om dor hout weg te snoeien en onze geest te ontdoen van vastgeroest denken en achterhaalde opvattingen. Wij moeten beginnen opnieuw te denken, ons voorbereiden op een nieuwe wind, een vollediger toekomst.

Die voorbereiding zal de moeite waard zijn, want ieder van ons is de reddende hand en medeschepper van de wereld waarin wij leven. Maar wij dienen hier en nu te beginnen, te midden van elkaar en in eenzaamheid.

(keerspreuk voor de 21ste eeuw: gevecht in de geest)