

WINOK

negende stadsgedicht voor Brugge

Het zag er zo mooi uit.
Het werk was getemd.
Het leven kon weer beginnen.

Het kronkelde als een slang
rond je benen. Het fluisterde
als een adder zijn gif in je hals.

Het viel halsoverkop met jou
in het water. Alles was plots
veel te zwaar en je zonk.

Zo glashelder werd je
vanbinnen, zo vol van het zingen
van het kanaal dat je zweeg.

Nu staan we genageld hier
aan de kade. Ons prevelen
praat je geen leven meer in.

Waar bleven we toen jij ging
zweven? Waar waren we toen
de nacht met jou aan de haal ging?

Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge www.poeziebos.be

<http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1761660/2013/12/20/Vermiste-Winok-Wybo-15-dood-teruggevonden.dhtml>

<http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan
dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken
<http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013>