

MENSEN HEBBEN BOSSEN & VREDE NODIG

Zondag 15 oktober (Lappersfortbos) www.poeziebos.be (onderaan Praatbos 5.11)

De bosdichters & de stadsdichters van de Lappersfort Poets Society nodigen U graag uit op **zondag 15 oktober 2017** om het hernieuwde Hugo Clauspad in te wandelen. Toegang gratis. Paraplu & laarzen bij regenweer.

Week van het bos op zondag 15 oktober 2017 om 14u30 Lappersfortbos, Brugge. Verzamelen aan de hoofdingang hoek Ten Briele/Vaartdijkstraat, Sint-Michiels. De vierde editie van het Hugo Clauspad wordt ingewandeld samen met boswachter Rik & bosdichters Peter Theunynck, Alain Delmotte, Marcus Cumberlege & de vijfde vrije Brugse stadsdichter Herman Leenders. De muzes schenken 20 nieuwe gedichten en hierna vind je er twee.

<https://www.natuurenbos.be/lappersfortbos>

U vindt ons ook hier <https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84> Zeg het verder van zonsopgang tot zonsondergang... <https://www.facebook.com/Bruggestadsgedichten/> www.poeziebos.be

Au petit bois de Lappersfort

<http://www.dichterdesvaderlands.be/de-ronde-van-belgie-het-reisverslag/>

Je quitte Bruges et Lappersfort
un peu plus morte car chaque jour
nous mène pas à pas vers la
grande porte je l'ai sentie
saisir ma gorge
(c'est triste un soir
à Bruges seule
entre les porches
et les canaux
qui s'effilochent)
si tu arrives il est trop tard
je suis partie
si je reviens dis-moi que toi
tu seras-là pour me cueillir
ô mon amour
au petit bois de Lappersfort
j'y ai laissé ma pâle écorce
chanson pendue à l'arbre vert
qui pour toujours reflurira
les bons vivants auront rendu
leur poids de vie
et toi, Poëziebos
tu groeieras
à l'infini
sur les usines

les autoroutes
la terre entière
sera verte
j'aurai quitté
un peu plus forte
Bruges la morte
Guido Gezelle
et ses oiseaux
mais sur l'écorce
du Lappersfort
âmusemoi
humusemoi
là pour toujours j'y suis encore
Laurence Vielle

Mensen hebben bossen nodig

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms schroeit het binnenskamers, slaan de pannen
van het hoofd. Soms hongert ook een hond naar brood,
snakt het raam naar rozen. Mensen hebben bossen nodig.

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms is het al metaal dat ons betintelt en magnetiseert.
Steden hebben gulzige motoren, kleppen en cilinders
ratelen maar door. Steden hebben bossen nodig.

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
Soms vreet het miltvuur van de eindigheid,
het vijverslijk, het knarsetanden van de overweg,
een kolf, een fles aan ons. Mensen hebben bossen nodig.

Niet zonder reden daalden bossen uit de hemel neer.
In beuken zwelt de zucht naar kathedralen.
Op eik rijpen gedachten, linde giet er slaap op,
taxus ent volharding. Steden hebben bossen nodig.
Peter Theunynck

PS. Op zondag 5 november 2017 om 14u30 Praatbos, Diksmuide. Verzamelen aan de hoofdingang Houtlandstraat, Vladslo. De 10 Nederlandstalige gedichten van het vredesbospad - nabij treurende ouderpaar Käthe Kollwitz - werden in het Duits & het Engels vertaald. Bosdichter Joris Denoo baant vredespaden samen met stadsdichter Frederik Lucien De Laere en vertaler Christina Brunnenkamp. Boswachter Koen Maertens & schepen Karline Ramboer van leefmilieu, erfgoed en cultuur houden een korte toespraak over bos & vrede. <https://www.natuurenbos.be/praatbos>
<https://www.facebook.com/events/316492665490838/?fref=ts>