

<http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/11/03/basisgroepen-moeten-onderlinge-banden-versterken-zegt-bevrijdingstheoloog-marcel> We zongen het wel eens in een strijdlid : **en niet vergeten : de solidariteit !** Als www.poeziebos.be nu geboren is dan is het wel om dat tienduizenden van overal ter wereld solidair zijn geweest. Dus wees het <http://www.dewereldmorgen.be/foto/2011/11/04/groen-spant-met-tegenzin-een-kort-geding-in> ook op één of ander manier met **de lindes van A** .

Alvast hierna een lindegedicht

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=1108>

Wie spant proces in voor de Brugse bomen park de Groene Poort ? [Drie voorstellen aan de schepenen van Brugge in nieuwe zonevreemde bosdossier parkbos de Groene poort](#)

Wat zeg je? Lindes kappen?

Wat zeg je, lindenbomen kappen. Wie kappen?

Wat kappen? Waarom kappen?

Dat ze beginnen, die heren, met zichzelf te kappen.
Verdomd, er zijn kappers genoeg om ze te kappen.
Dat ze hun luizen kuisen, dat ze zich laten wassen,
friseren, golfkrullen, het kan ons niet schelen.
Maar bomen kappen. Wat zeg je, lindenbomen kappen.
Je moet durven, de zee kap je toch ook niet.
De golven, wie kapt ze? De schuimkrullen
wie durft het aan?

Wat zeg je, lindenbomen kappen? Hebben ze geen gekapt genoeg?
Dat ze zichzelf kappen, kappers kunnen ze vinden om elke hoek.
Maar laat ze de bomen met rust, lindenbomen verlangen rust, het zijn rustgevende
bomen. Laat ze met rust zoals wij rust verlangen.
Lang al naar bomenrust verlangen.

Roestige heren zijn het, zeg het, roestige heren zeggen we,
die onze bomen kappen om meer te verkopen,
Nog meer beton, beton, beton en nog eens beton.
Van beton zijn die heren, hersenen van beton
hebben die heren. Betonnen heren
zijn het. Ze hebben een gat van beton
en een pik van beton en een maag
van beton. Van breed beton zijn ze.
Kortom, Heren van Beton.

Maar wij zijn Heren van het Bos.

Hedwig Speliers

PS. Stéphane Hessel , 94 van Indignez vous, was vriend van de Gaulle, Sartre en De Beauvoir; hij schreef mee aan de verklaring van de universele rechten van de mens. Wat doet hij om kloek te blijven van lijf en geest ? Hij declameert 's morgens

gedichten. Hölderlin, Appolinaire, Keats, Shakespeare. Hieronder kijken we uit naar de vrijdag g1000 top van <http://www.g1000.org/nl/over-ons/>