

Zomer in Brugge, stadsgedicht 21

Hedwig Speliers, officieus stadsdichter Brugge

A man for all seasons www.poeziebos.be

Seringen zingen zich tot oleanders
van het Noorden, hun grachten
Canal Grande maar met motoren
die de adel van de stilte storen.

Voor wie Bourgondisch leven wil
kent elke straat zijn eigen droom,
zijn kalm gekoesterde patroon.
Rent de dood rond zonder schroom.

Bruges la morte murmelen monden
van vreemdeling en autochtonen,
zij die koetsen raden en de ziel
van zadeldieren aan zien komen.

Heilig is de avondstond, gensters
in het verre vensterglas van erkers
en portieken die in schemer baden.
En stemmen die naar lippen raden.

Wees welkom op de nacht van de Lappersfortvleermuis & op de boswandeling 21.10
Op 27.01.13 leest onze stadsdichter zijn nieuwjaarsgedicht voor.
<http://www.poeziebos.be/Bosgedichten/StadsdichterBrugge201213.aspx>