

## **de stad van A is niet voor linden**

'o Kayserlaycke stad,' schreef Bredero:  
dacht hij aan de Keyserlei  
waar de linden lijdzaam  
wachten op hun lot?

noem mij zoeter bloesem  
dan de vlinderende linde  
wanneer de meisjes zich ontbloten  
hoogbenig als een hinde

de regenten zijn niet te vinden  
voor het zalige seizoen;  
ze bedachten designerbomen,  
daarmee moeten we het doen:

met kruintjes van dwergen  
zo groot als hun verbeelding -  
kom, vrienden, om hen te tergen,  
bouw een boomhut ter vergelding

midden in de stad van A,  
een droomstad van aromen  
en juwelen zonder weerga

laat daar de Schelde stromen  
met snoek en brasem  
want leven dat pakt  
regenten op hun asem

Staf De Wilde

[15/11/11 Lindebomen op De Keyserlei in Antwerpen dan toch weg](#)