

dreamer dream on – Neil Young

weer ga je de wereld
met woorden te lijf
en het gaat om naakten
kleden en al de werken
van barmhartigheid

en steeds voel je
de armzalige spijt
dat je niet ter plaatse bent
zoals een verpleegster
en een echte vent:

een die landmijnen ruimt
en een knoop legt
in de loop van geweren
en taaie grassen zaait
waar woestijnen wandelen
met hun heuvels van zand

een dichter ben je, een maker
die aan de letters slijpt en vijlt
een dromer die weigert te ontwaken
en zo graag bij het schone verwijlt

weer ga je de wereld in
als een niemandsland
van prikkeldraad en kraters
en het gaat jou om een fraaie klank
jouw daden komen later

Staf De Wilde