

ONWETENDHEID

*Naast mijn buroo
twee stapels ongelezen boeken
wachten op Godot.*

GROENTENMARKT & WOLLESTRAAT, stadsgedichten Brugge 2015

(*Marcus & de muzes www.poeziebos.be gaan verder op een lange reis door Brugge)*

GROENTENMARKT

Hier stop ik, midden in mijn straat,
rug naar het verkeer,
om de ochtendzon te vangen.
Autos die mikken naar de wijde wereld
razen voorbij,
centimeters van mijn persoon.

Verblind, de vriendelijke
antiek verkoopster ziet me
bijna niet - zij en haar corgie
terug van een promenade in stad.
Uitwisseling van politessen.

Deze notities gepend
op de brug naast een mastodont
'authentieke Brugse bier'
aan het ontladen.

De Marokkanen nog niet op:
hun snackbar closed, ook voor
hun allerbeste klant,
lopend naar de groentenmarkt.

Foei! Boodschappenlijst vergeten.
Ik vraag me af: wat doe ik hier
in deze kleine stad van zonnelijkheid
en blinde honden?

Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge 2015. BRUGES FREE CITY POET

WOOL STREET (wollestraat)

Mokskes in paardebril,
nog niet één kwart van mijn leeftijd,
tik-takken langs de vlekkeloze trottoirs
van deze hemelse metropool,
of zakken doodvermoeid
op groene openbare bankjes
om frieten te smullen.

Madames met sjokolade borsten
midden in de vijftig
bewaren hun evenwicht
op wankelende vouwladders,
vitrines aan het kuisen.
Heren met geölied haar
in nette stadskledij
slenteren voorbij
paffend aan Turkse sigaretten.

Veel wol is er niet te vinden
in de Wollestraat van nu -
tenzij je telt de schapen,
arme sukkels, wachtend
voor altijd op hun bus.
Zij zijn de enigen
die je kijken (smekend)
in de ogen, alsof hun beul.

Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge 2015. BRUGES FREE CITY POET
www.marcuscumberlege.com powered by www.poeziebos.be
www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be

(de mensen horen haar in dezelfde tuin) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO

Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U
kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte
schenken [http://www.deverenigdeverenigen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-](http://www.deverenigdeverenigen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013)
[brugge-2013 http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx](http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx)

PS. de voorgangers van Marcus lees je op <https://petertheunynck.wordpress.com/>
www.kantenstad.blogspot.be Brugse Stadsgedichten van Peter Theunynck & Hedwig
Speliers. Een kostbaar geschenk voor U nav. driekoningen 2015, de twaalfde nacht.

NU OOK IN VERTALING : CITY POEMS 4 BRUGES 2013 - 2014

[A gift 4 the Triënnale of Bruges 2015. City poems from Bruges free city poet Lies Van Gasse. Tanx to the translator Annmarie Sauer.](#)

[A gift 4 the future of Bruges. City poems from free city poet Peter Theunynck. Tanx to the translator Annmarie Sauer.](#)