

KAARSJES (2)

VOOR HET GROENE GORDEL FRONT

0. Ons lijflied : Rainbow Warrior van Luka Bloom

Warriors of the rainbow
Are answering the call
They go to where the dust will rise again
Dust will rise again and fall
Leave Polynesia alone
Polynesia, leave her alone
Leave Polynesia alone
Mon ami Francais
Ecout s'il vous plait
J'apprend a parlez Francais pour dire
Votre bomb non merci
Votre poison non merci
Ecout s'il vous plait
Warriors of the rainbow
Are answering the call
They go to where the dust will rise again
Dust will rise again and fall
Polynesia, leave her alone
Fernando Perreira gave his life to the sea
His spirit is calling out to you
To you and to me
Polynesia, leave her alone ...

1. SCHEPSELS, de kunsthappening van Brugge Gedraaid op zaterdag 27 en zondag 28 juli 2002 in het gekraakte Lappersfortbos in Brugge.

Laat los die pijn!
Werp af die ketens!
Verzoen je met kwade herinneringen.
Laat het verleden vervagen.
Kom op blote voeten
in alle onschuld
als een kind
zuiver
wonderlijk
met open handen
met open hart
heb geen verwachtingen
koester geen illusies

laat je meedrijven.
Maak plaats voor nieuw leven.

2. Open brief Lappersfort nav. de week van het bos, vrijdag 4 oktober 2002

WEEK VAN HET BOS IS DE WEEK VAN DE WAARHEID...

Open Brief aangeboden bij de week van het bos 6-13 oktober 2002

Er was eens...een Lappersfortbos... en daar werd het volgende sprookje gehoord...

Moeder aarde,
het spijt me, ik zou je willen redden en beschermen voor altijd, maar ik ben slechts een klein deeltje van jouw prachtige geheel. Wat kan ik doen als de industrie & de multinationals de macht hebben en sommige politici enkel aan geld en kiezers denken? Ik respecteer je met heel mijn hart, is dat genoeg? Waar moeten de dieren heen als straks het beton valt en de aarde wordt verkracht? Waar moeten onze kinderen spelen als straks de industrie het laatste groen vergiftigt? Waar kan ik dan nog heen als er straks geen bomen en vogels meer zijn? Het is nog niet te laat, we kunnen de band nog herstellen, maar de tijd dringt!

Het boomvolkje...

In de zomer voor 11 september zijn ze gekomen om 'anders te gaan leven'; sommigen zijn gebleven! Ze willen in de bossen wonen. Zijn de hippies teruggekomen?

Of zijn het misschien autonomen, of separatisten of anti-globalisten?

Neen, het zijn protestmakers; noem ze maar boskrakers : de Lappersforters!

Tenten en kampementen van hout en gekleurd plastic. Protest tegen plannen van beton en industrie. In het bos tussen de bomen aan de waterkant. Met uitsterven bedreigd gaan ze toch door met hun strijd. Regen noch vrieskou kon hen deren; ze willen de graafmachines weren!

Koning AUTO,

Wat heb je toch gedaan? Je vermoordt kinderen, voorbijgangers en dieren.

Onschuldige slachtoffers door je snelheid en roekeloosheid.

Je laat het laatste groen wijken voor je kille betonnen wegen.

Je vervuilt de lucht die ons zuurstof schenkt.

Je veroorzaakt oorlog omwille van je brandstof.

Zouden we met z'n allen niet wat meer de fiets nemen?

Beton!

Lelijk ding, wat sta je hier te doen? Koud, kil, grijs en stenen! Of gaan we mee met de tijd? Is koud, kil, grijs en stenen nu in misschien? Waar zijn de kleuren, de spelende kinderen, de bomen en de vogels? Waar is het leven?

Maar in het Lappersfortbos groeide het leven, alsook in de harten van de Groene Gordel mensen van Brugge en Ommeland. Ze bleven doorgaan; nog vele jaren...En toen zag de burgemeester dat het goed was !

En vanaf die dag werd Brugge ook 'die scone' genoemd omwille van zijn groene erfgoed!

Er is nu... en dit is geen sprookje :

- * Er is nu een grote multinational Fabricom die de kans krijgt om de geweldloze groene kaart te trekken!
- * Er is nu een cultuurminnend oranje burgemeester die de kans krijgt om de kaart van de duurzame mobiliteit te trekken en de ZUIDELIJKE ONTSLUITING VOOR DE AUTO af te blazen...
- * Er is nu een rode minister die een hoge vaste esthetische Steenbruggebrug kan bouwen en het laatste Brugse stukje van Vlaanderens fietsroute kan beschermen voor zacht fiets- en wandel-toerisme...
- * Er is nu een gele minister met spirit die het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur zou kunnen klasseren als open monument van Brugges groene erfgoed.
- * Er is nu een groene moedige minister die het Lappersfortbos integraal zou kunnen kopen.
- * Er is nu een blauwe ruim(te)-denkende minister die zal kunnen zeggen : "Eind goed, al goed!"
- * Er is nu een alternatief plan dat aangeboden wordt aan de burgemeester : "Laat ons in dialoog & samenwerking die kans grijpen om een groen & duurzaam Brugge waar te maken!"

3. Patrick, waarom? (*) Open brief naar aanleiding van de Brugse gemeenteraad 22/10/2002, twee dagen na de Lappersfortbossteunbetoging, 8 dagen na de pijnlijke Lappersfortbosontruiming

beste burgemeester,

Wie een mug slaat zal een zwerm oogsten.

Onze natuur-wil spreekt :

Zondag waren we met 5000 muggen; wie zegt er dat de jeugd geen ruggengraat meer heeft en zich niet engageert? Eind augustus zijn er 40.000 mensen samengekomen in Johannesburg om te praten over de toekomst van de aarde. Men beseft dat de draagkracht van de aarde haar limiet bereikt heeft. Vandaag zijn er 5000 mensen in Brugge die bereid zijn de daar geformuleerde oplossingen toe te passen op lokaal vlak. Want in essentie gaat het hem om duurzame ontwikkeling.

Het moet maar eens gedaan zijn om economie, sociaal en milieu tegen mekaar op te zetten. We willen allemaal jobs. Maar jobs die sociaal verantwoord zijn en jobs die geen verdere afbraak doen aan het leefmilieu. Deze beweging is niet met geweld te stoppen. In tegendeel, onze revanche voor het geweld dat tegen de Lappersforters gebruikt is, bestaat erin dat we met nog meer overtuiging ons gaan inzetten om constructief te werken aan duurzame oplossingen voor Brugge.

Wij willen twee dingen. Ten eerste het einde van de versnippering van de weinige open ruimtes van de Brugse Groene Gordel. Ten tweede willen we een mobiliteitsdynamiek ten voordele van de zachte weggebruiker: de fiets, de voetganger, de bus...

Maar in onze buik rommelt het; er ligt heel wat op onze anarchistische lever :

Terwijl U, burgemeester genoot van een tasje koffie in uw hotel op Salamanca, bezochten wij de ravage die in opdracht van uw stadsbestuur en koning Fabricom werden uitgevoerd in het ontruimde Lappersfortbos. Uw ingehuurde stadshooligans hebben vakkundig, onnodig en op een onvoorstelbare agressieve manier het Lappersfort vernietigd. Zowel de beelden genomen door de televisiezers als de beelden gemaakt door ons tonen het verschil tussen wat was en wat nu is : wraakroepend, ondraaglijk voor velen van ons.

VEERTIEN maanden hebben wij het bos gekoesterd; hebben wij iedere nieuwe activist die zich kwam aanmelden, duidelijk de richtlijnen van het bos en hoe er te leven doorgegeven.

Meester Vancaeneghem -lakei van Koning Fabricom - en Leenheer Moenaert zijn op een tergende provocerende manier te werk gegaan. Wij maken langs deze weg duidelijk: ONZE BURGELIJKE ONGEHOORZAAMHEID IS TOTAAL. Wij dienen geen Koning Fabricom, noch een Leenheer Moenaert. Meer: de lakeien in het stadsbestuur, kunnen voor ons nu beter opstappen. Van den Bilcke, Boydens, Roose, Vandeberghe, Laloo, Cardon, Decler, Mus, en De Neve : wij erkennen jullie niet meer als het gezag van deze stad. Voor ons is Brugge nu een vrijstaat. Indien jullie zich niet distantiëren van een dolgedraaide burgemeester Moenaert.

Wij groeten jullie als vrije burgers uit het Brugse Vrije. Aan Fabricom : wij hopen met vele gelijkgestemde burgers van Brugge en Ommeland - zelfs het verre Ommeland dat uw aandelen mogen dalen, zodat uw arrogante macht mag vernietigd worden zodat wat ons vrije Bruggelingen aan groen overblijft ook werkelijk blijft. Wij zeggen Van den Bilcke, Boydens, Chevalier : Zuidelijke ontsluiting nee, en wij eisen vrijwaring van de Brugse Groene Gordel. Wat het politiegeweld ook mag zijn, hoe provocerend de macht zich ook maar naar buiten brengt : wij, gaan voor onze eisen, wij staan voor deze eisen. Dit was zo veertien maanden terug; dit is nu zo en dit zal zo blijven.

Ons groene verstand wil ook spreken :

Waarom een ontruiming middenin onderhandelingen? Voor het verrassingselement? Een verrassing was het in elk geval! Het was een verrassing voor de bezetters, maar een nog grotere verrassing voor de Brugse bevolking! Verrassing en ongeloof! Twee maanden geleden, verklaarde U, burgemeester Patrick Moenaert, dat U nooit de opdracht tot ontruiming zou geven en dat U geen boeman wilde zijn en dat U uw politiekorps niet belachelijk zou laten maken! Toch hebt U dat nu wel gedaan, en hoe? Midden in onderhandelingen! Waarom? Mogen die onderhandelingen niet lukken? Waarom aanvaardt U, burgemeester dit prachtige stuk natuur niet? Gratis aangeboden door Minister Vera Dua? Is het om die Zuidelijke Ontsluiting te doen, die minuscule verbreding van de Vaartdijkstraat. Als die verbreding dan toch zo minimaal is, waarom ze dan niet helemaal afschaffen? Is toegeven dan zo moeilijk? De Brugse ring kan een bijkomende invalsweg niet aan, ook al heet hij ontsluiting! Is deze weg noodzakelijk voor de ontwikkeling van de stationsbuurt? Wij dachten dat de troeven van een stationsbuurt net de uitzonderlijk goede bereikbaarheid is; vooral met het openbaar vervoer en de fiets. Waarom moet er dan een autoweg bij? Zal het geplande kantorencomplex voor bijkomend verkeer zorgen? Laat ons hopen van niet! Men moet geen kantoren bouwen bij een station in de veronderstelling dat dan iedereen met de auto naar zijn kantoor zou komen! Laat ons erop wijzen dat binnenkort reeds 35.000 vierkante meter kantoorruimte zal gebouwd worden aan de achterkant van het station, kant Sint-Michiels. Aan de voorkant van het station, kant Binnenstad is het geplande kantorencomplex goed voor 40.000 vierkante meter kantooroppervlakte. Uit het Brugs Handelsblad is te vernemen dat ook langs Ten Briele, dus in het Lappersfortbos een kantorencomplex van weerm 40.000 vierkante meter gepland was. Telt men daarbij ook nog eens een veelvoud van vierkante meter kantooroppervlakte bij in het omstreden Chartreusegebied, beter gekend als de Headquarterszone; dan komt men al gauw aan 200.000 vierkante meter kantooroppervlakte. Is dat niet een beetje van het goede teveel? Het is hier Brussel niet! Moeten wij echt alles opofferen aan een hypothetische tewerkstelling die in het beste

geval maar gedeeltelijk zal ingevuld worden? Heeft de deelgemeente Sint-Michiels de laatste decennia nog niet genoeg te verduren gehad? Moet er echt elke 30 jaar een nieuwe autoweg door Sint-Michiels aangelegd worden? Belasten de K. Albertlaan en de Expressweg Sint-Michiels nog niet genoeg? Zijn de geplande ontwikkelingen aan het station, het Boudewijnpark, de hogescholencomplexen niet genoeg voor deze relatief kleine en jonge deelgemeente? Moet men ook niet denken aan de leefkwaliteit van deze mensen? Waarom moet het resterende groen van St. Michiels gedeeltelijk voor de bijl?

Onze herinnering huilt :

Hoe hebben we het door velen gekoesterde Lappersfortbos aangetroffen tijdens de eerste zondagse BOS-spotting (naar Bom-spotting op Kleine Brogel). Alsof U reclame hebt willen maken voor de Zuidelijke Ontsluiting en er 4 door het bos hebt getrokken met bruto bulldozergeweld! We verdwaalden in het bos en waren onze oriëntatie kwijt. Het is gedeeltelijk onherkenbaar geschonden! En de huisjes en de villa die er stonden : vakkundig vernield : de ramen ingeslagen en de deuren uitgerukt; de muren half ingeramd. De spirituele graffiti herinnert ons aan betere tijden. Het bezetters-fort, door kunstcritici vergeleken met Land-art van Documenta in Kassel : vernietigd tijdens Brugge 2002! Schaam U! Overal in het bos slingeren sporen van bezettingsresten : het doet denken aan de lege getto's van Krakau, Polen. Hebt U soms de Gestapo ingehuurd??? We hebben U zoveel kansen op dialoog geboden en een alternatief opkuis-6-december-plan!! Waarom moest het zo brutaal eindigen???

Ook ons kinderhart spreekt :

Wij spelen heel graag in het bos. Niemand mag er fabrieken of wegen in aanleggen. Het is leuk dat er zoveel mensen zijn die het bos willen bewaren. Dank u Lappersforters. Dank U Joke, Johan, Kurt, Pjotr en de anderen. Dank U Groene Gordel mensen die met velen kwamen betogen op het Zand!

Tot slot spreekt ook ons uurwerk :

Het is misschien nog niet te laat. Als Minister Vera Dua het Brugse Lappersfortstadsbos zou kunnen kopen...Dan kunnen we misschien weer de dialoog beginnen waar hij geëindigd was en samen nadenken over de duurzame alternatieven die je nu ook kan lezen op www.ggf.be Met deze hoopvolle gedachte willen wij eindigen,

namens vele bekende en onbekende tienduizenden groene burgers uit Brugge en Ommeland en Vlaanderen

(*) een compilatie van de slottoespraken uitgesproken na de protest-betoging van het Groene Gordel Front aan het station van Brugge, 20 oktober 2002 !

4. Sinterklaasbrief Lappersfort, donderdag 5 december 2002

beste Sinterklaas,

De ex-bezitters van het Lappersfort zijn geen stoute kinderen (wat Fabricom ook moge beweren); zij zijn integendeel moedige jonge mensen. Jonge mensen die krachtdadig zijn opgekomen om een bos te beschermen. Maar toen kwam de politie en daarna mislukten de onderhandelingen over de aankoop van het Lappersfort.

En nu staan wij hier met lege handen maar met vele schoentjes op de politieke Burg van Brugge. Schoentjes van vele mensen uit Brugge en Ommeland.

En wij vragen U : leg het Lappersfort als stadsbos voor Brugge in ons schoentje?? Wellicht wil minister Dua U helpen...!

En, beste Sint als U de kerstman ziet; wil hem dan vragen om persoonlijk tussen te komen in de afbakening van het stedelijk gebied Brugge. Daar behandelt men het Chartreusenatuurgebied onheus en men wil het opofferen voor economische ontwikkeling! Het is een waardevol natuurverbingsgebied en er liggen ook archeologische sporen en grafheuvels van ver voor de tijd dat U nog jong was!

Voor de politici van Vlaanderen vragen wij dat U meer aandacht voor bos, natuur en open ruimte in hun schoentje legt. Zodat zij ons : een bloem en wat gras dat nog groen is; een bos om te spelen of te wandelen; open ruimte om vrij te ademen; ... over laten

Wat ons betreft moeten burgemeester Moenaert en zijn schepenen niet in de zak van de zwarte pietten. Wij bieden hen een constructieve dialoog aan met ons alternatief Groene Gordel plan voor een duurzaam Brugge. Aan U vragen wij wat meer inspraak, luisterbereidheid en democratie in hun schoentje te leggen.

Beste Sint,

wij hopen dat Brugge 2003 een mooi natuurjaar wordt en als U eens tijd overhebt kom dan gerust eens op zondag wandelen in het Lappersfort dat hopelijk tegen dan een erkende parel van Brugges groene erfgoed zal zijn! Doe uw best Sint, Dua doet de rest...

namens het Groene Gordel Front,

uw vele bos- en natuurlievende kapoentjes

5. Lappersfort : een kwestie van ARISTOCRATIE, zondag 5 januari 2003

Ter gelegenheid van Driekoningen zendt het Groene Gordel Front een Ode aan de ARISTOCRATIE de wereld in. Vriendelijk aangeboden aan de Fabricom groep die straks van de Driekoningen aarde, water en een boompje uit het Lappersfort ontvangt.

De egocratie

Maar vooraleer we aan aristocratie toe zijn, is er een hele weg af te leggen ... en die begint bij de geboorte. Bij zijn geboorte is de mens een bundel driften. Doelgericht zijn die 'natuurlijk' uitgerust met een dosis narcisme: de energie en gerichtheid waarmee de mens alles in het werk stelt om zichzelf te handhaven. Eigen overleven eerst. Dat is (voorlopig) ook het enige. IK&hier&nu=alles, en eist - daarin gestuurd door het lustprincipe - uit alle macht de maximale bevrediging van zijn behoeften, ttz. mateloos, totaal, hoe dan ook, en wel meteen. I want it all and I want it now! Het resultaat van deze egotrip is niet alleen de bevrediging van de behoefte, maar ook de lust die dat met zich meebrengt, de lust... om zichzelf! IK ben een god in 't diepst van mijn gedachten, le Roi Soleil...Dit totalitair egosysteem is 'ten dode' opgeschreven. Enerzijds omdat het weliswaar de mensenrechten erkent - maar dan wel uitsluitend voor zichzelf (IK eerst want IK is enig!) - anderzijds is het ook zo verschrikkelijk eindig, uitzichtloos, vol-ledig, eenzaam, arm. Een niet zo splendid isolation. De realiteit buiten dat imaginaire IK, namelijk het reële binnen, en de

buitenwereld, en de anderen, bestaan slechts in versmelting (en dus niet écht), of als object van zelflust, of gereduceerd tot instrument van eigenbelang. Wat niet IK is, bestaat eigenlijk niet: gaande van onverschilligheid, verdringing, wegselecteren tot elimineren. Maar de realiteit laat zich niet zomaar buitensluiten en stelt sowieso paal en perk aan die EGOCRATIE, aan de wens van alleenheerschappij, alleshebbij en grenzeloze expansiedrang. Willens nillens wordt het - uiteraard - zelfingenomen wicht, oh ironie, juist door zijn extreme hulpeloosheid en afhankelijkheid uit zijn idyllische roes 'ontzet'- Paradise Lost - en uit noodzaak geconfronteerd met de toch alomtegenwoordige buitenwereld. Dus met andere wetmatigheden dan zijn egocratie, namelijk met chaos, met natuurwetten, met de normen van redelijkheid en zedelijkheid, de cultuur.

De aristocratie

De ontzetting uit de egocratie is een gelukkige zaak. De bres in het totalitair systeem doet het échte IK ontstaan én... een wereld daarbuiten. Bovendien openen zich nu tenminste nieuwe mogelijkheden. Eindeloos. A never ending story. De mens als natuurelement is namelijk niet één en al begon met zijn bestaanszekerheid, sluimerend verlangt hij naar bestaanswaardheid = zo goed mogelijk leven, geluk. En ziedaar: enerzijds zal hij zich onder druk van de buitenwereld en uit eigenbelang in de cultuur integreren, zich (de) cultuur eigen maken, anderzijds zal zijn energie - die meer is dan hij nodig heeft voor zichzelf - zich ook beginnen richten naar de buitenwereld, de anderen, niet enkel en alleen als bron voor zijn noden, maar als mogelijke bron voor zijn graag bestaan, voor zingeving van zijn bestaan, en ontdekt hij tevens zichzelf als mogelijke bron voor het graag zijn van het andere, de anderen... DIERBAARHEID, a never ending story. Het IK&hier&nu is op zijn plaats gezet en wint zo aan bescheidenheid, en tegelijkertijd ontwaakt de ARISTOCRATIE.

En aristocratie kan je leren, elke dag... Maar dat dit geen éenvoudige zaak is, wil ik toelichten via 'cultuur'. Cultuur is namelijk 'de bebouwing van de aarde met de gewassen van menselijkheid' (K. Boey). Dit kan op een zinverloochenende, necrofiele wijze, of op een zinstichtende, biofiele wijze : het overwinnen van de schaarste, het afwijzen van geweld, het ontplooiën van een harmonie met de anderen, de omgeving, het Andere. Lieve Maarten, Annelies, Bachir, Geert, Sven,...ons is geleerd, en wij proberen het jullie door te geven, dat je in woord en daad moet kiezen voor mededeelzaamheid, zorg, trouw, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, liefde, weten en geweten, vrede, vrijheid, vreugde,... en wel omdat het leven, en niet alleen dat van IK en jij, maar ook dat van wij(k) tot wereld, en ook dat van de komende generaties de moeite waard is om het tot zijn recht te laten komen, om er zijn uiterste best voor te doen! Duurzaamheid en dierbaarheid, een kwestie van aristocratie. Helaas levert de aanblik van de wereld vooral het tegendeel. Vices privés, vertues publiques! Dit lijkt eerder het tijdperk van het eigenbelang, behekt door economische groeicijfers en genetische kansen, door beton en machtswedloop, door oorlog met de vreedzaamste (wreedzaamste ?!) bedoelingen, met politici die zonder scrupules dorpen van de kaart laten vegen, snelwegen en sneltreinen opdringen, in naam van het algemeen belang de voorkeur geven aan succesrijke tweeverdieners en prestigebouwsels, boven straathoekwerkers, sociale huisvesting, naar erkenning en werk zoekende jongeren. Wat zij nog democratie noemen is een handel in compromissen tussen partijen die hoe langer hoe meer op elkaar gaan lijken, vooral met zichzelf bezig zijn, en daardoor voorbijschieten aan hun functie van samenlevingsopbouw op basis van duurzaamheid en dierbaarheid.

Geen democratie zonder aristocratie

Van Rio tot Antwerpen, van Argentinië tot Brugge, groeit vanop de straat verzet én aristocratie.

Ook stRaten-generaal wil een dwarsligger zijn én een hefboom om via burgerparticipatie bij te dragen tot de bescherming en de bevordering van de kwaliteit van het leefmilieu. Daarom verzetten wij ons tegen business as usual, waarmee we zowel de economische suprematie bedoelen, als de oude politieke cultuur. Tegen de vaak onwettelijke, onrechtmatige en irrationele praktijken van het politieke en economische establishment. Tegen het totalitarisme en extremisme dat in onze zogenaamde beschaving nu eens sluimert, dan weer hoogtij viert. Tegen de meedogenloosheid van de ik&hier&nu cultuur. Tegen desinformatie, manipulatie, propaganda. Natuurlijk moeten we een beetje rebels zijn in weerwil van de bierkaai, de tegenmachten, personvrijheid, en het ongeloof en wantrouwen van de politici jegens de burger. Rebels tegen de gemakzucht, de onverschilligheid of zelfs de gêne ten overstaan van maatschappelijk engagement en idealisme. Want we zijn niet weinig utopisch. We willen individuen, buurtcomité's, actiegroepen, NGO's, ambtenaren, verkozenen, dichter bij elkaar brengen om samen opnieuw politiek en democratie uit te vinden. We willen niet alleen klachten, maar vooral krachten bundelen. We willen als vak- en ervaringsdeskundigen participeren in lokale, regionale en internationale overlegorganen. We willen samen de politieke agenda en de besluitvorming op een ernstige basis en op een correcte wijze beïnvloeden. Samen kunnen we problemen aanpakken die ons allen (zouden moeten) aanbelangen, en dromen van een betere wereld...

We staan achter al uw dromen

Niet alleen Electrabel staat achter onze dromen, wereldwijd groeit het aantal ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Zij richten stichtingen op waarmee zij zich engageren voor cultuur, natuurbehoud, wetenschap,...

Zou het geen koninklijk gebaar zijn indien Fabricom en Electrabel hun mogelijke verloving zouden bezegelen met een stichting, waarmee zij het Lappersfortbos aan de gemeenschap zouden ter beschikking stellen en daardoor ook zichzelf en de politici de natuur teruggeven die hen misschien ontgroeid was ...

Ik wens u veel aristocratie toe bij uw beslissing!

Noortje Wiesbauer,
actief in STrATEN-GENERAAL
en lid van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur

De Lappersfortfakkeltocht startte op de markt van Brugge (tegenover het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck). Vooraan de fakkeltocht liepen de 3 Koningen met de 3 geschenken : aarde, water en een boompje uit het Lappersfort.

We vroegen wijze beleidsbeslissingen met de volgende ordewoorden :

* integraal behoud Lappersfort als te verwerven stadsbos voor Brugge * geen aantasting van de groene gordel ! * duurzaam ruimtegebruik ! * verdere dialoog over het Groene Gordel alternatief plan voor een duurzaam Brugge

De Lappersfortfakkeltocht werd ontbonden in aanwezigheid van een vertegenwoordigster van de Fabricom groep in het Visartpark

Over de boodschap van VISART voor onze tijd

VISART ? In het Zoniënwood in Brussel kreeg een honderjarige beuk in 1893 de naam 'beuk VISART' ter ere van de Brugse burgemeester graaf Amedée Visart de Bocarmé (1835 - 1924), voorzitter van de toezichtsraad voor de stadstuin in Brussel. Visart was meer dan veertig jaar burgemeester van Brugge. Als burgemeester had hij zich tot doel gesteld om van het vervallen Brugge opnieuw een stad van aanzien te maken. Hij spande zich niet alleen in voor monumentenzorg - onder zijn bewind werden onder meer de gotische zaal van het stadhuis, Gruuthuse en het Griffiegebouw gerestaureerd - maar hij was ook zeer begaan met het stedelijk groen. Hij legde verschillende parken aan zoals het Baron Ruzettepark en het Milne-Edwardspark, en voltooidde de aanleg van de vesten, een groene gordel rond Brugge. Tijdens zijn ambtsperiode werd ook de 'Dienst der Wandelingen' opgericht, één der eerste gemeentelijke groendiensten van België. Van Visart is de gevleugelde uitspraak : 'J'ai planté beaucoup d'arbres dans ma vie, je dois dire qu'actuellement surtout je considère le boisement et le reboisement comme une des opérations culturelles les plus productives que l'on puisse faire.' Zijn naam wordt vandaag in Brugge in ere gehouden met het Graaf Visartpark.

6. De baronnen in de bomen, vrijdag 18 juli 2003

**" DE VERWONDERING MOET BLIJVEN IN VLAGEN VAN WOEDE"
" DE WOEDE MOET BLIJVEN IN VLAGEN VAN VERWONDERING"**

De prijs voor Democratie 2003 wordt dit jaar uitgereikt aan onze vrienden & vriendinnen Lappersforters : de moedige ex-bezitters van het Brugse Lappersfortbos (maandag 21 juli om 20u op het groot podium in het Baudelopark tijdens de Gentse feesten). Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland vindt dat ze het verdienen en blijft samen met hen verder hopen dat het Lappersfort-dossier nu spoedig een definitieve goede afloop krijgt.

Leve de groene baronnen in de bomen ! (naar Italo Calvino : "De baron in de bomen" een verhaal over een jongen die eind achttiende eeuw een boom inklimt en er niet meer uitkomt)

Het Groene Gordel Front is een netwerk van samenwerking als een beschermende cirkel rond het Lappersfort en de Chartreuse. Wij willen een VEN zijn : een Vlaams Ecologisch Netwerk voor "Duurzaamheid en Dierbaarheid". Wij achten ons de afgevaardigden van grond en water, licht en lucht, planten en dieren. En van de mensen die daarmee leven en daarvan afhankelijk zijn. Dat zijn wij allemaal. Wat minderheid? Groene beweging staat voor de absolute meerderheid !

Achtergrondinformatie rond participatie en inspraak kan U lezen op www.ggf.be

Daar leest U ondermeer de volgende artikels :

*** 20 minuten, twee bulldozers, en de politie volstonden (Gazet van Babel brengt verhaal stRaten-generaal) * Vereador Boal & Legislatief theater (L. Vandenbussche) * Ecologisch burgerschap (Dirk Holemans)**

7. De teloorgang van de CHARTREUSEHOEK, dinsdag 22 juli 2003

Beste Minister Van Grembergen,

We waarderen Uw bezoek heel erg en bezorgen U graag het ' Groene Gordel Charter' & de ' Lappersfortgedichten'. Maar vooral willen we U een oude kaart van het Brugse (Groene) Erfgoed bezorgen samen met onze "open brief aan de Vlaamse & Brugse Overheid". Uw bezoek zal voor ons een **nieuwe impuls zijn voor " LANDSCHAPSZORG"**. We drukken U graag op het hart

dat wij opkomen 'voor' de toekomst van onze kleinkinderen : opdat die ook nog een Erfgoed en een Groene Gordel zouden mogen ontvangen. Die toekomst wordt nu gemaakt en duurzame keuzes maken betekent : investeren op de juiste plaats ...! Wat ons betreft : niet in de GROENE GORDEL. Bewaar hem aub. INTEGRAAL !

**Terug naar het Lappersfort
Over brood & bomen, of de prijs voor democratie...**

OPEN BRIEF AAN DE VLAAMSE REGERING & DE STEDELIJKE OVERHEID

Hoe het ook afloopt; het Lappersfort en de Chartreuse zullen wellicht onze geschiedenis-boeken halen... Maar onze bezorgdheid blijft: (hoe) halen ze de toekomst ? We blikken terug en kijken vooruit...

De Lappersforters, de ex-bezitters van het Brugse Lappersfortbos krijgen de PRIJS VOOR DE DEMOCRATIE 2003. Er is dus nog HOOP ! Zij zijn jongeren die wellicht in hun kindertijd teveel TV gekeken hebben en onder de indruk waren van verhalen als Asterix & Obelix of Pippi Langkous & Pluk van de Petteflet ? Of met Kerst kinderboeken van Annie M.G. Schmidt cadeau kregen van hun oma's? En die boodschap nogal letterlijk begrepen...

In hun kindertijd waren er ook al volwassenen actief om het Groene Erfgoed als beschermd in te kleuren op de ruimtelijke kaarten. Maar helaas haalden die het toen niet en moesten ze zich neerleggen bij de potentiële economische ontwikkeling van deze twee waardevolle stukken natuur....

Brugge 2002 ontruimt een geweldloos burger-initiatief...

Er was veel te beleven tijdens Brugge 2002; zelfs een spektakel met politie in het Lappersfortbos. Toppunt van openbaarheid van bestuur en doorzichtige democratie was het zeker niet. Op het moment dat het Groene Gordel Front een poging tot dialoog met het stadhuis organiseerde was men achter onze rug al een kleine maand bezig met de ontruiming voor te bereiden.

Het Groene Gordel Front groeide spontaan uit tot een beschermend netwerk rond het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur. Wij staan voor dialoog, overleg, gebundelde samenwerking, duurzame alternatieven en open communicatie.

Nu het Lappersfort al lang niet meer bezet is, blijven wij de strijd voor het behoud van Brugges Groene Erfgoed verder zetten. Wij ervaren de inzet voor het integraal behoud van Brugges Groene Gordel als een rechtvaardige strijd. Omdat de laatste snippers open ruimte innemen geen duurzaam toekomstmodel is!

Toch was de tijd dat we verzamelden in het Lappersfortbos een unieke tijd.

Het Lappersfort was ons doel en tevens onze plek voor ontmoeting en dus een verbindende plaats. Verbinding binnen een netwerk vol diversiteit. Niet elk op zijn eilandje... Tedere anarchisten en mensen uit de buurt. Mensen met diverse politieke kleuren en mensen zonder politieke kleur. Kinderen, schoolgaande jeugd en hun (groot-)ouders...Er was communicatie en er werd gelinkt tussen die-hard actievoerders-bezitters, kleurbekennende politici, milieuspecialisten en vele gewone mensen van groene wil. We waren een soort bondgenootschap van het bos. Het Lappersfortbos als deel van moeder aarde: we voelden haar krachten...en we bundelden - in co-

productie - daarom onze krachten en talenten : SAMEN STERK. Heel wat anders dan de klassieke politieke wereld die drijft op concurrentie !

De directe actie onder de vorm van een boomhutten-bos-bezetting was bijzonder. Het is een communicatietechniek om op te tornen tegen gevestigde machten. Gevestigde machten die vaak basisdemocratische burgerinitiatieven monddood willen maken...

Directe actie is een pil tegen het cynisme. Vaak wordt er gezegd : " Het is toch al allemaal om zeep." Directe actie is een manier - weliswaar met luide stem - om mede te delen dat er nog veel te redden valt! Hopelijk is de Lappersfort-boodschap bij de politici van Vlaanderen overgekomen...? En komen ze niet weer opdraven met oude recepten; maar trekken ze de kaart van duurzaam ruimtegebruik en de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen : "Vlaanderen : open en stedelijk" ?

Hoopvolle tekens en signalen ! Van tegen-kracht naar mede-kracht ?

Hoopvol is dat veel scholen (op sommige werd bij momenten Lappersfortje gespeeld) het Lappersfort hebben bezocht. De Freinetschool De Torteltuyn bezocht op vraag van het vierde leerjaar Fabricom in Ukkel en bezorgde hen een bos-monument ...

De bezetting van het Lappersfortbos heeft op een deel van Vlaanderens jeugd een diepe indruk nagelaten en in hun dromen zijn de ex-bosbezitters Joke, Pjotr, Liesbeth, Kurt, Johan en hun vrienden & vriendinnen de echte helden van Brugge 2002...

Hoopvol is dat het Lappersfort vele bewegingen (ondertussen 88) dichterbij elkaar brengt om te werken aan duurzaamheid en dierbaarheid voor Vlaanderen. Het Lappersfort had een verbindend effect van bezorgde burgers allerlei, tot ver over de Brugse grenzen heen...

Hoopvol is dat ons thema "lokale duurzame ontwikkeling" de steun kreeg van mensen uit het Zuiden (Indianenopperhoofd Raoni, de pottenbaksters van Costa Rica, Hoppebos). Omdat er maar één aarde is! En het Groene Erfgoed nog steeds niet de bescherming krijgt die het verdient!

Hoopvol ook is het principiële verkoopsakkoord tussen ex-minister Dua en de directie van de boseigenaar Fabricom. En de welwillende ontmoeting die we hadden met de directie van de Fabricom groep midden april 2003. Wat ons beiden betreft kan het Lappersfort stadsbos worden !

Hoopvol is dat wij als Groene Gordel Front de hand blijven reiken aan de stedelijke overheid. De diverse alternatieve Groene Gordel plannen (Chartreuse-memorandum, Groene Gordel Charter,...) voor een duurzaam Brugge liggen op hun studeertafel. Hopelijk wachten ze geen tien jaar...om onze mede-kracht te proeven ? Bestuur en burgers horen samen !

Toch ook donderwolven ! De teloorgang van de Chartreusehoek ?

Want Minister Van Mechelen blijft vooralsnog vasthouden aan een headquarterszone in het Chartreusegebied ondanks de uitgestoken Groene Gordel hand voor een zoektocht naar een duurzame locatie. Maar de kogel is nog niet door de (Vlaamse) kerk en zolang de eerste steen niet gelegd is blijven we aandringen op een alternatieve locatie. Van tam-tam maken tot raad van state en veel creativiteit tussenin...

SOS lokale democratie, een kans op ommekeer ?

Er is veel goeds en moois in Vlaanderen. En zoals elkeen houden we een beetje van onze stad en de mensen die er zich voor inzetten. Ze verdienen allemaal een pluim. En ze verdienen maximale kansen voor een toekomstige constructieve samenwerking.

Als we iets beseffen dan is het wel dat voor een goed functioneren van de samenleving overheid, politici, middenveld, ruimtelijke planners, bedrijven en burgers van goede wil wederzijds nood hebben aan elkaar en aan dwarsverbindingen...

Nu duidelijk is gebleken dat er in Brugge een grote nood is aan beter overleg en constructieve dialoog, verbindende netwerking en echte communicatie is het voorstel voor een "communicatieraad" (cf. Lappersfort-manifest op www.ggf.be) een kans om de lokale democratie te verfijnen ...Waar wacht men op ?

In alle geval herinneren wij ons de woorden van oud-burgemeester van Brugge Graaf Amedée Visart De Bocarmé (1835 - 1924) : " J'ai planté beaucoup d'arbres dans ma vie, je dois dire qu'actuellement surtout je considère le boisement et le reboisement comme une des opérations culturelles les plus productives que l'on puisse faire. " Hiermee wordt onze stelling voor duurzame werkgelegenheid kracht bijgezet : economie en ecologie kunnen samen gaan en zijn samen de wortels van onze samenleving. Of hoe naast brood de mensheid ook nood heeft aan bomen : bos en natuur, open landschap, democratie en levenskwaliteit...

Wie weet wordt Brugge 2003 , natuurhoofdstad nog geboren... ?

Wie weet vermijden we in Brugge wat er in Oosterdonk en de Waterhoek gebeurde....

Na deze vakantietijd kijken we uit naar het Lappersfort-overleg tussen de Vlaamse en de stedelijke Brugse overheid. Zodat 2003 echt & duurzaam een 'bos van een jaar' kan worden!

We hopen ook dat men inziet dat de Brugse open ruimte Groene Gordel de mooiste zichtlocatie is en geen streep industrie erdoor verdraagt ! En dat men samen met de brede milieu- en natuurbeweging op zoek gaat naar duurzame alternatieve locaties voor de gewenste hoofdkwartierenzone.

8. Rode brief pro Groene Gordel, woensdag 11 augustus 2003

Peter Bossu, lid van "het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur" schreef naar aanleiding van een zalige vakantie in Brugge 'een open brief' aan het Brugse college van Burgemeester en Schepenen. Je kan de brief hierna lezen. Het Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland is blij met dit initiatief en blijft openstaan voor dialoog. Het Groene Gordel Front hoopt alsnog een reactie te krijgen op zijn voorstel voor 'een COMMUNICATIERAAD in Brugge'...

Vakantie in Brugge

Geachte Heer Burgemeester,
Geachte Dames en Heren Schepenen,

Deze zomer heb ik samen met mijn vrouw en dochtertje een flink stuk van onze vakantie op een, voor een West-Vlaming, eerder ongewone manier doorgebracht: in hartje Brugge. Vrienden van ons waren drie weken naar het buitenland en wij hadden het genoeg gast te zijn in hun huis, midden St. Gillis. Drie weken lang hebben we geproefd van zoveel gezelligheid en schoonheid van de stad Brugge en van het groene ommeland. We hebben er gewandeld en gefietst en waren er toeristen onder de vele duizenden toeristen. We aten en dronken op de meest typische toeristische

pleintjes van de stad en in kleine polderdorpjes. We leerden daarbij een pak nieuwe Brugse plekjes kennen en hebben heel veel van stad en ommeland nog meer leren waarderen. De mix van cultuur-historisch erfgoed en eigentijdse initiatieven en het aanbod aan cultuur, natuur en groen lag ons bijzonder goed.

Het zal u wellicht niet verbazen dat ik als natuurliefhebber en milieuactivist ook bijzonder oog en oor had voor de (Brugse) discussie rond de 'Groene Gordel', het Chartreusegebied, het Lappersfort, ... Ik heb de gebieden rond Brugge bewandeld en heb er gefietst, met de meest diverse mensen gesproken en gediscussieerd en nog meer dan vroeger ben ik overtuigd dat de 'Groene Gordel' rond Brugge met uiterste omzichtigheid moet beheerd worden. Brugge heeft enorme troeven, maar is ook kwetsbaar. Als Brugge aantrekkelijk wil blijven voor toeristen én voor de bewoners dan moet m.i. zowel de stad als het groene en mooie ommeland duurzaam beheerd worden. Ik weet dat keuzes maken en afwegen wat al dan niet aanvaardbaar is, niet gemakkelijk is, maar het belang van deze keuzes voor geheel Brugge is zo belangrijk dat ik met deze open brief een warm pleidooi wil houden om hier niet overhaast te werk te gaan en heel goed alle mogelijke alternatieven voor bv. de inplanting van een headquarterszone te bestuderen.

Ik weet en erken dat een stadsbestuur uiteindelijk de beslissingen moet nemen, maar wil in deze toch ook pleiten om met de mensen van 'het Groene Gordel Front' een dialoog op te starten. Uiteindelijk hebben we er als democraten m.i. alle belang bij om steeds te zoeken naar wat ons bindt en alleen al door rond tafel te zitten en met elkaar te praten kunnen vaak heel wat misverstanden uit de weg geruimd worden.

Ik heb tijdens mijn vakantie met vrouw en dochtertje en met de vele vrienden en familieleden die op bezoek gekomen zijn (ook dat is een extra voordeel van een vakantie zo dicht bij huis) genoten van zoveel aspecten en troeven van Brugge en ommeland. Ik hoop dat u als bestuur de komende jaren duurzame keuzes maakt waardoor binnen pakweg 20 of 50 jaar stad en omgeving nog leefbaar zijn voor bewoners en toeristen en voor natuur, handel, toerisme en tewerkstelling. Ik wens u daarbij van ganser harte de juiste keuzes toe.

Hoogachtend,

Peter Bossu, oud-provinciaal coördinator Natuurreservaten vzw. & huidig gemeenteraadslid voor de SP.a in Diksmuide & voorzitter SP.a-werkgroep LEEFMILIEU

copie aan: Minister van Toerisme en Werkgelegenheid Renaat Landuyt & Het Groene Gordel Front

PS. BOS-column...

Wel ja, West-Vlaanderen heeft het kleinste percentage bossen van alle provincies. En dan? So what? We hebben ook het minste percentage bosbranden van alle provincies. Overigens zijn bossen lelijk. Ze belemmeren het zicht. Aparte bomen zijn wel mooi. En wij in onze lage streek hebben toch ook de kust? Geen enkele andere provincie heeft zoveel kust. En dan nog, over bossen gesproken: we mogen er dan nog weinig hebben, de beroemdste bossen bevinden zich toch in West-Vlaanderen. De bossen van Beernem en hun moorden! Het Lappersfortbos in Brugge-die-Ontboste! Da's wat anders dan die saaie donkere Ardennen en hun claustrofobische bossen. Er staan daar zelfs zoveel bomen zo dicht bijeen opeengepakt, dat je er nooit eens een echte Arden kunt zien. Of een normale zonsondergang. Hier in het platte verre westen kunnen we ten minste nog de wind aflezen aan een boom apart, aan een bomenrij of een bosschage. Een boom dat is een prachtig ding, weet je wel. Een bos is van het

prachtige en goede te veel. Less is more. Ik kan uren naar een boom turen, maar ik doe het nooit wegens tijdgebrek. In een bos word ik knettergek. Die ellendige kampen van mijn jeugdbeweging vroeger gingen gewoonlijk in van die knettergekke bossen door. Als er met school 'bezonnen' moest worden (eufemisme voor 'weg in 't hoofd en geen les'): naar de bossen, jongens! Zelfs in West-Vlaanderen bleven ze ze ontdekken, die zielenhelende bossen. Groenhove, Tillegem, Heuvelland, Wielsbeke, Kluisberg, Zevenkerken, Snellegem, potverdorie, Baekelandt, Beerbos, Sterrebos, het houdt niet op, Beernem, allez, vooruit, West-Vlaanderen lijkt plotseling wel één groot oerwoud vol met houthakkers en hindes. Zelfs bij ons in het bij wijlen zeer stille en soms zeer onrustige Heule is er een bos of twee: Heulebos en Steenbekebos. Maar dat zijn bosjes die vooral uit villa's bestaan en bordjes-bij-bosjes waarop stukken bos te koop worden aangeboden. Om op een positieve noot in verband met hout te eindigen: een van de mooiste bomen die ik ken staat vlak naast een frituur en een krantenkiosk aan een druk kruispunt in de stille zuidelijke stad K. Dat vormt samen een prachtig stadslandschap. En het ruikt er nog lekker ook. Ondertussen is het nog niet amen en uit met de Lappersfortboslegende, die zo stilaan een stadslegende aan het worden is, en jammer genoeg ook één die echt gebeurd is. JORIS DENOO (lid beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur)

9. Slottoespraak Vera Dua Lappersforthappening, 31 augustus 2003

Ik heb vorig jaar 12 juli het Lappersfortbos bezocht tijdens de bezetting met de bedoeling om zelf de waarde van het gebied te kunnen inschatten maar ook om de dialoog aan te gaan met de bezetters. Ik was getroffen door de inzet en de strijdvaardigheid van de jonge bezetters en werd ook overtuigd van de waarde van het bos.

De aankoop van dit bos door de overheid is nog steeds verantwoord.

Ik wil verwijzen naar een aantal bepalingen uit het regeerakkoord, met name:

* Dat er te weinig bos is in Vlaanderen en dat er dus werk moet gemaakt worden van bosuitbreiding waarbij het accent moet liggen op stadsbossen (bossen in stedelijke omgeving met in de eerste plaats een sociale functie).

* Vermits er te weinig bos is in Vlaanderen, moeten we in de eerste plaats zorgen dat het weinige bos dat er is maximaal bewaard blijft. Bosuitbreiding in het dichtbevolkte Vlaanderen is een ontzettend moeilijke kwestie omdat open ruimte schaars is. Maar ook het behoud van bestaand bos is niet altijd evident, zeker wanneer het gaat over zonevreemde bossen, zoals hier het geval is.

Het Lappersfortbos is volgens de ruimtelijke bestemming industriegebied, KMO-zone en een stuk parkgebied. Volgens de R.O. is dit bos dus gedoemd om gedeeltelijk te verdwijnen om aan de gronden een meer lucratieve bestemming te geven.

Dit is de essentie van de discussie over het Lappersfortbos: kiezen we voor het behoud van een stuk natuur of kiezen we voor een winstgevende bedrijvigheid.

Deze discussie sleept al lang aan en ik heb mij als toenmalig minister steeds uitgesproken voor het eerste, met alle consequenties daaraan verbonden. Dat betekent dat de overheid, om het bos te redden, de gronden zal moeten aankopen voor een prijs die overeenstemt met hun huidige waarde (volgens de huidige bestemming). De huidige eigenaar doet geen verlies en de bevolking verliest het bos niet.

Wij hebben dit op nog plaatsen in Vlaanderen gedaan en daar zit een logica in: een privé-bos dat ook op ruimtelijk vlak erkend wordt als een bos, moet niet gekocht worden door de overheid,

omdat het op zich reeds voldoende beschermd is door onze wetgeving, het beschermt zichzelf als het ware.

Bossen die bedreigd worden door verkavelingen tengevolge van verkeerde beslissingen uit het verleden of bossen die tengevolge van nieuwe inzichten vandaag beter niet zouden vernietigd worden, daarvoor is een overheidsinterventie nodig wil men beletten dat deze verdwijnen. Niet iedereen wil meestappen in deze logica wat merkwaardig is: toen Openbare Werken een stuk van het Lappersfortbos wilde kopen om een stelplaats voor de Lijn aan te leggen was er in bepaalde kringen applaus, als vanuit de leefmilieubegroting dezelfde som wordt aangeboden dan is er plots grote tegenstand. Ik sta dus nog altijd volledig achter de optie om het bos aan te kopen en de overeenkomst die we daarover hebben met Fabricom uit te voeren.

Wat is de huidige stand van zaken?

1. de overeenkomst met Fabricom loopt nog steeds, dat betekent dat er in principe een overeenkomst is over de prijs, over de oppervlakte, over de voorwaarden van de overdracht. Mijn opvolger heeft mij verzekerd dat ook hij deze overeenkomst wil uitvoeren.
2. zoals u weet staat er in de overeenkomst dat de stad Brugge moet akkoord zijn; de burgemeester van Brugge is maar bereid zijn fiat te geven als daar andere toezeggingen tegenover staan.
3. een koppeling van dit dossier aan allerlei andere dossiers is geen goede zaak, dit soort wafelijzerpolitiek zorgt altijd voor miserie. Dus laten we een oplossing zoeken voor het Lappersfortbos zonder daar allerlei andere dossiers bij te betrekken.
4. vanuit het kabinet Leefmilieu zal eerstdaags het volledige dossier worden doorgestuurd voor beslissing, dit betekent dat aan minister Van Mechelen een begrotingsakkoord zal gevraagd worden, zodat ook over zijn standpunt duidelijkheid komt en ik ben daar vrij optimistisch over.

Wij hopen dat wanneer de loopperiode van de overeenkomst met de eigenaar afloopt, Fabricom dan toch eieren voor zijn geld zal kiezen en de aankoop zal laten doorgaan.

Het Lappersfortbos is een belangrijk symbooldossier om diverse redenen:

- Het dossier staat symbool voor het feit dat in onze samenleving geld nog steeds voorrang krijgt op groen.
- Het dossier staat ook symbool voor het feit dat een deel van onze jongeren een deel van de bevolking zich weigert neer te leggen bij deze wetmatigheid.
- Het dossier staat ook symbool voor de link tussen een lokaal dossier (een bos van 17 ha dat er zou moeten aan geloven) en een internationaal dossier (de manier waarop de wereldeconomie draait ten koste van mensen, ten koste van het milieu) zoals dit ook door de andersglobaliseringsbeweging aan de kaak wordt gesteld.
- Het dossier is dan ook het perfecte symbool voor de slogan "think global, act local"

Juist omdat het symbool staat voor onze wens naar een andere wereldorde waar de mens en zijn leefomgeving centraal staat, waar niet de markt maar het belang van de samenleving voorrang moet krijgen, juist daarom is het zo belangrijk dat dit Lappersfortbos gered wordt.

Ik wens jullie nog veel succes met jullie acties.

Vera DUA, Vlaams parlementslid en lid van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur, Voormalige Minister van Leefmilieu en Landbouw

10. Open Brief aan Rode Steve Stevaert, 30 september 2003

OPEN BRIEF OVER BROOD & BOMEN

aan SP.a -voorzitter Steve Stevaert

WAT GOED IS VOOR DE BOSSEN IS GOED VOOR DE MENSEN... " Bomen zijn aardes eindeloze pogingen te spreken tot de luisterende hemel " (Rabindranath Tagore)

Beste voorzitter,

Zowel voor U als voor ons zijn het cruciale dagen : U staat aan de vooravond van Uw herverkiezing als SP.a -voorzitter. Wij staan voor belangrijke dagen voor het Brugse Lappersfortbos... We zitten midden in de **VREDESWEEK** (dialogo voorkomt oorlog) en staan aan de vooravond van de **WEEK VAN HET BOS** (het bos Feest). Het bos dat vrede wil en dus om bescherming vraagt... En zo komen we bij onze vraag aan U : "we willen U vragen om toe te treden tot het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur". Daar zult U het goed hebben bij uw moedige oud-collega Vera Dua die ons lang geleden in het toen nog bezette Lappersfortbos bezocht. Ook de voorzitter Van Weert (Spirit) is in ons midden. Naast tal van Lappersfortpolitici uit Spirit, Groen! en SP.a (oa. Kathleen Van Brempt, Peter Bossu, Magda Demeyer, Anne Van Lancker)

U kwam reeds eerder met ons in contact toen U (waarvoor dank) als Vlaams Minister voor mobiliteit de busstelplaats van de Lijn in het Lappersfortbos voor altijd en één dag schrapte. Toch vatten wij nog even kort ons groene verhaal over duurzaamheid samen.

Wij zijn een netwerk van positieve constructieve krachten - burgers en bewegingen - die geraakt werden door het onbaatzuchtige lange termijn-verhaal van de Lappersforters (ex-bezitters van het Lappersfortbos) en met hen zijn gaan mee-doen. Wij geloven dat economie en ecologie kunnen samen gaan en samen de wortels zijn van onze samenleving. Of hoe naast brood de mensheid ook nood heeft aan bomen : bos en natuur, open landschap, democratie en levenskwaliteit... Als we iets beseffen dan is het wel dat voor een goed functioneren van de samenleving overheid, politici, middenveld, ruimtelijke planners, bedrijven en burgers van goede wil wederzijds nood hebben aan elkaar en aan dwarsverbindingen... Wij willen gewoon gelukkig zijn (de rozen weet U wel) in onze mooie historische stad die zijn Groene Erfgoed niet opconsumeert. Onze groene wil is sterk en creatief; maar geweldloos en niet-vijandig !

Er zullen wellicht ook wel grote verschillen zijn tussen U en ons; maar in alle geval zien wij twee gelijkenissen. Net als U geloven wij in de kracht van samenwerken en van positief denken.

En dat wil hier maar niet lukken tussen ons en het stadsbestuur van Brugge. Zoals U weet zitten Uw lokale partijgenoten daar in een coalitie met de mensen van de CD & V. Wij botsen hier echt op muren Ondermeer van de lokale SP.a -bestuurders. En we hebben echt hemel en aarde bewogen om positieve duurzame alternatieven aan te kaarten ipv. de natuurvernietigende plannen in Lappersfort & Chartreuse. En zelfs nu nog leeft er bij ons geloof en hoop (**un homme qui rêve gagne toujours - Jacques Brel in Don Quichot**) dat ook in de Brugse bestuurscoalitie andere tijden kunnen aanbreken. We hebben de droom van Burgemeester Moenaert als partner in duurzaamheid nog niet opgegeven. We blijven de dialoog zoeken en blijven de Groene Gordel Hand reiken ! Met de Fabricom groep zijn wij momenteel 'on speaking terms'...; dat moet toch ook met het Brugse stadsbestuur kunnen !

Na de verkiezingen kondigde U aan dat de SP.a "milieu en natuur" ernstig ging nemen.

"Na de overwinning van 18 mei is het belangrijk dat we duidelijke aanpassingen doorvoeren aan onze werking. Dit betekent dat we meer aandacht moeten besteden aan leefmilieu-thema's, We kunnen niet alles ineens realiseren en daarom is het best dat we met de echte prioriteiten starten. Ik heb er drie. In de eerste plaats moet een "werkgroep natuur " opgestart worden. Ik heb Peter Bossu aangesproken om deze werkgroep te leiden.

Milieubeleid is een positieve zaak voor mensen. Het geeft zicht op een aangenamere toekomst, en verbetert de leefkwaliteit van mensen. De " werkgroep natuur West-Vlaanderen " moet duidelijke, haalbare en positieve milieu-ingrepen bepleiten, waarvan er één is : 1.800 ha bos extra in West-Vlaanderen ! Bovendien gaan we praten met die mensen die hun wrevel hebben geuit. Wij gaan voor een milieubeleid dat op een breed draagvlak berust, een redelijk milieubeleid : vasthoudend en warm." (uit : de toespraak van Vice-premier Johan Vande Lanotte woensdagavond 28 mei 2003 op het 'overwinningsfeest' in het Brugse Boudewijnpark).

" Als goede socialisten willen we ook samenwerken met het middenveld. Net als wij, streven zij naar een eigen open dynamiek. De dynamiek van een volksbeweging. Dat charmeert ons. Op die domeinen moeten we elkaar kunnen vinden ...Een partijvoorzitter moet zich toeleggen op de problemen in de afdelingen. Dat zal moeilijke beslissingen met zich meebrengen... Socialisme zal etisch zijn, of niet zijn. " (uit : wat goed is voor de mensen, intentieverklaring Steve Stevaert september 2003)

Wel nu : Het is tijd voor de SP.a om kleur te bekennen.

De steun van de landelijke SP.a aan de Lappersfortbetoging na de ontruiming was positief, de aanwezigheid van SP.a'ers in het Groene Gordel beschermcomité is hoopvol; we hadden met het Groene Gordel Front een bemoedigend gesprek op het Brugse SP.a-secretariaat,... Maar nu is het tijd om echte keuzes te maken. Men kan niet langs de ene kant positief verkondigen dat meer bos en de bescherming van de polders prioriteiten zijn en langs de andere kant stilzwijgend toezien en mee goedkeuren dat een deel van het Lappersfortbos verdwijnt en een stuk van het waardevolle Chartreusegebied opgeofferd wordt voor een Headquarterszone. Terwijl er duurzame alternatieven zijn die men negeert.

Als het engagement van de nieuwe SP.a echt is, dan moet dit ook in het dossier van de Brugse Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse duidelijk worden...

Er moet ontmiind worden en er dienen vertrouwwekkende maatregelen te komen. Nog veel langer frustratie opbouwen is schadelijk voor iedereen; zeker voor het imago en de geloofwaardigheid van Brugge en uw socialistische partij. Maar ook voor ons als brede milieu en natuurbeweging die woorden met daden willen.

Het niet verder economisch aantasten van de Groene Gordel van Brugge en Ommeland zien wij als een strategische voorraad natuur die bewaard wordt voor de kleinkinderen. De vrijplek van de open ruimte is landschappelijk en esthetisch waardevol en ook psychologisch een adem-ruimte. Wij zijn niet tegen de industrie en bieden hen alternatieven van zuinig, duurzaam, inbreidend ruimtegebruik aan. Ons Groene Gordel Charter & Chartreuse-memorandum willen we U graag met een delegatie van het Groene Gordel Front komen overhandigen op 11 oktober in Kortrijk tijdens het SP.a-verkiezingscongres. We zullen U ook het Groene Gordel Alternatief voor een duurzaam Brugge en het Lappersfort-manifest bezorgen. En het moet ons van het hart dat er in Brugge nood is aan een duurzaamheidsforum waar allerhande lokale spelers in overleg kunnen gaan met elkaar. Wij hadden een schitterend voorbeeld van de communicatieraad in Turnhout. Maar geen kat reageerde !

Beste voorzitter,

Wij hopen dat U wel reageert en geloven dat wat goed is voor de bossen en de natuur ook goed is voor de mensen! Wij eindigen graag met de wijze woorden van natuurbeschermster Marguerite Yourcenar (archieven uit het Noorden) : "Men bereikt bijna altijd wat men wil als men het 40 jaar met vasthoudendheid wil ..."

met een vriendelijke groene gordel groet,

Nic Balthazar & Paul de Wispelaere & Luuk Gruwez, beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse * Luc Vanneste, Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland * Paul De Graeve, Natuurpunt Brugge * Jef Ravelingien, Basisgroepen Brugge * Noortje Wiesbauer, stRaten-generaal * Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen * Jasse Cnudde, Vereniging voor Bos in Vlaanderen * Eric Goeman, Attac Vlaanderen

11. Voor een DUURZAME SP.a : act local, think global, 11 oktober 2003

WAT GOED IS VOOR DE BOSSEN IS GOED VOOR DE MENSEN...

Beste SP.a-voorzitter,

Bedankt voor uw aandachtige lezing van onze 'open brief over Brood & Bomen' en voor de mogelijkheid om de dialoog met U aan te gaan. Toen we naar hier vertrokken - vanuit het Lappersfort- & Chartreusegebied, de Zuidelijke open ruimte Groene Gordel van Brugge en Ommeland - zagen we nog een wild konijntje huppelen en een reiger overvliegen. Dat gebeurt tussen het Lappersfort en de Chartreuse nog !!

Maar nu terzake : wanneer iedereen jobs wil redden en opkomt voor het behoud van tewerkstelling dan vindt iedereen dat vanzelfsprekend. Ook wij juichen dit toe !! Men bouwt geen ecologisch paradijs op een sociaal kerkhof. Wanneer wij opkomen voor het behoud van het Groene Erfgoed : natuur, open Groene Gordel ruimte, landschap, (zonevreemde) bossen,...dan krijgen wij hier in Brugge en Ommeland van de lokale bestuurders het gevoel dat we een stelletje onnozelaars zijn...

U en vele anderen weten dat het moeilijke politieke antwoord duurzaamheid & dierbaarheid is. We bieden U en uw partij het "Groene Gordel Charter voor duurzaam & zuinig ruimtegebruik" aan. Om over te schrijven in uw partijprogramma en om werk te maken van duurzame ontwikkeling. Samen met de Lappersfortpolitici van Vivant, Spirit en Groen! en alle mensen en bewegingen van groene wil.

Na 2 jaar "battle of the Lappersfort" hebben wij in onze contacten veel goede mensen ontmoet : politici, politie, ambtenaren, bedrijfsleiders,...maar ook een doldraaiende ruimtelijke ordeningsmachine die vermaalt en verder draait...En zo helpen goede mensen de aarde mee om zeep; te beginnen met het Lappersfort en de Chartreuse ! En zo zal het gebeuren dat Vlaanderen niet meer open en stedelijk is; maar één grote miljoenenstad...Politiek is keuzes maken met beperkte middelen en hier in Brugge maakt men de verkeerde keuzes: uitbreiding ipv. inbreiding. En dat zal niet goed zijn voor de mensen...MAAR HET IS NOG NIET TE LAAT !!!

Eerst dachten wij dat wij opkwamen voor een bedreigd zonevreemd bos en voor een bedreigde Chartreuse Groene Gordel. Dat was ook zo! Maar dieper was het ook een existentiële schreeuw om "echte" inspraak, participatie, communicatie en betrokkenheid. Daarover gaat ons Lappersfort-manifest met ideeën over een 'communicatieraad' en een 'stRaten-generaal Memorandum'. Hier in Brugge is het gebeurd dat de GECORO (gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) naar ons luisterde onder politiebegeleiding van de BOB ! En dat in een culturele hoofdstad ...?

Wij zijn geen doemdenkers; maar constructieve mensen met een positieve ingesteldheid. Dus blijven wij geloven dat het ook in Brugge anders kan met dit stadsbestuur van SP.a + CD & V. Wij kijken uit naar echte positieve signalen van hun kant en dit liefst voor 2006. Ondertussen tikt/loopt de tijd verder af voor het Lappersfort; er is zelfs sprake van een Heilige Spoedprocessie. De mensen in de straat snappen het ook al lang niet meer ! Het enige lichtpuntje zijn de eerste gesprekken met de lokale CD & V en SP.a...; maar er zal wellicht meer nodig zijn dan dat om de blokkade vanuit het stadsbestuur te doorbreken...?

Misschien kan U uw partijgenoten in Brugge alsook gemeenteraadslid-Minister Landuyt oproepen om spoedig de goede ecologische keuzes te maken en de duurzame kaart te trekken. U hebt als SP.a op 20 oktober 2002 meebetoogd voor het behoud van het Lappersfortbos en de Groene Gordel rond Brugge... Laat ons aub. nu niet in de steek ???

We geven dus de hoop op redding van Lappersfort & Chartreuse, het geloof in de lokale democratie en de liefde voor bos en natuur niet op. We denken verder op uw steun te kunnen blijven rekenen !

PS. Aangezien duurzaamheid een werk van lange adem is, hopen wij elkaar opnieuw te treffen in 2013 !

12. OPEN BRIEF AAN MIJN BURGEMEESTER, 15 oktober 2003

Beste Patrick Moenaert,

U bent burgemeester van een grote mooie oude historische stad. Ik ben verbonden met het Groene Gordel Front : een groot breed jong netwerk van duurzame bewegingen en mensen.

U en uw stadsbestuur negeren ons en onze uitgestoken Groene Gordel Hand nog altijd volledig. Dit is jullie goed recht ! Jullie motto - 1 jaar na de ontruiming - lijkt om ons te marginaliseren : "wij kennen er niets van, stellen niet veel voor qua representativiteit en trouwens Brugge doet al veel..."

Wat uw goed recht niet is, is de genuanceerde en constructieve positie van het Groene Gordel Front (GGF) niet te kennen. Ook weet U dat het GGF U en uw stadsbestuur reeds een pluim gaf voor de geleverde groene inspanningen. Als het goed was hebben we het ook gezegd. In het Nieuwsblad beweert U dat wij iets vergeten zijn. Bij deze melden we U dat we niets vergeten zijn en dat wat U zegt dus niet klopt !

1) Het Groene Gordel Front heeft de BEGINPOSITIE van het Lappersfortbos altijd correct gecommuniceerd :

- * De Fabricom groep wou de volledige economische ontwikkeling**
- * De stad Brugge wil gedeeltelijke economische ontwikkeling**

*** Het Groene Gordel Front wil het integraal behoud (in combinatie met de Groene Vinger van het Kanaal Gent-Brugge -Oostende langs Vlaanderens fietsroute een troef voor onze mooie stad)**

2) De EINDPOSITIE van het Lappersfortbos is deze : de Fabricom groep, de Lappersforters, Vlaanderen, het beschermcomité van het Lappersfortbos & de Chartreusenatuur en het Groene Gordel Front willen het integraal behoud van het Lappersfortbos. U dreigt de laatste de Mohikanen te worden...

MAAR LAAT ONS HEEL GOED BESEFFEN : "al is het misschien vijf voor twaalf; overleg en dialoog en redding van de Groene Gordel blijven mogelijk !!! " Wat kan een mooiere droom zijn voor een christelijk burgemeester en een groene godsdienstleraar dan Godsvrede & Zorg voor de Schepping in de stad van ondermeer Marguerite Yourcenar (vanavond draaien ze in de Werf l'oeuvre au noir)

En ja, ik zal zondag om 15u. meestappen met de Lappersforters in hun 'Heilige Spoedprocessie' en dit om drie redenen :

- Voor het behoud van zonevreemde bossen (zie www.vbv.be) Er zijn nog honderden Lappersforten na U...
 - Voor het integraal behoud van de Brugse Groene Gordel : het landschappelijk erfgoed van Lappersfort en Chartreuse...
 - Voor de realisatie van een communicatieraad in Brugge. Omdat inspraak, participatie, communicatie en betrokkenheid duurzaam anders kan ! Samen in co-productie...
- Toch de moeite om de wereld hierrond wakker te schudden ...?

Het Groene Gordel Front wil nog altijd met U Brugge 2003 - natuurhoofdstad van Europa - uitroepen en inhuldigen met de opening in de Chartreuse van 'het burgemeester Moenaert en schepen Vandenbilcke OPEN RUIMTE GEBIED' Surf aub. eens dringend met uw stadsbestuur van SP.a en CD &V naar onze site en jullie zullen beseffen dat als jullie dat willen wij jullie medekrachten kunnen zijn (in de toekomst maar ook nu om samen te zoeken naar duurzame alternatieven)

Indien (*) U en ik rond Sinterklaas 6 december 2003 (ons schoentje van vorig jaar, weet U wel) nog altijd in een impasse verkeren dan zijn wij beiden moreel verplicht om ons ontslag in te dienen. Dan kan U misschien terug naar de natuur & naar de mensen in alle straten en dan stap ik in de politiek.

MAAR ZOVER ZIJN WE NOG NIET. Ondertussen blijf ik duimen voor het Lappersfort als compleet en gratis stadsbos voor Brugge en Ommeland.

Met respect en een vriendelijke groene gordel groet,

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front en godsdienstleraar

we hebben de aarde niet geërfd van onze ouders maar geleend van onze kinderen !

(*) De impasse werd doorbroken door lokaal SP.a-voorzitter Nollet die mee stapte in de Heilige Spoedprocessie en zo een beginnende dialoog op gang bracht en door het begin december 2003 aangekondigde overleg GGF & Stadsbestuur

13. GGF & STADSBESTUUR moeten boeten, 23 oktober 2003

TE MIDDEN STEEDS MINDER MENSEN ...?

OPEN BRIEF AAN DE ORANJE POLITICI van CD & V,
Geachte heer West-Vlaamse gedeputeerde Durnez,

Gisteren lazen we een opiniestuk over uw partij 'te midden van steeds meer mensen' in de Standaard (22/10). Van drie politicologen - Carl Devos, Herwig Reynaert en Dries Verlet - van de Gentse Universiteit. Zij onderzochten ondermeer het denken van 500 kiezers uit Brugge. In de Standaard lazen we dat een komende CD & V -actie uw partij terug op de kaart wil zetten IN ALLE STRATEN en dat uw partij terug de steden wil veroveren. Uw partij wil met alle Vlamingen (de mensen dus) het gesprek aangaan...

TOT HIER DE STANDAARD EN VANAF NU HET LAPPERSFORT-VERHAAL

IN ALLE STRATEN (of toch in veel) hangt in Brugge een SOS Lappersfort/Chartreuse/Groene Gordel affiche. Uw partij in Brugge aarzelt om met het Groene Gordel Front het gesprek hierover aan te gaan...U kent het verhaal vanuit de media. Ik doe een poging om het U in deze brief van binnenuit te vertellen. Onze bezorgdheid is dat bos en natuur voor steeds meer mensen belangrijk wordt en dat uw partij hieromtrent in Brugge door steeds minder mensen gesteund wordt...

NOG HONDERD LAPPERSFORTEN NA U (zie ook www.vbv.be)

De ex-bezitters van het Lappersfort zijn geen hooligans, maar jonge mensen die met een luide existentiële schreeuw aan de wereld hebben duidelijk gemaakt dat bestaande oude zonevreemde bossen legaal aan het verdwijnen zijn (ik spaar U de BPA- en RUP- details). De mensen van het Groene Gordel Front zagen als het ware een roeping in hun eenzame strijd (van zorg voor de schepping) en zijn met hen mee gaan doen. Samen sterk in burgerlijke ongehoorzaamheid. Net als de drie musketiers die met vier waren. Elk volgens de eigen talenten...The fellowship of the LAPPERSFORT...

HET LAPPERSFORTBOS ALS ONZE KERK EN VERBINDENDE VRIJ-PLAATS

Want net als in een kerk deelden we er onze plannen en was het een ontmoetingsplaats waar mensen van allerlei slag (spelende kinderen en hun grootouders, scholieren en studentes, burgemeesters, ministers, anarchistische vrienden, politici, pers, advocaten, politie, natuurbeschermers en milieuactivisten,...) elkaar tegen kwamen. Daar iedereen in het bos zat en niet op zijn eiland was er toch een minimum aan communicatie.

EN TOEN KWAM DE ONTRUIMING

Maar hierover is al genoeg geschreven en die zwarte bladzijde willen we omslaan.

EN NU KRIJGEN WE DE DERDE STRATEN-GENERAALPRIJS
(Zondag te Antwerpen, een persmededeling via Straat-ego volgt)

De Lappersforters kregen eerder al de BOSEREPRIJS en de PRIJS VOOR DE DEMOCRATIE.
Nu krijgen we samen opnieuw een prijs. We voelen ons in alle st(R)aten...

Net als STRATEN-GENERAAL is het Groene Gordel Front een netwerk van mensen en bewegingen die als wakkere mondige burgers opkomen voor duurzaamheid en dierbaarheid. En dit vanuit een constructieve positie van positieve mede-krachten : in communicatie en co-productie met de overheid. Of noem het participatie, inspraak en betrokkenheid. We schreven er het Lappersfort-manifest over.

DUURZAME ALTERNATIEVEN

Omdat wij de natuur, de open ruimte, de zonevreemde bossen, de groene gordels rond steden (de schepping dus) willen bewaren voor de volgende generaties..., beseffen wij ook heel goed dat we nu duurzame alternatieven moeten hebben. Ook voor ons is duurzame werkgelegenheid belangrijk ! We schreven onze alternatieven uit in 'het Chartreuse-memorandum' en 'het Groene Gordel Charter voor duurzaam ruimtegebruik' . En daarover willen we met uw partij het gesprek aangaan. Maar voorlopig lukt dit niet. De SP.a wil wel. De CD & V nog niet. En zo isoleren ze zich. Te midden steeds minder mensen...

DE LONT MOET UIT HET KRUITVAT EN BRUGGE MOET BOETEN...

Ondertussen hebben wij al betere contacten opgebouwd met de lokale politie van de BOB dan met de lokale meerderheidspolitici. Het lijkt de omgekeerde wereld wel. Maar helaas voor onze wereld ontploft iets wat niet opgelost geraakt. De democratische tijdbom tikt verder midden de mensen. Van christelijke en socialistische politici van een stad als Brugge verwachten wij de moed en de garantie om eerstdaags te bevestigen "dat het Lappersfort blijft" en dat het stadsbestuur van Brugge een open en eerlijke dialoog met het Groene Gordel Front wil aangaan. In de christelijke betekenis van boeten (het vissersnet herstellen) moet er in Brugge geboet worden. De band tussen het stadsbestuur en het netwerk van burgers van groene wil moet hersteld worden. Aangezien niemand van ons al heilig is gaan we er beter van uit dat we samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Brugge. Het verleden kunnen we toch niet meer ongedaan maken.

Zalig de bossen van Brugge en Ommeland. Zalig de Groene Gordel tussen Brugge en haar Ommeland. Zalig is het om na het werk te wandelen, te genieten en te fietsen langs bos en natuur.

Als de CD & V echt de steden wil veroveren en in alle straten recht van spreken wil hebben zal ze moeten beginnen met in Brugge de vrede te herstellen. Want 700 jaar na datum kwamen vele burgers van Brugge in opstand tegen hun christendemocratische burgemeester. Waar wacht de CD & V op om samen met de SP.a en het Groene Gordel Front Brugge 2003, natuurhoofdstad van Europa uit te roepen ???

14. Lappersforters ALLER STRATEN, maandag 3 november 2003

LAPPERSFORTERS ALLER STRATEN VERENIGT U...

beste Gouverneur Breyne van West-Vlaanderen,

Vooreerst onze hartelijke dank voor de goede ontvangst die we de twee voorbije donderdagen kregen op het provinciehuis Boeverbos te St. Andries-Brugge. Op 23/10 hadden we een onderhoud met CD &V – gedeputeerde Jan Durnez en hij bevestigde ons de provinciale optie voor het Lappersfort als stadsbos en groene long vlakbij de Brugse binnenstad. (Rechtzetting gedeputeerde

Durnez : Geachte heer Durnez, Met provinciale optie bedoelen wij niet een beleidsoptie maar een filosofie met hart voor bos en natuur. En die duurzame filosofie wilden we loven in ons persbericht. We hebben ook gemeld dat de provincie geen betrokken partij is en het dus enkel om morele steun gaat ! Zie ook kaartje "verhaal van een Kanaal" Natuurreservaten. We zullen deze taal-verfijning van uwentwege morgenvroeg nasturen naar de pers. Geachte heer Vanneste, In onze gesprekken heb ik u gemeld dat ik als lid van de deputatie geen provinciale opties kan innemen tav. het Lappersfortdossier. Wij zijn ervoor niet bevoegd en wensen ons niet in te laten in een materie die én Vlaams én stedelijk geworden is omwille van de kleine oppervlakte (beantwoordt niet aan provinciale criteria inzake oppervlakte) en de symboolwaarde van dit dossier. Ik heb de hoop uitgedrukt dat dit dossier tot een globale oplossing kan leiden en heb de provinciale visie tav. bos in West-Vlaanderen en de boszone rond Brugge aan u gemeld. Mag ik dan ook verzoeken het persbericht aan te passen. Jan Durnez)

Ook deelde hij onze duurzame bezorgdheid om de open Chartreuse ruimte als Groene Gordel te bewaren. En we weten wel dat jullie als provincie geen rechtstreeks betrokkenen zijn; maar toch vinden we jullie morele steun belangrijk !!! Op 30/10 bezorgden we jullie & de provincieraadsleden het "Groene Gordel Charter voor duurzaam ruimtegebruik" samen met kindertekeningen over bedreigd bos en natuur.

Graag ook even melden dat we nog acties op stapel hebben staan. We gaan de mensen van ACW en VLD een bezoek brengen en de vele honderden vrouwen die naar de vrouwendag (Brugse Concertgebouw) over "PARTICIPATIE" komen zullen van ons het "Lappersfort-manifest voor inspraak & communicatie, participatie & betrokkenheid" krijgen.

Een tijdje geleden stuurden we uw partij een open brief waarin we het volgende schreven :...Van christelijke en socialistische politici van een stad als Brugge verwachten wij de moed en de garantie om eerstdaags te bevestigen "dat het Lappersfort blijft" en dat het stadsbestuur van Brugge een open en eerlijke dialoog met het Groene Gordel Front wil aangaan. In de christelijke betekenis van boeten (het vissersnet herstellen) moet er in Brugge geboet worden. De band tussen het stadsbestuur en het netwerk van burgers van groene wil moet hersteld worden. Aangezien niemand van ons al heilig is gaan we er beter van uit dat we samen verantwoordelijk zijn voor de toekomst van Brugge. Het verleden kunnen we toch niet meer ongedaan maken....

Er kwam nog altijd geen reactie. Jammer, maar we geven de moed niet op. Op 8 november start de CD & V in Brussel de campagne "In Alle Straten". Een echt positief signaal over het Lappersfort zou daar niet misstaan ! We zetten alles nog even op een rijtje :

WAT GOED IS VOOR DE BOSSEN EN DE NATUUR is goed voor de mensen in alle straten. Daarover gaat het bij ons !

1) Om de Lappersforters (de ex-bezitters van het stuk zonevreemde bos) beter te begrijpen lees je best eens de verhalen van Pipi Langkous (nu ook elke zondag in alle straten op de KETNET-tv). De Lappersforters zijn jonge mensen die volop willen leven en die de moed & de durf hebben om daarvoor uit te komen ! Ook al moeten ze daarvoor op daken en in bomen klimmen. Kies het leven is hun leuze...

2) De dromen van de Lappersforters leefden ook in alle straten van Brugge en Vlaanderen bij vele gewone mensen. Dit Lappersfort-burgerschap (of stRaten-generaal) groeide uit tot het Groene Gordel Front. Om ons beter te begrijpen lees je best "The Lord of the Rings" (straks deel drie in de

Vlaamse bioscopen); want wij zijn een beetje 'The Fellowship of the Lappersfort'...De bossen, de natuur, de open ruimte, de Groene Gordels en de kleinkinderen zijn ons DIERBAAR en daarom komen wij in een bondgenootschap op voor DUURZAAMHEID.

3) We hebben ook een boodschap voor de politici : "Geef ons en dromen en woorden en daden" . De drie horen samen ! Omdat wij werk voor de politici en voor de mensen belangrijk vinden ontwikkelden wij duurzame alternatieven om zuurstof te geven aan de economie. Wij gaan er van uit dat ecologie en economie de wortels zijn van onze menselijke samenleving en enkel in coëxistentie kunnen overleven. Wij steken hiervoor onze Groene Gordel Hand uit naar jullie. Alleen is het nu nog even wachten op het stadsbestuur van Brugge.... Hoe lang nog zullen ze de broodnodige dialoog uithongeren ??? Misschien vindt U aanspreekpunten om ons samen te brengen ??? Misschien kan U hen overtuigen dat wij redelijke mensen zijn met duurzame alternatieven !

4) We zijn ervan overtuigd dat er in elk van ons een Lappersforter schuilt en besluiten dus graag met de oproep : "Lappersforters aller straten VERENIGT U... !

vriendelijke groene gordel groet,

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front en godsdienstleraar
Noortje Wiesbauer, woordvoerder stRaten-generaal en filosoof

PS. Natuurpunt is verheugd met Lappersfort-plannen van Dua al van 17 september 2002

Natuurpunt is blij dat minister Dua concrete stappen wil nemen voor de bescherming van het Lappersfortbos. Het zou al te gek zijn om dit bos te laten verdwijnen terwijl in Vlaanderen - ook in Brugge - de nood aan stadsbossen zo groot is. Mensen willen groen, om zich te ontspannen en om ervan te genieten.

Natuurpunt is blij dat minister Dua het startschot heeft gegeven voor de bescherming van het Lappersfortbos. Door het engagement om bij te dragen in de planschade en eventueel zelfs tot een aankoop over te gaan, komt een oplossing merkkelijk dichterbij.

We hopen dat de stad Brugge en minister Van Mechelen bereid zullen zijn om mee te werken. Zij moeten rond de tafel gaan zitten en snel werk maken van een bestemmingswijziging.

Natuurpunt is ervan overtuigd dat een wijziging van de bestemming de beste oplossing is voor de inwoners van Brugge en omstreken. Als groene zone kan het Lappersfortbos één van de hoekstenen worden van de Groene Gordel rond Brugge. Het zou al te gek zijn om dit bos te laten verdwijnen terwijl in Vlaanderen - ook in Brugge - de nood aan stadsbossen zo groot is. Mensen willen groen, om zich te ontspannen en om ervan te genieten.

We wensen de actievoerders alvast proficiat met die nieuwe stap. Ze zijn er met hun vreedzame en tot de verbeelding sprekende acties in geslaagd het brede publiek achter het behoud van het Lappersfortbos te scharen. Maar de Lappersforters waren niet alleen belangrijk voor het Lappersfortdossier. Hun strijd is een hart onder de riem van iedereen die zich inzet voor het behoud van laatste restjes natuur.

Indien nodig of nuttig, is Natuurpunt bereid bij te dragen tot de goede afloop. We kunnen meestappen in de onderhandelingen over de toekomst van het gebied. Eventueel willen we ook mee denken over en mee helpen met het beheer van het gebied. De beleidsploeg van Natuurpunt heeft

volgende week een bezoek aan het gebied gepland, om de met uitzetting bedreigde actievoerders onze steun te betuigen. Het gebied vormt als het ware een scharnier tussen de Groene Gordel rond Brugge en de natuur langs het kanaal. In en rond het bos zijn ook interessante natuurwaarden aanwezig en mits enig beheer kan dit een waardevol natuurgebied worden.

Met vriendelijke groet,

Steven Vanholme, Natuurpunt - Dienst beleid

15. Vrede op aarde en in het LAPPERSFORTBOS, 13 november 2003

beste CD &V - voorzitter Yves Leterme,

Helaas was U gisterenavond weggeroepen voor dringender zaken en is onze ontmoeting niet kunnen doorgaan. We zien elkaar hopelijk een volgende keer bij uw 'Terugkeer naar Brugge' ...Net als Zeno in "l'oeuvre au noir" van Marguerite Yourcenar beleven wij hier moeilijke tijden met onze overheid. De gevleugelde woorden van Yourcenar uit de archieven uit het Noorden "Men bereikt bijna altijd wat men wil als men het 40 jaar met vasthoudendheid wil ..." dreigen hier werkelijkheid te worden in onze "never ending Lappersfort-story"...

Als U ons nu al even wil zien; dat kan : we waren aanwezig op de Vrouwendag over PARTICIPATIE in het Brugse Concertgebouw : zie <http://users.belgacom.net/gc539817/> Ook burgemeester Moenaert zag ons buiten staan - met het Lappersfort-manifest voor participatie - toen hij onder tromgeroffel met de 11-november-stoet voorbijkwam op weg naar de monumenten voor de gesneuvelden van de grote oorlog. Onze gesneuvelden heten open ruimte, Groene Gordel, zonevreemde bossen, natuur, landschap, groene erfgoed,.... Onze stoet 'Heilige Spoedprocessie'. Onze oudstrijders (alive and kicking) : de Lappersforters....Onze bondgenoten : de Lappersfortpolitici van Spirit, Vivant, SP.a en Groen! Onze alliantie : een netwerk van medekrachten voor duurzaamheid en dierbaarheid. Omdat we de aarde niet geërfd hebben van onze ouders maar geleend van onze (klein)kinderen...

Het enige wat wij willen is "vrede op aarde en in het Lappersfort". En dat kan maar door de dialoog met elkaar aan te gaan. Bij deze vragen we een onderhoud aan bij burgemeester Moenaert en zijn Brugse Stadsbestuur en/of naaste medewerkers naar aanleiding van onze tweede Sinterklaasschoenstelling voor Lappersfort & Chartreuse op 5 december 2003. We hopen dat U een duwtje in de rug kan geven zodat de impasse eindigt en de lont uit het kruitvat gehaald wordt. Wij zijn er zelfs van overtuigd dat wanneer "de Sint & de Kerstman & de Drie Koningen" samenwerken met de politici het Lappersfort Bos kan blijven ! No Lappersfort & Chartreuse to waste !

We weten ook wel dat U Sinterklaas niet bent; maar het zou een enorm geschenk zijn voor Vlaanderen en Brugge indien er eerstdaags positieve signalen zouden uitgaan van uw partij in Brugge. Ondertussen weet U ook wel dat het thema van "zorg voor de schepping" leeft in alle straten van Brugge en Ommeland ! Ons ecologisch rentmeesterschap vind je terug in onze duurzame alternatieven. Ook de aangesloten GGF-leden en de 250 bescherm(st)ers uit ons 'beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur' vind je terug op onze site !

16. Brugge 2004, natuurhoofdstad van Europa, 5 december 2003

beste burgemeester en schepenen van onze mooie stad Brugge,

Vandaag gaat aan de vooravond van zes december 2003 de tweede Sinterklaasschoenzetting voor het Lappersfort en de Chartreuse door. Wij blijven actie voeren en voor sommigen lijkt dit onredelijke en blinde onverzettelikheden. En ja, wij weten dat idealisme - want dat is de drijfveer van de meeste mensen die opkomen voor het Lappersfortbos - kan perverteren tot absolutisme.

Wij vinden het dan ook belangrijk te verduidelijken waarom wijzelf voorstander zijn van onverzettelikheden (maar geen 'blinde' onverzettelikheden) in verband met de beide Groene Gordel dossiers. Wij weten allemaal dat wij collectief te traag gereageerd hebben op de verslechtering van de lokale en globale ecologische parameters. U zal zeggen, en terecht, dat er sinds de Milieutop van Rio (juni 1992) op wereldschaal en zeker in België, en nog meer in Brugge, enorm veel verwezenlijkt is op gebied van milieubescherming en -promotie. Maar toch blijft de balans tussen enerzijds de druk uitgaande van menselijke activiteiten en anderzijds de draagkracht van de ecosystemen verslechteren. Een lokale indicator daarvan is dat wij met een stabiele Brugse bevolking van om en bij de 120.000 mensen steeds meer ruimte nodig hebben, ondermeer om te wonen (nieuwe woonzones) en om te werken (nieuwe bedrijventerreinen).

Het is niet abnormaal dat op zeker ogenblik sommige 'bewuste burgers' het sein geven dat volgens hun beredeneerde inschatting (de actievoerders van het Groene Gordel Front) een grens is bereikt. Deze zelfbenoemde 'grensoldaten' moeten dan pogen de politieke en economische machthebbers te overtuigen dat de tijd rijp is voor een ingrijpende koerswijziging.

In de veelzijdig verwende stad Brugge (wij hebben, naast zoveel ander fraais, ook een mooie Groene Gordel waar veel steden jaloers op zouden zijn) hebben wij af te rekenen met 'de wet van de remmende voorsprong'. Het stadsbestuur vraagt zich wellicht geërgerd af waarom wij ons temidden van onze groene overvloed druk maken om enkele "luttele hectaren" zonevremd bos of open ruimte.

Wel, omdat wij, verder kijkend dan onze naaste omgeving en ook verder dan de eigen generatie, oordelen dat er een grens is bereikt. Wij zijn er van overtuigd dat er, mits een heroriëntatie van de geesten, een veel beter gebruik kan worden gemaakt van de ruimte die op dit ogenblik reeds in beslag genomen is voor het wonen, werken en recreëren van de Brugse bevolking. Wij vinden dat wij nu en in de toekomst een gefundeerde onverzettelikheden aan de dag moeten leggen telkens wanneer open ruimten, zonevremde bossen of landbouwgebied worden opgeëist, zonder dat met de grootst mogelijke ernst naar alternatieve oplossingen is gezocht. Er zijn namelijk nog honderden Lappersforten - na dat van Brugge - die kunnen sneuvelen onder de afbakenings-besluiten van de onverbiddelijke ruimtelijke ordenings pletwals...

Wij vinden het spijtig dat het Stadsbestuur en het Groene Gordel Front in een soort patstelling zijn beland. In feite zien wij bij de Stad en bij het Groene Gordel Front éénzelfde streven naar een (economisch en ecologisch) leefbare en aangename stad. Het hoofdverschil zit hem wellicht daarin dat een aantal bestuurders, wat de evaluatie van de ecologische aspecten van stadsplanning betreft (en inzonderheid het belang van het behoud van open ruimten en bestaande bossen) nog in een relaxfase verkeren. Dit in tegenstelling tot de sympathisanten van het Groene Gordel Front die al in een stress-, zoniet in een paniekfase leven. Hoe meer wij ons in de milieuproblematiek verdiepen, hoe meer wij er van overtuigd zijn dat het inderdaad beter is nu alarm te slaan dan rustig te laten betijen en onze kinderen en kleinkinderen voor onze vadsigheid te laten boeten. Een stad leeft. Er moeten keuzes gemaakt worden voor de toekomst. Het mag vervelend lijken dat het Brugse Stadsbestuur, dat zo'n breed politiek draagvlak heeft, ook nog eens rekening zou moeten houden met de inbreng van het Groene Gordel Front, een netwerk rond duurzaamheid en participatie.

Steden snakken naar participerende burgers lazten we in het witboek stedelijk beleid "De eeuw van de stad" van prof. De Rynck & co. **Onze vraag tot participatie en onze positieve uitgestoken Groene Gordel Hand is dus exemplarisch voor wat er elders in Vlaanderen ook plaatsvindt... Of zoals de opstellers van het witboek het verwoordden : "...Stedelijkheid is de toekomst van Vlaanderen; de stadsrepubliek steunt op participatieve democratie en groeit rond projecten. Politiek en beleid moeten gevoelig worden bijgestuurd..." Een nieuw maatschappelijk debat is gestart rond de toekomst van de stad en die van onze kinderen, aldus een advertentie van het 'Thuis in de stad-project' .**

De dialoog tussen het Stadsbestuur van Brugge en het Groene Gordel Front is aangezegd.

Binnenkort zitten wij samen rond de tafel . Dan kan elk zijn visie op het Brugge van de toekomst voorstellen en nota nemen van de opwerpingen en tegenvoorstellen van de ander. Het Groene Gordel Front, dat binnenkort het Hanzestadproject zal presenteren, zal zijn duurzame alternatieven met vuur verdedigen. Een team van vrijwilligers (bestaande uit architecten, planologen,...) tekent momenteel druk aan een voorstel om Brugge als Hanzestad te laten herrijzen: Brugge als lichtend voorbeeld van stadsvernieuwing en duurzaamheid zou je kunnen stellen! Waar de creatie van duizenden nieuwe jobs geen nieuwe aanslag op onze open ruimte of onze levenskwaliteit betekent . Omdat het ook anders en duurzamer kan!

En ondertussen vragen we aan de Sint het integraal behoud van het Lappersfort en de Chartreuse in ons schoentje te leggen..., zodat Brugge 2004 natuurhoofdstad van Europa niet langer utopie blijft...

17. OPEN BRIEF aan de voorzitters Stevaert & Leterme, 5 december 2003

WAT GOED IS VOOR DE BOSSEN IS GOED VOOR DE MENSEN IN ALLE STRATEN...

Beste voorzitters,

Wij staan voor belangrijke dagen voor het Brugse Lappersfortbos...en aan de vooravond van de dialoog hierover met het Brugse stadsbestuur van SP.a en CD & V (die recent werd aangezegd). Wij duimen en wij voelen hiervoor de ruggesteun van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur". Groen! -voorzitter Vera Dua die ons lang geleden in het toen nog bezette Lappersfortbos bezocht zetelt erin. Ook de voorzitter Els Van Weert (Spirit) is in ons midden. Naast tal van Lappersfortpolitici (ons eigen kartel...) uit Spirit, Vivant, Groen! en SP.a (oa. Kathleen Van Brempt, Peter Bossu, Magda Demeyer, Anne Van Lancker, Lionel Vandenberghe, Bert en Vic Anciaux,...)

Voorzitter Stevaert kwam reeds eerder met ons in contact toen hij (waarvoor dank) als Vlaams Minister voor mobiliteit de busstelplaats van de Lijn in het Lappersfortbos voor altijd en één dag schrapte. Toch vatten wij nog even kort ons groene verhaal over duurzaamheid samen.

Wij zijn een netwerk van positieve constructieve krachten - burgers en bewegingen - die geraakt werden door het onbaatzuchtige lange termijn-verhaal van de Lappersforters (ex-bezitters van het Lappersfortbos) en met hen zijn gaan mee-doen. Wij geloven dat economie en ecologie kunnen samen gaan en samen de wortels zijn van onze samenleving. Of hoe naast brood de mensheid ook nood heeft aan bomen : bos en natuur, open landschap, democratie en levenskwaliteit... Als we iets beseffen dan is het wel dat voor een goed functioneren van de samenleving overheid, politici, middenveld, ruimtelijke planners, bedrijven en burgers van goede wil wederzijds nood hebben aan

elkaar en aan dwarsverbindingen...Wij willen gewoon gelukkig zijn (de rozen weet U wel) in onze mooie historische stad die zijn Groene Erfgoed niet opconsumeert. Onze groene wil is sterk en creatief; maar geweldloos !

Er zullen wellicht ook wel grote verschillen zijn tussen jullie en ons; maar in alle geval zien wij twee gelijkenissen. Net als U geloven wij in de kracht van samenwerken en van positief denken.

Zoals jullie weten zitten jullie lokale partijgenoten in Brugge in een coalitie. Wij botsten tot voor kort hier echt op muren Ondermeer van de lokale CD & V en SP.a -bestuurders. En we hebben echt hemel en aarde bewogen om positieve duurzame alternatieven aan te kaarten ipv. de natuurvernietigende plannen in Lappersfort & Chartreuse. En zelfs nu nog leeft er bij ons geloof en hoop (un homme qui rêve gagne toujours - Jacques Brel in Don Quichot) dat ook in de Brugse bestuurscoalitie andere tijden zullen aanbreken. We hebben de droom van Burgemeester Moenaert en Schepen Vandenbilcke als partners in duurzaamheid nog niet opgegeven. We blijven de dialoog zoeken en blijven de Groene Gordel Hand reiken ! Met de Fabricom groep zijn wij momenteel 'on speaking terms'...; dat moet toch ook met het Brugse stadsbestuur kunnen ! Daarom zijn we blij dat er vanuit het stadsbestuur - waar jullie in coalitie zitten - een lichtpuntje gekomen is : Vlaanderens hoop in bange dagen ?

Na de verkiezingen kondigde de SP.a aan "milieu en natuur" ernstig te zullen nemen.

"Na de overwinning van 18 mei is het belangrijk dat we duidelijke aanpassingen doorvoeren aan onze werking. Dit betekent dat we meer aandacht moeten besteden aan leefmilieu-thema's, We kunnen niet alles ineens realiseren en daarom is het best dat we met de echte prioriteiten starten. Ik heb er drie. In de eerste plaats moet een "werkgroep natuur " opgestart worden. Ik heb Peter Bossu aangesproken om deze werkgroep te leiden.

Milieubeleid is een positieve zaak voor mensen. Het geeft zicht op een aangenamere toekomst, en verbetert de leefkwaliteit van mensen. De " werkgroep natuur West-Vlaanderen " moet duidelijke, haalbare en positieve milieu-ingrepen bepleiten, waarvan er één is : 1.800 ha bos extra in West-Vlaanderen ! Bovendien gaan we praten met die mensen die hun wrevel hebben geuit. Wij gaan voor een milieubeleid dat op een breed draagvlak berust, een redelijk milieubeleid : vasthoudend en warm." (uit : de toespraak van Vice-premier Johan Vande Lanotte woensdagavond 28 mei op het 'overwinningsfeest' in het Brugse Boudewijnpark).

" Als goede socialisten willen we ook samenwerken met het middenveld. Net als wij, streven zij naar een eigen open dynamiek. De dynamiek van een volksbeweging. Dat charmeert ons. Op die domeinen moeten we elkaar kunnen vinden ...Een partijvoorzitter moet zich toeleggen op de problemen in de afdelingen. Dat zal moeilijke beslissingen met zich meebrengen... Socialisme zal etisch zijn, of niet zijn. " (uit : wat goed is voor de mensen, intentieverklaring Steve Stevaert september 2003)

Ook Voorzitter Leterme hoorden wij graag zeggen dat zijn christendemocratische partij het ecologisch rentmeesterschap en de zorg voor de schepping waar zou maken !

Wel nu : Het is tijd voor de SP.a en de CD &V om in Brugge en Ommeland kleur te bekennen.

De steun van de landelijke SP.a aan de Lappersfortbetoging na de ontruiming was positief, de aanwezigheid van SP.a'ers in het Groene Gordel beschermcomité is hoopvol; we hadden met het Groene Gordel Front een bemoedigend gesprek op het Brugse SP.a-secretariaat,...

We hadden een heel goed gesprek met CD & V-gedeputeerde Durnez en ook de contacten met het lokale partijbestuur waren een lichtpunt.

Maar nu is het tijd om echte keuzes te maken. Men kan niet langs de ene kant positief verkondigen dat meer bos en de bescherming van de polders als zorg voor de schepping prioriteiten zijn en langs de andere kant stilzwijgend toezien en mee goedkeuren dat een deel van het Lappersfortbos verdwijnt en een stuk van het waardevolle Chartreusegebied opgeofferd wordt voor een Headquarterszone. Terwijl er nu toch duurzame alternatieven zijn die het Groene Gordel Front graag blijft aanbieden.

Als het duurzame engagement van de SP.a en de CD & V echt is, dan moet dit ook in het dossier van de Brugse Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse duidelijk worden...

Er moet ontijd worden en er dienen vertrouwwekkende maatregelen te komen. Nog veel langer frustratie opbouwen is schadelijk voor iedereen; zeker voor het imago en de geloofwaardigheid van Brugge en uw beider partijen. Maar ook voor ons als brede milieu en natuurbeweging die dromen en woorden met daden willen.

Het niet verder economisch aantasten van de Groene Gordel van Brugge en Ommeland zien wij als een strategische voorraad natuur (en zonevreemde bos) die bewaard wordt voor de kleinkinderen. De vrijplek van de open ruimte is landschappelijk en esthetisch waardevol en ook psychologisch een adem-ruimte. Wij zijn niet tegen de industrie en bieden hen alternatieven van zuinig, duurzaam, inbreidend ruimtegebruik aan. Ons Groene Gordel Charter & Chartreuse-memorandum & Lappersfort-manifest & het Groene Gordel Alternatief voor een duurzaam Brugge hebben wij jullie graag aangeboden. En het moet ons van het hart dat er in Brugge nood is aan een duurzaamheidsforum waar allerhande lokale spelers in overleg kunnen gaan met elkaar. Wij hebben een schitterend voorbeeld van de communicatieraad in Turnhout.

Beste voorzitters,

Wij geloven dat wat goed is voor de bossen en de natuur ook goed is voor de mensen in alle straten! Wij eindigen graag met de wijze woorden van natuurbeschermster Marguerite Yourcenar (archieven uit het Noorden) : "Men bereikt bijna altijd wat men wil als men het 40 jaar met vasthoudendheid wil ..."

We duimen samen voor een goede dialoog met het Brugse Stadsbestuur nav. de tweede Sinterklaasschoenstelling voor Lappersfort & Chartreuse

met een vriendelijke groene gordel groet,

Luc Vanneste, Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland * Luuk Gruwez, beschermcomité van het Lappersfort en de Chartreuse * Paul De Graeve, Natuurpunt Brugge * Erik Grietens, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen * Jasse Cnudde, Vereniging voor Bos in Vlaanderen

18. De Lappersforttoespraak van Luc Van der Kelen, vrijdag 5 december 2003 op de Burg

Leve het bos. Leve de actie. Leve het Lappersfort.

Morgen is het weer eens Sinterklaas. De tweede keer sinds de ontruiming. En er zal geen bos in het schoentje van de bezetters liggen. De burgemeester van Brugge is nog op zoek naar zijn baard en zijn mijter. Hij heeft ze op de Chartreuseweg laten liggen, denk ik.

Veertien maanden is het sinds de ontruiming en nog eens veertien maanden sinds het begin van de bezetting van het bos. Ik weet nog goed waarom ik het een klein anderhalf jaar geleden precies heb opgenomen voor de Lappersforters. Ze zaten daar al een jaar en er leek helemaal niets te gebeuren. De manier waarop jonge mensen opkwamen, niet voor zichzelf, niet voor hun belang of hun portemonnee, maar voor immateriële waarde, voor iets van iedereen, en daarvoor regen en wind en kou trotseerden, met een nieuwe winter voor de boeg, dat ontroerde me.

Dat soort idealisme, het is haast een anachronisme geworden in deze samenleving die zo gericht is op het individuele genoegen van iedere burger op zichzelf. Het doet me denken aan wat de zo verguisde Sicco Mansholt, niet direct een voorbeeld van duurzaam landbouwbeleid, me ooit zei, toen het storm liep tegen zijn plannen voor schaalvergroting in de Europese landbouw. 'Het stoort me niet. Laat duizend actiegroepen bloeien, jonge mensen moeten opkomen voor hun idealen. It keeps us awake', zei de oude man.

In de bezetters van het Lappersfort herkende ik de idealisten die ooit met de fiets gingen betogen tegen de aanleg van het Duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet, ver van hier in de groene Kempen rond Antwerpen. Zonder dat kanaal zou de Antwerpse haven gedoemd zijn om te verdwijnen. Het tegendeel is waar. De haven heeft nog nooit zo goed gedraaid, dat ze nu de dorpen in het Waasland moet opeten om nog plaats te vinden voor haar metalen dozen. Vijf miljoen al dit jaar. Als burgemeester Moenaert dat maar niet hoort, denk ik dan, want dan begint hij weer te dromen van grote mega-industriële polen rond zijn stad.

De groene fietsers van pater Versteyleen lanceerden het groene bewustzijn in Vlaanderen. Anno 2002 waren de groenen dat vergeten. Ze zaten in de regering te regeren, bezig met het belang van politieke uitspraken voor hun imago. Klaar om te scoren. Maar ondertussen vergaten ze dat er maar één plaats is voor groenen om te scoren, en dat is bij de ludieke en gemeente acties van de groene achterban. In het Lappersfort, daar hadden mevrouw Dua en mevrouw Vogels en Magda en Jef en Jos moeten zitten, tot het bos gered was. In de regering hadden ze het bos geruild voor de beschuttende warmte van een kantoor in de Wetstraat. Ze scoorden in vergaderingen. Niet in het bos.

Het was één van die aspecten van de misleiding in de Belgische politiek, die het mij keer op keer doen opnemen voor de mensen waar ik echt bijhoor. De gewone mensen, u allemaal, jonge idealisten, oude idealisten, mensen met een overtuiging, mensen uit het volk .

Ik hoorde de socialisten elke dag opkomen voor groen. Dat was de aanloop naar de operatie 'vernietig Agalev'. Maar er was er geen één, of het moest Steve Stevaert zijn, bij wie ik een echte, groene reflex ontdekte. Je zag alleen de schittering van veel groene stemmen in hun ogen. Daar zaten ze nu, de socialisten in het stadsbestuur van Brugge. Ze steunden mee een beleid dat de enige, echte aanzet van een stadsbos voor Brugge zou doen verdwijnen. Voor een lijnbusstation en een snelle verkeersweg en een fabriek.

Het is makkelijk, dacht ik, tegen de arme boeren van Brazilië te zeggen dat ze van het bos moeten blijven, maar ondertussen jonge mensen veertien maanden in bomen te laten zitten om één van de weinige bossen in West-Vlaanderen te redden, de minst bosrijke provincie van het land. Waar bleven ze nu met hun groene ziel, waar zijn de stadsbossen. De Vlaamse regering heeft er bijna vijf jaar opzitten, maar ik moet er de eerste aanzet nog van zien. Met woorden ja, met plannen, maar niet met realisaties.

Dat dacht ik allemaal, toen ik op een zondagochtend bij de openbare omroep een ode pleegde aan het Lappersfortbos en de volgende dag de eerste van duizend emails kreeg van het Groene Gordel Front van Luc Vanneste. Met de vraag of ik lid wou worden van het beschermcomité.

Van die dag af liep het storm in het beschermcomité. Plots stroomden eerst de groenen toe en dan de socialisten. Als die van Het Laatste Nieuws het durfde opnemen voor groenlinkse actievoerders, hoe zouden zij dan kunnen achterblijven. Kunstenaars, schrijvers, politici, filosofen, het Lappersfortbos heeft inmiddels de moeder van alle beschermcomités.

En toch heeft het nog niet genoeg geholpen. Het Lappersfortbos is een beetje gered. Het is gevrijwaard van de grote slokop stad, maar het is niet gered, omdat de burgemeester van Brugge het maar niet over zijn hart kan krijgen om de natuur rond zijn stad gewoon te laten wat ze is. Natuur. Niet ongerept, maar niettemin natuur.

Is het niet cynisch om te eisen dat een bos alleen maar mag blijven bestaan, als de natuur elders een stuk grond inlevert? U geeft mij een wei, ik geef u een bos. Is het ecologisch beleid van de stad Brugge gebaseerd op mercantiele technieken? Moeten we over natuurbehoud marchanderen? Ja? Als dat zo is, dan verliest de natuur altijd. Dan volstaat het om een stuk bos te bedreigen om een ander stuk te zien verdwijnen.

Wil de stad Brugge nu eens echt de dialoog aangaan over de uitbouw van de stad in de toekomst, ook met de oppositie buiten de gemeenteraad? Wanneer gaat burgemeester Moenaert fundamenteel het gesprek aan over de ordening van de ruimte in en rond zijn stad, over de plaats voor wonen, werken en vrije tijd? Over de groene longen van de stad. Over de creatie van een Brugs Bos in de stad, waar kinderen kunnen wandelen en spelen en leren wat een boom is en een eikel en een eekhoorn. Onze steden zijn organisch omgebouwd. Cirkel na cirkel na cirkel is er in de loop der tijden bijgekomen. Steeds verder gingen de ringen van bewoning, af en toe werd er een dorp opgeslokt. Maar het moment is gekomen om nu te bepalen hoe de stad van onze kinderen het evenwicht kan vinden met het haar omringende groen.

Bouwen we de stad steeds verder het land in? Of komt er een einde aan? Maken we in dit land een groene buffer rond de steden, die de burgers kan doen ademen. Of brengen we het bos naar de stad? Een plaats waar de burgers de stress van het dagelijkse leven van zich af kunnen gooien en waar de mens zich bewust blijft van waar hij vandaan komt. Van het land en uit de bossen. Daar komen we allemaal vandaan.

28 maanden na het begin van de strijd voor het Lappersfort, roep ik iedereen in het beschermcomité op om meer te doen dan het lenen van zijn naam. Lid zijn van het beschermcomité betekent het aangaan van een engagement, voor een filosofie, voor een maatschappijkeuze. Het is niet vrijblijvend. Laat het weten waar ze het moeten weten. Laat de strijd leiden tot een echte dialoog. Zorg ervoor dat het debat daadwerkelijk begint en laat er niet nog eens een Sinterklaas overheen gaan, en nog één, en nog één.

Stadsbestuur van Brugge, de mensen van het Groene Gordel Front zijn niet tegen industrie. Ze zijn voor de natuur. Ze zoeken ook een evenwicht tussen de stad, het land, het bos, de haven en de industrie. Burgemeester Moenaert. Leg uw plannen naast hun plannen. Omarm de vrienden van het bos.

Vrienden van het Lappersfort en de Chartreuse. Laat de dag dat dit gebeurt uw echte Sinterklaasgeschenk zijn.

Luc Van der Kelen

PS. Vera Dua

Beste Groene Gordel Front,

Ik zou kort willen reageren op de brief van de heer Van der Kelen.

Ikzelf ben als Minister van Leefmilieu persoonlijk naar het Lappersfortbos geweest, als ik me niet vergis als eerste (nationale) politicus. Dit was op het moment dat duidelijk werd dat het dossier lokaal niet kon opgelost worden. Want laat dit nogmaals duidelijk zijn: het volstond dat het Brugse stadsbestuur de bestemming wijzigde van het terrein en het probleem was opgelost. Dit is ook waar de groene raadsleden voor geijverd hebben in de Brugse gemeenteraad. Zoals zovelen was ik getroffen door het engagement en de vastberadenheid van de actievoerders en ik heb met volle overtuiging enorm veel energie gestoken in het proberen redden van dit bos door aankoop, zoals jullie weten. Spijtig genoeg wilde Fabricom er niet van weten zolang de Brugse Burgemeester en het ganse college hun fiat niet wilden geven.

Ik wil de heer Van der Kelen herinneren aan de talloze vernietigende commentaren aan mijn adres (ook in de pers) omdat ik vanuit mijn budget geld wilde vrijmaken om dit bos te kopen. Sympathie tonen dat mocht, maar effectief het probleem met centen oplossen omdat het stadsbestuur van Brugge niet wilde bewegen op vlak van ruimtelijke ordening dat mocht niet. De rest van het verhaal kennen jullie...

Ondertussen werden een aantal stadsbossen gerealiseerd of staan ze in de steigers (Kortrijk, Gent, Deinze, Sint-Niklaas, ...). Ook op andere vlakken werd een forse inhaaloperatie op vlak van natuur doorgevoerd: exponentiële stijging van aankopen van natuurgebieden en erkenning als reservaat, nieuwe beheersovereenkomsten met landbouwers, verminderde vervuiling met nitraten in onze bodem en waterlopen. Het resultaat van deze inspanningen was om te merken op de betoging juist voor de verkiezingen van 18 mei: blijkbaar is een groot deel van de bevolking niet akkoord wanneer men "niet wil marchanderen over natuur".

Conclusie: iedereen vindt dat je de natuur moet beschermen, tot het heel concreet wordt, dan komt Vlaanderen in opstand. Tot slot wil ik graag de heer Van der Kelen uitnodigen om met mij een bezoek te brengen aan de bosuitbreidingen die we gerealiseerd hebben en de natuurgebieden die we gered hebben in de voorbije legislatuur. Hij zou best daarvoor een paar dagen uittrekken, het kan best nog gezellig worden en alleszins zeer leerrijk op vlak van natuur.

Vriendelijke groeten, Vera DUA, voorzitter Groen!

19. Lappersfort-oproep DRIEKONINGEN, maandag 8 december 2003

If a tree falls, does anybody hear the forest falling...?

(reactie op : Lappersfort, een niet zo onschuldige kinderwens van een onverzadigbare hand...)

Brugge aan de vooravond van 2004

Beste Driekoningen,

Bijna een jaar geleden hielden wij onze 3-koningen-tocht naar het Brugse Visartpark, genoemd naar de illustere voorganger van burgemeester Moenaert. In aanwezigheid van een lieve mevrouw van de Fabricom-groep groeide toen de hoop dat er spoedig een ontknoping zou komen aan ons Lappersfortbos-verhaal. Er werd zelfs gefluisterd dat eind januari 2003 haalbaar was...

Meer dan een half jaar geleden was een delegatie van het Groene Gordel Front samen met de Lappersforters Pjotr en Koen te gast bij de directie van de Fabricom groep. De hoop laaide weer op en er was ook een principiële verkoopsovereenkomst met Agalev-Minister Dua. Het gesprek verliep sereen en er werd respectvol naar elkaar geluisterd. Het pleidooi van de grote baas van Fabricom voor de drie P's (Planet, People, Profit) van duurzaamheid maakte indruk op ons en sindsdien zijn wij als GGF het luik werkgelegenheid meer gaan accentueren.

Op de vooravond van Sinterklaas hebben we 2000 schoentjes gezet op de Brugse politieke Burg; dat doe je niet elke avond... We luisterden naar de begeistere Lappersfortspeech van een eminent lid van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur Luc Van der Kelen. Enige valse noot was een socialistische schepen die onze actie maar niks vond en zuur opmerkte dat zij voor het grote groen gaan; niet het kleine. We maakten er niets van.

Gisteren op Sinterklaasdag lag er niks in ons schoentje. Enkel een zielige en ontluisterende persnota (verspreid nog voor de vorm en de inhoud van de schoenzetting bekend raakte) van de Stad Brugge die ons beschuldigt van schuldige kinderwensen.

En hier moeten we toch een paar dingen rechtzetten :

- Misschien kan de persdienst van de Stad Brugge liefst zo vlug mogelijk een exuberante rechtzetting doen : Voormalig Agalev-minister Vera Dua heeft geen onmogelijk dossier doorgegeven aan haar opvolger. Honderd miljoen oude Belgische franken is gelijk aan 2,5 miljoen Euro (twee komma vijf) (en niet vijftwintig/ 25) . Als je weet hoeveel strijd (the Battle of Lappersfort; cf. Seattle...) dit gevegd heeft is dit de moeite. Als je weet dat er nog honderd Lappersforten na dat van Brugge zijn en dat 1/3 van de Vlaamse bossen zovreemd (en met een éénvoudig BPA dus kapvrij) zijn; dan is dat de moeite waard (toch niet surrealistisch voor de prijs van één Magritte, de witte duif in het blauw door het Ex-Sabena geveild). En misschien kan de politieke wereld ook spoedig eens alle zonevreemde bossen legaliseren. Dan komt er een politiek en structureel antwoord op deze problematiek. Trouwens; het Groene Gordel Front wou aanvankelijk voor 1 symbolische Euro in een Gentlemen's Agreement met de Fabricom groep van het Lappersfortbos een bedrijfsnatuurreservaat maken. Toen dat niet kon vroegen we het stadsbestuur het BPA te wijzigen. En toen dat ook niet kon waren we blij met de moedige houding van huidig Groen!-voorzitter Vera Dua die als toenmalig minister van bossen onderhandelingen aanknoopte met de Fabricom groep over een mogelijke aankoop van het integrale Lappersfortbos.

- We herinneren ons een CD & V -schepen die zei (Het Laatste Nieuws 11/04/02) dat als de Stadsplannen doorgang vonden er 75 % van het Lappersfortbos zou verdwijnen. Zelf hebben wij altijd genuanceerd gecommuniceerd over wie wat en hoeveel economisch wou ontwikkelen (zie open brief aan mijn burgemeester)

- De boomhutten van de bezetters waren in de sterkste bomen van het beschermde parkgebied gebouwd. Dat beschermde parkgebied wou de stad Brugge omringen met een Zuidelijke Ontsluiting, een KMO-zone, een ambachtelijke zone en een rechttrekking van het Kanaal. De boomhutten waren voor de ontruiming bedoeld. De Lappersforters (de meesten veganisten) leefden in hun zelfgemaakte Fort (vergeleken door kunstkeners met Landart uit Documenta) op de plaats waar de busstapelplaats moest komen. Opvallend was hun diep respect en zorg voor de natuur en ook daarom kregen zij soms Boontjes erenaam 'tedere anarchisten'...De boomhuttenbezetting was vooral een communicatietechniek tegen een machtige overheid die met pletwalsen niet-luisterend voor het eigen gelijk gaat... Wat de mooie plannen ook waren of zijn (in het echt zijn ze zonevreemd) : enkel een zot verandert zijn plannen nooit. Dat is ook altijd de boodschap van het Groene Gordel Front geweest : het verleden kunnen we niet ongedaan maken, een duurzame toekomst samen uitbouwen kan wel.

- Het Groene Gordel Front wil niemand in de zak zetten. Wij willen enkel co-produceren met de overheden in samen- en inspraak, betrokkenheid, participatie, transparantie en communicatie...We hebben hiervoor constructieve voorstellen gedaan en als er al iets is duidelijk geworden uit de 28 maanden actie van ons netwerk voor duurzaamheid en participatie; dan is het wel dat meer en meer Bruggelingen en Vlamingen aan onze kant staan. Ons draagvlak groeit nog elke dag bij de mensen in alle straten...Vele van onze bestuurders besturen ondanks de bevolking en vergeten dat zij ooit nog wel eens herverkozen moeten worden. Wij rekenen ook op de geloofwaardigheid van SP.a - Spirit & Groen ! die in een gezamenlijke advertentie in De Morgen van 18/10/2002 zegden dat zij opkwamen voor het behoud van het Lappersfortbos en de Groene Gordel rond Brugge. Voor die zogezegd onstilbare honger kwamen na de gewelddadige politieontruiming van het Lappersfortbos 5000 mensen op straat in Brugge (nooit gezien !) en is er een beschermcomité nog altijd aan het groeien binnen de schoot van het Groene Gordel Front = 88 samenwerkende grote en kleine bewegingen uit het zo belangrijke middenveld. Wees beschaamd om de Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse een groenproject zonder meerwaarde te noemen. Al ligt het niet in het VEN van de compromis-zoekende politici; het ligt als waardevol gebied in het hart van vele mensen in alle straten van Brugge en Vlaams Ommeland en in dat van Greenpeace, Wereldnatuurfonds, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Vereniging voor Bos in Vlaanderen,...

- Onze constructieve en positieve positie wordt ook nog eens in twijfel getrokken. Als het stadsbestuur van Brugge goede dingen deed dan hebben we het ook gezegd. We hebben een pluim gegeven voor het geboortebos te St. Pieters en het natuurgebied Gemene Weidebeek te Assebroek - St. Kruis. We zijn en willen geen verzuurd netwerk worden of zijn (al is dit niet eenvoudig met dit stadsbestuur en al hebben we hen al onze persnota's rechtstreeks bezorgd en er geen enkele terug gekregen). Ook de vernieuwde plannen voor de mobiliteit in de stationsomgeving van schepen Van den Bilcke kregen een pluim ! Het is niet omdat wij sommige plannen van het stadsbestuur contesteren dat andere van hun plannen slecht zouden zijn. Binnen het Groene Gordel Front doen we echt moeite om inclusief te denken en de werkelijkheid samen te denken...Een actief natuur- en groenbeleid is geen ruilhandel waarin de ene hand neemt wat de andere geeft...De Vereniging voor Bos in Vlaanderen leerde ons de problematiek van zonevreemde bossen kennen : dat men een glas vult met nieuwe bossen; maar dat er in dat glas Ruimtelijke Ordenings-gaten zijn waaruit vaak

oude bossen vallen. Een actief natuur- en groenbeleid heeft de stad Brugge niet het recht om er elders op los te kappen...

- De onstilbare honger van het Groene Gordel Front... Wie heeft de Vlaamse overheid gevraagd om het Lappersfortbos aan te kopen ? Toch het stadsbestuur van burgemeester Moenaert... Wie saboteert nu : toch het SP.a en CD & V-stadsbestuur van burgemeester Moenaert...Het geld ligt klaar bij de Vlaamse overheid; dus zal de Brugse bevolking niet lijden. Alsof dat natuur/bos dat mag blijven lijden is en geen kans..En hoeveel kosste het Concertgebouw ? En hoeveel kost kunst ? En hoeveel miljoenen Euro's gaan er elke minuut naar oorlog, bewapening en propaganda ??? Het is zo gemakkelijk en plat om de zwakke natuur die geen eigen stem heeft uit te spelen tegen andere beleidsdomeinen. Trouwens de eigen Mina-adviesraad van de Stad Brugge adviseerde integraal behoud van Lappersfort en Chartreuse. Hadden ze naar hun eigen adviesraad geluisterd; dan zag alles er nu anders uit in Brugge !

- Zelfverklaard ??? Hallo ? Waarom kregen de Lappersforters 'de Bosereprijs' van De Vereniging voor Bos in Vlaanderen en de 'Prijs voor de Democratie' tijdens de Gentse feesten ? Eind oktober kregen het Groene Gordel Front en de Lappersforters nog de derde stRaten-generaalprijs in Antwerpen met de volgende woorden : " Zij worden geprezen om hun dossierkennis, om de verbeeldingskracht voor hun teksten en acties, om de Brugse bekommernis te plaatsen in een bovenlokaal en universeel perspectief : vrede, dialoog, boom en bos, burgerparticipatie. Hun onverminderde inzet heeft over het hele land bewondering gewekt en stRaten-generaal is ook erg onder de indruk van hun inspirerende rol en inspanningen om het gedachtegoed van duurzaamheid en dierbaarheid te helpen uitdragen. De Lappersforters en het Groene Gordel Front zijn thuis in natuur én cultuur, getuigen van intelligente emotie, en dit in weerwil van de hardhorigheid van hun stadsbestuur. Van hun burgervader hopen wij dat hij de uitgestoken hand van al zijn kinderen eindelijk met beide handen zal aannemen om het Brugge van vandaag en van morgen op dialogale en democratische wijze te besturen."

- Werkgelegenheid is voor ons geen ongewenst kind. Misschien moet het stadsbestuur van Brugge zich toch eens dringend herscholen om te weten dat de principes van de ecologie gebaseerd zijn op het verbindende samenspel van natuur en cultuur. Misschien moeten al die mensen uit de christelijke vakbonden en de kamers van koophandel & nijverheid en de Gom's eens van hun eilanden af komen om de dialoog aan te gaan met de milieu- en de natuurbeweging. Het Groene Gordel Front deed een poging tijdens de voorbije Chartreusehappening. Op een debat over 'duurzame bedrijventerreinen' wou alleen het socialistische ABVV in dialoog gaan met Natuurpunt. De Gom weigerde. De christelijke vakbond ook. De West-Vlaamse Kamer van Koophandel en Nijverheid stuurde zijn kat. Zo ook het WVI en het WES...Opmerkelijk was weer dat we tijdens het debat hoorden dat er binnen het ABVV twee standpunten leefden : een Brugs en een West-Vlaams. Of hoe het socialisme blijikbaar in Brugge anders is dan in de rest van Vlaanderen...?

- Moedwillige negaties, eerste toegevingen en geweren van schouders veranderen; waar slaat dat nu weer op. Wij zijn altijd consequent geweest en hebben het geformuleerd in de spreuk : "brood en bomen". Economie en ecologie ! Niet of of ; maar en en ! We kunnen toch niet realistisch en valabel zeggen : "ja, kap het Lappersfortbos om; Ja, zet industrie in de Chartreuse ! Ja ga maar zo door : Kap het Amazonewoud. Vernietig het landschap en de natuur"... If a tree falls, does anybody hear the forest falling ??? Of heeft het stadsbestuur van Brugge een uitleg voor wanneer de laatste vis gevangen en de laatste boom gekapt is ? No more compromises. In defense of our earth : sustainable alternatives ! Onze duurzame alternatieven van inbreidend en zuinig ruimtegebruik hebben we blijikbaar tevergeefs aangeboden aan een economisch West-Vlaanderen dat doof is

geworden. En blind : maak eens een lijstje van leegstand in West-Vlaanderen (wij deden een poging met ons Chartreuse-memorandum) en begin misschien eens met Flanders Language Valley...Ondertussen blijft de milieu- en natuursituatie in West-Vlaanderen verre van rooskleurig...

- De hele filosofie van het Groene Gordel Front zou naar believen bijgestuurd en aangepast worden om toch maar de weg van de rede te negeren. Ooit al iets belachelijkers gehoord om consequentie te omschrijven ???

- Het socialistische en christendemocratische gedachtengoed zijn twee waardevolle stromingen in onze maatschappij. De bekommernis om werkgelegenheid is echter niet het alleenrecht van "de roden en de oranjen". Het Groene Gordel Front geeft in zijn komende Hanzestad-lenteplan blijk van aandacht voor de economie en de middenstand op het Brugse grondgebied en daarbij zijn de uitbouw van duurzame werkgelegenheid, toerisme en sociale economie belangrijke factoren. Als het Lappersfortdossier is uitgegroeid tot een politiek symbooldossier dan zal dat wel zijn omdat er veel koppigheid is in Brugge...Wij willen niemand heilig verklaren, maar ook niemand verketteren. Samen kunnen we het tij nog keren...

- Democratie heeft een prijs en terecht. Lees het Lappersfort-manifest en voer het aub. uit, beste stadsbestuur. Stel een ombudsdienst of een participatie-intendant aan en installeer een communicatieraad. De onvrede bij vele burgers van Brugge groeit en op St. Michiels rijzen de actie-comités als paddestoelen uit de grond. Nu kan je het tij nog keren; maar als je zo voort doet zoals met je persnota in ons schoentje zal je geen constructieve en open Bruggelingen meer tegenkomen maar alleen nog maar lastige Bruggelingen. Als jullie op die manier verder zo voort doen, dan zal de zak met stemmen van kiezers vlug leeg zijn en dan zetten we in 2006 onze schoen voor een andere bestuursmeerderheid in Brugge. En dan verzuurt de sfeer in de oude historische stad en dan zal je oogsten wat je zaaide en dan zal je nog eens verlangen naar de tijd dat er nog zelfverkleerde netwerken zich onbaatzuchtig inzetten voor het Groene Erfgoed....En, ook al is het moeilijk en doet het pijn : geef het nu eens eerlijk toe dat jullie oude plannen voor industriële ontwikkeling en mobiliteit in deze eenentwintigste eeuw verouderd zijn en dus niet meer goed genoeg !

Gelukkig zitten we midden in de adventstijd; want anders zouden we bitter er wrang worden. Maar nu blijft er nog altijd dat kleine lichtpuntje hoop die de kersttijd toch altijd waarmaakt. Vrede op aarde en in het Lappersfortbos aan alle mensen van groene wil...We hopen nog altijd dat het aangezegde onderhoud met het stadsbestuur die hoop zal waarmaken. Ondanks hun persnota in ons schoentje zullen we constructief en positief blijven en ons Hanzestad-lenteplan met vuur verdedigen. Onze duurzame alternatieven willen geen zweep of roede zijn; maar misschien hopelijk een aanzet tot het doorbreken van een doodlopende impasse. We nemen ons voor om nu een tijdje geen brieven meer te schrijven of acties op te zetten. Onze Nieuwjaarsreceptie van 29 januari 2004 komt eraan en met onze architecten en planologen zijn er nog bergen werk (en hoop) te verzetten. Wij willen niet de dood van het burgemeesterschap van Patrick Moenaert en willen zelfs geen wig in de bestuurscoalitie van SP.a en CD & V drijven. Wij willen enkel het stadsbestuur en de Groene Gordel van Lappersfort & Chartreuse respecteren. En volgens ons is dat compatibel en samen te denken. Volgens de Paashaas die iets in petto heeft voor Brugge ook. Want : " in dialoog nemen de deelnemers visies die mogelijkerwijze aanzienlijk afwijken van hun eigen visie in ernstige overweging. Ze zijn bereid vele tegengestelde mogelijkheden tegelijk in gedachten te houden en zijn bereid te aanvaarden wat er zich aanbiedt, hoe ongemakkelijk ook. Op deze wijze kunnen mensen in dialoog de mogelijkheid tot nieuwe inzichten creëren en een creativiteit laten opborrelen die niet mogelijk zou zijn door enkel op zichzelf te denken (naar David Bohm)."

Als dat niet lukt; wat moeten we dan nog doen. We hebben immers al hemel en aarde bewogen !
Wat we zeker nog kunnen doen is :

- een tweede bezoek brengen aan de Fabricom groep ism. Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en de Vereniging voor Bos in Vlaanderen om te vragen om het Lappersfort 'nu' als stadsbos te verkopen aan de minister van Leefmilieu . En om niet langer rekening te houden met compensaties; omdat gebleken is dat dat een straatje zonder einde is met het huidige Brugse Stadsbestuur.

- een stadsreferendum organiseren met de vraag : "Moet een historische kunststad als Brugge zijn toeristische troef : zijn Groene Erfgoed open ruimte Gordel opofferen voor industrieterreinen ?"

- in alle geval zijn we blij dat beschermcomité-lid Luc Van der Kelen alarmfase één heeft ingezet met een oproep aan de leden van het beschermcomité om het intellectuele debat aan te gaan over "duurzaamheid en het behoud van groen in en rond de steden"

Beste Driekoningen, kom vlug naar Brugge. De tijd dringt.

Breng 2,5 miljoen Euro Goud mee. Daar kan de Fabricom groep de zo gegeerde werkgelegenheid mee scheppen. We hebben er alle begrip voor dat het niet gratis kan in deze onzekere economische tijden...

Breng Mirre mee. Een aantal politici willen het Lappersfordossier laten verrotten en dat zal stinken. Wij integendeel willen de frisse lentegeur van bossen en bloemen...

Breng Wierook mee. Zodat de mensen van het Groene Gordel Front en het stadsbestuur van Brugge elkaar voortaan bewieroken en hun krachten bundelen om van Brugge een duurzame Hanzestad te maken.

vriendelijke groene gordel groet,

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front

20. DuaLetermeStevaertVanweert & fellowship of the LAPPERSFORT, 6 januari 2004

THE FELLOWSHIP OF THE LAPPERSFORT : IN DE BAN VAN HET BPA...

Open Driekoningenbrief aan de landelijke voorzitters van SP.a, CD & V, Spirit en Groen !

Een constructieve oproep tot spoedige wijze samenwerking en aristocratie voorbij de grenzen van oppositie en meerderheid.

Geachte heren voorzitters Stevaert en Leterme,
Beste dames voorzitters Lappersfortpolitica's Van Weert en Dua,

Wij hebben een positief hoopvol gevoel na de voorbije ontmoeting van het Groene Gordel Front met het Brugse stadsbestuur van 15 december 2003 laatsleden. Maar ook het vervelende gevoel van een stand-still : "de politiek en de overheid willen nog niet bewegen om het Lappersfort integraal als stadsbos vrij te geven. Er wordt nog steeds geaasd op een Chartreuse Headquarters-deal...?" En dit terwijl gans Vlaanderen en de halve wereld nieuwsgierig toekijken hoe dit symbool-dossier zal eindigen... In een slecht compromis of een duurzaam alternatief ?

Zonder afbreuk te willen doen aan het belang van onze lokale strijd voor duurzaamheid en participatie beseffen wij ook dat er elke dag veel omgaat in de wereld dat om een plaatsje schreeuwt in jullie agenda's. Maar vandaag op Driekoningen moeten wij opnieuw spreken. Omdat wij niet willen geloven dat ons wachten op Godot is, blijven wij uw aandacht vragen voor het bedreigde Groene Erfgoed van Brugge en Ommeland...

De democratie die jullie belichamen, ervaren wij soms te veel als tergend traag tennis heen en weer tussen politici die willen scoren zonder resultaatsverbintenis en dit door concurrentie tegen elkaar. Alhoewel wij als Groene Gordel Front ons positief en constructief opstellen tov. de politiek en de economie daagt steeds meer ' het beeld van the Two Towers uit The Lord of the Rings' voor onze ogen... De Twee Torens die de wereld, de aarde en de democratie naar de verdoemenis zullen helpen... Om die globale dreiging te voorkomen groeit wereldwijd en in Brugge een nieuw veelkleurig bondgenootschap van burgers van goede wil... : the fellowship of the Lappersfort is er één van !

The fellowship of the Lappersfort...

Vergeef ons de vergelijking (en in het volle besef dat vergelijkingen altijd spaak lopen...) - wij zijn nu éénmaal in de ban van het voor ons erg bedreigende BPA - met 'The Lord Of the Rings'!... En wees gerust we beseffen ook heel goed dat de slechte krachten van Saruman en Sauron in ieder van ons kunnen schuilen en dat dus ook de goede krachten van Aragorn en Gandalf in jullie kunnen schuilen. Maar jullie mogen niet te lang meer twijfelen : tussen Driekoningen en Pasen 2004 vragen we jullie om te kiezen aan wiens kant jullie samen staan : aan de kant van hen die duurzame dromen in woorden en concrete daden omzetten en dus de integrale Groene Gordel van Lappersfortbos en Chartreusenatuur voor eens en voor altijd ongeschonden bewaren voor de volgende generaties of aan de kant van zij die onze duurzame dromen pletwalsen omdat de wetmatigheid van de huidige economie nu éénmaal dromen en dromers breekt...?

De lange reis van de Hobbits Frodo en Sam (The Lord of the Rings) duurde tien maanden; de onze startte al voor 11 september 2001 en blijft maar duren (al meer dan 30 maanden sinds de fietseling tegen de Zuidelijke Ontsluiting in mei 2001)... Onze duurzaamheids-queeste had ondertussen vele haltes midden Vlaanderen :

mei 2002 : eerste GGF-actie bij begin gemeenteraad - bezoek schepen Boydens + juni 2002 : bezoek kabinet Van Mechelen + juli 2002 : bezoek kabinet gedeputeerde Vangeheluwe - Vera Dua bezoekt Lappersfort - bezoek kabinet Stevaert + augustus 2002 : burgemeester Moenaert bezoekt Lappersfort + september 2002 : vrederechter aanhoort pleidooi Lappersfortadvocaten + oktober 2002 : Bert Anciaux bezoekt Lappersfort - voorstelling Groene Gordel Alternatief op stadhuis Brugge - Agalev-parlementslid Declercq & Spirit-parlementslid Van Weert protesteren met vele medestanders ter plaatse tegen de politieontruiming van het bezette Lappersfort; een parlementaire delegatie wordt geweigerd + november 2002 : hoorzitting Groene Gordel Alternatief - Indianenopperhoofd Raoni danst voor het Lappersfortbos + december 2002 : burgemeester Moenaert ontvangt Lappersfort-delegatie Vredeseilanden + januari 2003 : Driekoningenoproep tot aristocratie in het Visartpark + februari 2003 : kortstondige bezetting stationssite - hoorzitting alternatieven GGF + maart 2003 : beschermcomité Groene Gordel groeit uit tot de moeder van alle beschermcomités + april 2003 : directie Fabricom groep ontvangt delegatie Groene Gordel Front + mei 2003 : ontmoeting Ministers Van Mechelen en Landuyt en WVI-voorzitter Van Parijs - bezoek kabinet Van Mechelen + juni 2003 : pleidooi voorzitter Leterme voor ecologisch rentmeesterschap + juli 2003 : BOB begeleidt GGF-delegatie naar

GECORO - Minister Van Grembergen bezoekt Chartreuse en geeft pluimen aan Groene Gordel Front + augustus 2003 : Vera Dua houdt slottoespraak op Lappersfort-happening - bezoek secretariaat lokale SP.a + september 2003 : bezoek kabinet Leefmilieu + oktober 2003 : bezoek voorzitter Stevaert & kabinet Bossuyt - bezoek secretariaat lokale CD &V - lokale SP.a-voorzitter Nollet stapt mee in de Heilige Spoedprocessie opdat Lappersfort Bos blijft - bezoek gedeputeerde Durnez + november 2003 : vrouwendag over participatie in Brugs concertgebouw met buiten verspreiden Lappersfort-manifest voor participatie - bezoek minister Vandelanotte + december 2003 : Hanzestadproject wordt voorgesteld aan stadsbestuur Brugge en aan de landelijke en lokale CD &V voorzitters Leterme en Deschepper - overleg met Lappersfortpolitici uit SP.a & Spirit & Groen! + 6 januari 2004 : voorstelling Hanzestadproject aan lokale VLD-mandatarissen + Hoe lang hebben wij nog te gaan alvorens jullie dat BPA voor eens en voor altijd willen opbergen ???... De Lord of the Rings eindigt hoopvol in de Witte Stad. De reis van het Groene Gordel Front, zijnde 'the fellowship of the Lappersfort' hopen we te beëindigen in de Hanzestad; hopelijk in een gezamenlijk Hanzeproces van het Groene Gordel Front en het Brugse stadsbestuur : het Hanzestadproject... Meer hierover weten ? Op donderdag 29 januari 2004 in de Brugse Volkshogeschool, Baliestraat 58 met om 15u. de persvoorstelling en om 20u. de publieksvoorstelling. U bent welkom !!! En dit allemaal omdat wij ons constructief willen blijven opstellen en de dialoog op gang willen brengen rond onze duurzame alternatieven...

Ondertussen is de eerste virtuele GGF-gedichtenbundel van de Lappersfort Poets Society - waar kunst en engagement elkaar raken - gepubliceerd op www.regiobrugge.be en met daadkrachtige poëzie willen we driemaal eindigen. Een Zapatistisch credo, een essay over Tolkien en het laatste stukje uit een roman uit 1978 van Paul de Wispelaere, lid van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur.

"We zoeken geen absolute waarheid, maar een waarheid met vele waarheden erin. We willen een wereld met vele werelden erin. We bouwen een beweging van één nee en vele ja's. Het is vandaag niet nodig om de wereld te veroveren, het is voldoende om haar nieuw te maken. We willen geen macht maar autonome ruimtes waar "democratie, vrijheid en rechtvaardigheid" kunnen bloeien. Ons doel is niet om zelf de macht te grijpen, maar om principieel de centralisatie van macht te bestrijden. We willen een revolutie die revolutie mogelijk maakt. Niet een droom van een revolutie, maar een dromende revolutie. Een droom die de slaap wegneemt. De enige droom die wakend wordt gedroomd. De geschiedenis die wordt gebaard en grootgebracht van onderaf."

(Subcommandante Marcos)

Tolkien was er van overtuigd dat 'geslaagde' fantastische verhalen op kritische wijze naar de werkelijkheid verwijzen. Geïnspireerd door de theoretische opvattingen van de romantische dichter Samuel Taylor Coleridge, beschouwde Tolkien de literatuur als een middel om de werkelijkheid onder een ander licht te plaatsen. De literatuur creëert als het ware 'andere werelden' die de reële wereld anders belichten. De fantastische literatuur kan de rijke betekenis van alledaagse dingen vanonder de sluier der vertrouwdheid halen. Voor Tolkien bood de fantastische literatuur niet enkel een vluchtweg om aan de afgrijselijke kanten van de kapitalistische industriële moderne samenleving te ontsnappen, maar ze bood hem ook de kans om er zich tegen te verzetten. Fantastische literatuur had voor Tolkien meer met de ontsnapping van een gevangene te maken dan met de vlucht van een deserteur en had het vermogen om tegen het opkomend possessieve individualisme in, de waarde van vriendschap, solidariteit en gemeenschap te herstellen. Tolkien zag de fantastische literatuur als een middel bij uitstek om zijn romantisch verzet tegen een seculier en materialistisch geworden samenleving te verwoorden. De op individualisme gefundeerde

democratische samenleving heeft voor hem het gevoel van 'behoren' tot de familie, tot de gemeenschap en tot de natuur vernietigd. De betovering van de wereld herstellen, dat was het doel van Tolkiens fictieve en fantastische verhalen. Aan de moderne samenleving de spiritualiteit terugbezorgen die ze verloren was onder de plethamer van het industrialisme, het materialisme en het utilisme.

(uit : J.R.R. Tolkien, enkele bedenkingen omtrent fantastische literatuur als romantisch protest door moraalfilosoof Paul Ginemo Universiteit Gent in Oikos 1, herfst 1996)

" Aanschouw dit schiereiland tussen de twee vaarten. Wie het betreedt komt over een brug. Er wordt met machines in gegraven en gewroet, er wordt aan getrokken en gerukt, er wordt gebeukt en gescheurd, het wordt volgespoten met gif, de boomgaarden worden ontworteld, het wordt ontmanteld, geslecht en gevlakt tot een harde vloer waar de wind over raast, de vogels verdwijnen met de hagen en de beschuttende houtwallen, de waterdieren sterven in de stank van de sloten, de nieuwe mens houdt er huis. Met de Amerikaanse helmen van de vooruitgang op de verdoofde schedel slaat hij toe met gillende tuigen in de hand, klimt hij in de daverende kabinen van de gevaarten, spant hij fluitend de netten van hoogspanningskabels over zijn eigen hoofd. De nieuwe mens, met zijn mechanische grijpers en schoppen, zijn pneumatische hamers. Zoals van oudsher voert hij slaafs als een soldaat uit wat hem wordt opgelegd, hij doodt en verminkt op bevel, hij grabbelt de zilverlingen zonder de hand te zien waarin ze hem worden toegestoken, wat mooi is grijpt hij aan om het te vernietigen, wat rustig is verpest hij met zijn oorverdovende lawaai. Tot elke verwoesting bereid zit hij op zondagochtend nog steeds onder de preekstoel, dommelt hij nu 's avonds in voor de tv. Hij is er veel op vooruitgegaan, er is geen vergelijking bij vroeger, zegt men. Afgejakkerd en uitgebuit is hij nog steeds niet in staat om te denken, zegt men. Aanschouw dit land en vergeet niet hoe mooi het is geweest. Alle beelden van de schoonheid zitten boordevol wanhoop. Ik sta hier, denk ik, wil nog wel vooruit, maar ook terug. Vooruit naar waar ? Terug naar waar ? Rugwaarts naar de toekomst, met het gezicht op de verloren dagen gericht. Temidden van herinnering en verlangen, maar in beide door twijfel overmand, leun ik roerloos tegen de reling van de brug. Achter mij, voor mij en onder mij ligt het zwarte dode water. Op een beeld in mij rijdt ik weg door een dreef in een open voertuig dat rilt en ratelt over de stenen, aan de schuinlopende nek van het glanzende paard, achter het geheven op en neerrukkende hoofd, ontspringen de vleugels. Mijn haren wapperen in de strakke wind. Maar de rit wordt beëindigd waar hij begonnen is. Links en rechts van mij de kale, effen betonweg vol plekken oeroude gedroogde koeiedrek. Ik stap op de fiets en rij door de vlakke langzaam naar het huis toe, dat daar als een eiland in de omringende beschutting van de laatste bomen ligt."

(Paul de Wispelaere, Tussen tuin en wereld)

21. DE NAAM VAN HET BOS, 21 maart 2004

Open Lente-brief aan de landelijke voorzitter van de VLD en aan de burgemeester van Brugge !

RECHTop dromen over brood en bomen...Een constructieve oproep tot spoedige samenwerking met de Paashaas voor het definitief beschermen van het Lappersfort als stadsbos.

Beste burgemeester Moenaert en VLD-voorzitter Sterckx,

In de film 'The Mission' gaan zij die bidden en strijden voor het 'integraal behoud van de missie' samen ten onder. Helaas, zo is de wereld zeggen de lokale machthebbers. Neen, zo hebben wij de wereld gemaakt repliceert de afgezant van de paus. In Brugge, vele jaren later

kampen zij die ijveren voor het integraal behoud van de Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse met de vrees voor een soortgelijk apocalyptisch einde. De aankoop van het Lappersfort wordt op de lange baan geschoven en de bulldozers staan te dringen om op te trekken naar de Chartreuse. En dit allemaal omdat de beslissers in de geheime kamers van de politiek niet voldoende in verbinding staan met ons en onze duurzame alternatieven voor de hoofdkwartierzones en industrieterreinen.

Het Groene Gordel Front wil geen klaagzang verkondigen. Als netwerk voor duurzaamheid en participatie zien wij overal vele goede dingen gebeuren. En tot vervelens toe blijven we dit zeggen. Wij komen op voor de droom van duurzame ontwikkeling en willen een evenwicht helpen zoeken tussen de 4 P's : planet, people, profit, participation. Wij zijn een netwerk van positieve constructieve krachten - burgers en bewegingen - die geraakt werden door het lange termijn-verhaal van duurzame ontwikkeling. Wij geloven dat economie en ecologie kunnen samen gaan en samen de wortels zijn van onze samenleving. Of hoe naast brood de mensheid ook nood heeft aan bomen : bos en natuur, open landschap, democratie en levenskwaliteit... **En met hoeveel wij zijn ? Zoals de sterren aan de hemel : soms ontelbaar en soms onzichtbaar. Wij zijn een soort mystiek lichaam waarbij het Lappersfortbos als symbool staat voor de verbinding van alle mensen van goede wil. Bomen ontluiken elk jaar in de lente opnieuw en staan daarom symbool voor de hoop. Ook wij willen die hoop niet loslaten ! Want een boom, een boom is een bruiloft (Hans Andreus). En dus zijn bomen voor ons net als rozen een symbool van geluk ...**

WAAROM NIET UW GEWELD GESTAAKT, O MENSCHENDOM, EN ONAANGERAAKT HET BOOMGEWAS GELATEN (Guido Gezelle)

Een deel van het Lappersfortbos en de Groene Chartreuse Gordel blijven zonevreemd en dus bedreigd: worden ze straks echt paars ? Wie weet vragen ooit kinderen aan hun grootouders : "wat was ook weer de naam van die verdwenen Groene Gordel ? Wat was ook weer de naam van het verdwenen bos ?" Die dreiging beroert velen en ofwel wachten we op een nieuwe bezetting en straatprotest ofwel gaan we in op het aanbod van de Paashaas om minstens nu al het Lappersfort definitief te redden. Een zonevreemd bos of een zonevreemde Groene Gordel integraal beschermen is een blijk van vertrouwen in de aarde. Een daad van hoop op de toekomst. Een handeling van naastenliefde jegens toekomstige geslachten die van hun schoonheid zullen genieten; wanneer wij er niet meer zijn.

Beste burgemeester, wij zeggen niet dat uw stadsbestuur een slecht bestuur is. Wij zeggen enkel dat samen met ons U het nog beter zou doen. Beste VLD-voorzitter, wij zeggen niet dat uw minister van Ruimtelijke Ordening een slecht minister is. Wij zeggen enkel dat samen met ons hij het nog beter zou doen. Kom dus van jullie bestuurlijke eiland af middenin de zee van duurzame mensen en milieu- en natuur (MINA) middenveld. Wees bereid om de toekomst uit te bouwen in coproductie met de bewoners en de gebruikers van de stad. Wees bereid om op het initiatief van de burgers in te gaan om samen rond de tafel te gaan zitten en samen plannen uit te werken. Talenten en krachten bundelend !!

Waarom gaan blauw en oranje niet samen in de voetsporen van graaf Amedée Visart de Bocarmé (1835 - 1924) die meer dan veertig jaar burgemeester van Brugge was. Als burgemeester had hij zich tot doel gesteld om van het vervallen Brugge opnieuw een stad van aanzien te maken. Hij spande zich niet alleen in voor monumentenzorg; maar hij was ook zeer begaan met het stedelijk groen. Hij legde verschillende parken aan en voltooide de aanleg van de vesten, een eerste Groene Gordel rond Brugge. Blauw en oranje zouden de

tweede Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse integraal kunnen beschermen en verder versterkend voltooiën zonder strepen industrie of headquarters erdoor !

Luc Vanneste en Jozef De Coster, leden Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland * Lin Ploegaert, actief in stRaten-generaal * Jef Ravelingien, actief in de West-Vlaamse Basisgroepen * Jasse Cnudde, directeur Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) * Erik Grietens, medewerker zuinig ruimtegebruik Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen * Nic Balthazar, lid beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur * Luuk Gruwez en Peter Theunynck, actief in de Lappersfort Poets Society

22. OPEN PAASBRIEF AAN DE VOORAVOND VAN DE GOEDE WEEK 2004

Komt, mijn vrienden. Een nieuwe wereld wacht. Tot achter de zonsondergang wil ik varen. Al is de oude kracht niet meer, die hemel en aarde verzette, we zijn wat we zijn : ons hart verlangt naar grootse daden. Tijd verzwakt ons, wilskracht versterkt ons om te streven, te zoeken, te vinden en niet te wijken. (Lord Tennyson, geciteerd in film 'Dead Poets Society')

beste PAASHAAS,
beste Brugs Stadsbestuur & lokale meerderheidsvoorzitters Nollet (SP.a) & De Schepper (CD &V),
beste meneer Stevaert & meneer Leterme landelijke voorzitters SP.a en CD &V,
beste meneer Casier van de Fabricom groep,
beste Joke en Pjotr van de Lappersforters,

Ons stadje Brugge is wereldwijd beroemd om zijn rijke geschiedenis, zijn prachtige huizen, zijn water, zijn zwanen, zijn bomen. De Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse hoort bij dat erfgoed van onze vaders en moeders. Het is bijzonder belangrijk om de schoonheid en aantrekkingskracht van Brugge en Ommeland te vrijwaren. En juist omwille van die vrijwaring voelen wij ons als 'angsthazen' en kunnen dus niets anders dan een beroep doen op een hogere macht; die van de PAASHAAS...Vandaar deze open brief ...

Angst omwille van de beloofde oplossing die er niet komt in het Lappersfort-dossier. Een symbooldossier voor een breed gedragen beweging die opkomt voor het integraal behoud van de Groene Gordel en zich organiseert als een netwerk voor duurzaamheid en participatie. Wij denken vanuit dierbaarheid en wij 'proberen' te houden van ons Lappersfortbos en ons Brugs Stadsbestuur en onze Lappersforters en de Fabricom groep. Weg van de wisselende positie van the good, the bad and the ugly...Het is voor niemand goed dat het Lappersfort-conflict warm gehouden wordt tot eind september 2004...We verwachten echt een PAASGESCHENK VOOR ALLE BETROKKENEN en roepen hen die bij machte zijn om positieve wendingen te geven op om hun verantwoordelijkheid NU te nemen. Beste PAASHAAS, wie doet wat hij kan is een eerlijk man ! Wij willen hier ook nog even benadrukken dat onze compensaties een duurzaam alternatief zijn (zie Hanzestadproject <http://www.ggf.be/GGF/Hanzestad/index.htm>) en onze goede wil aantoon voor een duurzame coöperatie tussen het Brugse stadsbestuur en haar burgers. Coproductie voor duurzame stadsplanning ipv. het Lappersfort-conflict te laten aanslepen. Daarom ook is onze hoop gevestigd op een PAAS-sigitaal van de betrokkenen. Het Lappersfort-verhaal heeft veel losgemaakt aan kwetsbaar verlangen naar duurzame vrede ! Wij incarneren het kleine meisje - van wijlen dichter Mark Braet - dat hoop heet !!! Wie met verborgen agenda's met deze hoop speelt, speelt met vuur. En als er iets is waar we geen behoefte meer aan hebben in Brugge; dan is het wel aan een opnieuw hevig opblaiend Lappersfort-conflict.

DE VOORDELEN NU ZIJN GROTER DAN DE NADELEN...

* Aan de lokale CD &V en SP.a en dus aan het Brugse stadsbestuur vragen we de moed om het gewraakte BPA op te geven en niet langer te dromen van ambachtelijke ontwikkelingen in het zonevreemde stuk Lappersfortbos. Zeg eindelijk JA aan de Fabricom groep en laat de verkoop van het Lappersfort doorgaan. Zoals U weet is het Hanzestadnetwerk bereid om samen met U creatief te zoeken naar meer ruimte voor ambachtelijke zones. Uw voordeel is dubbel : U haalt de lont uit het kruitvat en U geeft de gezamenlijke zoektocht binnen het Hanzestadproces maximale kansen !!! Onze talenten en krachten bundelend met elkaar ipv. te strijden tegen elkaar.

* **Voor U als landelijke CD &V-voorzitter, meneer Leterme zijn er enkel voordelen : U was akkoord met onze beschermingsvraag voor de Groene Gordels en U vond dat de zonevreemde bossen bewaard konden worden mits compensatie. De compensatie die U nu kan binnenhalen is een lijstduwer (burgemeester Moenaert) van uw provinciale West-Vlaamse lijst voor de Vlaamse verkiezingen die een belangrijk conflict met zijn stadsgenoten tot een goed en hoopvol einde bracht en een Hanzestadproces waar andere steden maar kunnen van dromen...**

* Voor U als landelijke SP.a-voorzitter, meneer Stevaert zijn er eveneens enkel voordelen. Nu de SP.a in haar goedgekeurd Vlaams verkiezingsprogramma een amendement heeft aanvaard rond het belang van stadsbossen en de vrijwaring van Groene Gordels rondom steden is het echt nodig om de bestaande praktijk aan de duurzame theorie te toetsen (resolutie 4 76 : De aanwezigheid van natuur in onze steden is een belangrijk element in de strijd tegen de stadsvlucht. Naar analogie met basismobiliteit moet de overheid zich engageren om in overleg met de centrumsteden de bereikbaarheid van een stukje groen voor iedereen te garanderen. Daarbij moet gestreefd worden naar de minimale aanwezigheid van een park binnen de 300-400 m van de woning. Bovendien moet elke Vlaamse stad in zijn onmiddellijke omgeving kunnen beschikken over recreatieve stadsbossen. Daartoe dienen in de eerste plaats bestaande stadsbossen en Groene Gordels rondom steden gevrijwaard te worden. Daarnaast moet ook ruimte gemaakt worden voor nieuwe bossen.) Wacht niet tot 13 juni om consequent te zijn waar de huidige lokale inconsequentie uw partij veel West-Vlaamse stemmen kan kosten...

* **Voor de Fabricom groep zijn er ook enkel voordelen. U kan in de geschiedenisboeken komen als een moedig bedrijf dat het conflict 'economie versus ecologie van het jaar 2002' op een duurzame manier geduldig beheerde en tot een goed einde bracht. Eigenlijk is het Hanzestadproces ingezet na het gesprek dat de GGF-delegatie had met de directie van de Fabricom groep op 16 april 2003. U daagde ons uit om de 4 P's van duurzame ontwikkeling (people, planet, profit, participation) ernstig te nemen. En zie het Hanzestadproject was in de kiem geboren. Toch mooi dat een machtig bedrijf een aanzet geeft tot lokale duurzame ontwikkeling ! En zeg nu zelf, het is voor iedereen beter dat dit aanslepende conflict met de mensen uit Brugge omgezet wordt in beter bestede energie. Opnieuw "Godsvrede" in Brugge : U kan mee het verschil maken !**

* Voor de nog steeds vogelvrije Lappersforters zou het goed zijn dat die bezettings-last (en de ontruimingskosten als prijs op hun hoofd) van hun schouders valt en ze zich kunnen wijden aan de vele andere opdrachten die het leven voor hen in petto heeft. Nu weten we niet goed of ze de helden zijn of de anti-helden; maar in alle geval hebben ze het Lappersfortbos niet voor zichzelf bezet maar voor een algemeen belang en symbolisch ook namens vele duizenden mensen en 88 kleine en grote GGF-organisaties die hen een warm hart toedragen. Zij hebben bestaansrecht gegeven aan de zonevreemde bossen en hebben een heilig vuur doen ontbranden in de brede

Vlaamse milieu- en natuurbeweging. Zijn zij niet de Pippi Langkousen van de eenentwintigste eeuw; dan toch de Zapatisten (*) van de Vlaamse bossen. Wij herinneren hen als "ik-zie-graag-bomen-activisten". Beste stadsbestuur en Fabricom groep; stel hun en onze dromen niet langer op de proef en gun ons die ene genoegdoening !! Het offer dat U nu brengt zal U later tien-voudig teruggegeven worden !!!

In de hoop dat er spoedig een Paasdoorbraak mag komen met een Brugse détente waaraan we dringend nood hebben !! Maak onze hoop Uw hoop en breek de stilte met een duurzaam teken als signaal van de Paashoop zoals verwoord in onze open lente-brief de naam van het BOS. Als Groene Gordel Front en beschermcomité van het Lappersfort & de Chartreuse hebben we al bijna twee jaar de constructieve dialoog gezocht en gewerkt aan duurzame alternatieven als oplossing en uitweg uit dit aanslepende conflict. Wat kunnen we nog meer doen ???

Bezorgde maar hoopvolle groene gordel groeten,

Luc Vanneste, secretaris Groene Gordel Front & Jozef De Coster, voorzitter Groene Gordel Front. Met de actieve steun en sympathie van : Luuk Gruwez & Peter Theunynck, dichters actief in de Lappersfort Poets Society * Noortje Wiesbauer en Lin Ploegaert, stRaten-generaal * Joris Denoo, schrijver * Ludo De Brabander, stafmedewerker vzw Vrede * Johan Vandevelde, jeugdacteur * Jean-Pierre Rondas, producer Radio Klara VRT * Gerda Dendooven, auteur * Manu Claeys, essayist * Anne Provoost, auteur * Steven Vanholme, stafmedewerker Natuurpunt Vlaanderen * Jasse Cnudde, directeur Vereniging voor Bos in Vlaanderen * Noëlla Elpers, (jeugd)auteur * Peter Holvoet-Hanssen, dichter actief in het Kapersnest * Bernard de Cock, Dominicaan * Johan Malcorps, Vlaams Parlements lid Groen! * Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen * Luc Van der Kelen, editorialist Het Laatste Nieuws * Etienne Vermeersch, moraalfilosoof Universiteit Gent * Eric Goeman, woordvoerder Attac-Vlaanderen * Patricia Lasoen, auteur * Jean Pierre Dumoulin, auteur * Paul De Witte, leraar actief in de basisbeweging voor meer democratie in samenleving en kerken * Luc Grootaerd, kabinetsmedewerker Bert Anciaux * Marc Goetinck, kunsthistoricus * Marlies Schoutteten, actief in het Hutsepotfront * Frank Maes & Barbara Masson, vzw Natuurpunt Gent * Rudi Van Buel, bediende actief in Doel 2020 * Vera Dua, voorzitter Groen! * Ludo Enckels, auteur

(*) De Zapatisten zijn er bovendien in geslaagd de Indiaanse kwestie op de agenda te zetten. Ze zijn de enigen die voldoende lawaai hebben gemaakt om de regering wakker te schudden. Alleen vrees ik dat de Zapatisten niet meer in staat zijn om de kloof met de regering te overbruggen. De communicatiestrategie van subcommandante Marcos is een tweesnijdend zwaard. Marcos beheerst magistraal het woord. Maar je kunt zo'n discours geen jaren volhouden zonder de aandacht te verliezen. Marcos is een echte opstandeling, geen revolutionair. Een revolutionair gaat op een bepaald moment aan tafel zitten, onderhandelen en wederzijdse toegevingen doen. Marcos niet. De cruciale vraag is nu; hoe krijg je die opstandigheid uit het Zapatisme zodat nieuwe onderhandelingen mogelijk worden. De boerengemeenschappen hebben werkelijk nood aan een regeling ! Ik denk niet dat de Zapatisten op zich nog een toekomst hebben. Maar dat hebben ze van in het begin zelf gezegd : 'todo para todos, nada para nosotros'. Alles voor de anderen, niets voor ons. Als ze die zin au sérieux nemen, zullen ze zich op een gegeven moment opheffen. De Zapatisten hebben hun plaatsje in de geschiedenisboeken verdiend. Hun strijd zal op een andere manier worden voortgezet. De Zapatisten zijn maar een schakel in vijfhonderd jaar van verzet (aldus De Standaard eind december 2003)

23. Paatoespraak op het Brugse Stadhuis, 16 april 2004

EEN UITDAGING VOOR BRUGGE : "WORD ROLMODEL VAN DUURZAME EN DIERBARE STEDELIJKHEID"

Het is prettig een Bruggeling te zijn. De hele wereld is jaloers op Brugge. "O, jij hebt geluk!" krijgt een Bruggeling in het buitenland steevast te horen. Mensen zijn bereid zich de hals te laten oversnijden, als het maar in het Brugge van Pieter Aspe gebeurt. De harde kern van Anderlecht zal wel eens spotten met de schietvaardigheid van Club, nooit met de charme van 'Brugge die Scone'.

Het is goed leven in Brugge. In het centrum van de stad word je besprongen door duizend opwindende ervaringen. Op Madame de Pompadour na kan je er alle 'divertissements des rois' (Pascal), savoueren. Hou je van kerken en musea, of eerder van kant- en chocoladewinkeltjes? Welke keuze je ook maakt, je deelt ze met drommen extatische toeristen uit vijf continenten. In Brugge kan je ook genieten van magnifieke concerten, toneelspelen, straatoptredens, stoeten en processies, romantische boot- en koetstochtjes. De Euros springen op en neer in je zak, ongeduldig als ze zijn om kennis maken met de Brugse cafés, klasserestaurants, frituren, tearooms, filialen van multinationale ketens, zelfstandige winkels,.... Een eindeloze stroom van steeds nieuwe gezichten glijdt door de straten, waaronder misschien, wie weet, dat ene gezicht,... Je springt op de fiets en in luttele minuten bereik je de Groene Gordel rond Brugge, waar het zicht van weiden, akkers en bossen, en van dieren die kalme tevredenheid uitstralen, je tot rust brengt. Brugge is een heel aparte stad, een stad met een groots verleden die op zeker ogenblik verpauperde, maar in de twintigste eeuw economisch en cultureel weer aan het schitteren ging. De buitengewone geschiedenis van hun stad vervult de Bruggelingen niet enkel met passieve nostalgie, maar ook met de actieve wil om de herwonnen glans van Brugge te helpen bestendigen. De prachtige lijfspreuk van de heren van Gruuthuse 'Plus est en vous' is in Brugge niet vergeten.

Kijk maar, Brugge neemt absoluut geen vrede met de rol van kokette dame, die bijna louter dankzij haar fascinerende retro-look 3,5 miljoen toeristen per jaar kan inpalmen. Brugge wil méér! Onze stad ambieert in diverse domeinen een vooraanstaande rol, ondermeer op sportief gebied (Club Brugge kampioen!), op cultureel gebied (Brugge Europese Culturele Hoofdstad 2002), op logistiek gebied (Zeebrugge, Europa's grootste auto-overslaghaven) en op economisch gebied (Brugge, toekomstig hoofdkwartierencentrum). Uit de piek- en dalgeschiedenis van hun stad hebben de Bruggelingen geleerd dat 'een lang en gelukkig leven' niet te danken is aan goeie feeën of witte magie, maar aan een succesvolle respons op soms tergende uitdagingen.

Een groep Bruggelingen, die zich met een allusie op Brugge's historische rol als welvarend knooppunt van Hanzestedenverkeer, het Hanzestadnetwerk noemen, hebben een analyse gemaakt van de belangrijkste uitdagingen waarvoor Brugge zich vandaag gesteld ziet. Je kan deze uitdagingen in twee simpele woorden samenvatten: duurzaamheid en dierbaarheid. Een stad, of welke leefgemeenschap ook, die prijsstelt op nog een lange toekomst, moet dringend overschakelen op duurzaamheid. Een stad die een gelukkige geschiedenis tegemoet wil gaan, zal dierbaarheid moeten inbouwen in de relaties tussen bestuur en bevolking. 'Duurzaamheid' en 'dierbaarheid' zijn goed in het oor liggende mantra's. Het komt er op aan ze niet af te dreunen tot iedereen er geuwerig van wordt. Je kan ze beter hanteren als 'shake & move' instrumenten. Dat doet het Hanzestadplan door concrete, gedurfde voorstellen te lanceren. Bijvoorbeeld: bouw een hoofdkwartiercomplex pal in het historische centrum van de stad, op de open ruimte aan het oude Sint-Jan. Of nog: kies in Brugge voor een levendige grassroots-democratie en richt een Communicatieraad op. Het Hanzestadplan-bis, dat wij hier vandaag als afgevaardigden van het

Hanzestadnetwerk komen overhandigen, is de resultante van een intense dialoog met tal van politieke en economische actoren. Het Hanzestadnetwerk is wel degelijk een 'lerende organisatie'.

Wat de urgentie van een duurzaamheidsstrategie betreft heeft het Hanzestadnetwerk veel geleerd van de Lappersforters. De modale krantenlezer en beeldbuisijker heeft weet van de almaar dalende ecologische kwaliteitsparameters, over de hele wereld en in de eigen regio. Maar hij klasseert de berichten over verdwijnende plantensoorten, insecten, vogels,...ook in het Brugse, als helaas nog een rijtje sombere statistieken waar je best niet te lang bij stil staat. De Lappersforters daarentegen bleven wel met kloppend hart stil staan bij de boodschap die ze capteerden: "Vraag nooit voor wie de doodsklok luidt, ze luidt voor jou." (John Donne). Zij interpreteerden die boodschap als een dringende mobilisatie-oproep en investeerden méér dan een jaar van hun jonge leven in de bescherming van het bedreigde Lappersfortbos. Het Hanzestadplan is ondermeer een pleidooi om in Brugge alleen nog 'duurzame' grote bouwprojecten aan te vatten, rekening houdend met een terechte opmerking van architect Rem Koolhaas: "Architectuur is een trage discipline." Wat vandaag wordt gebouwd staat binnen enkele decennia, misschien enkele eeuwen, wellicht nog overeind. De overheid die nu nog plant, op ruimte beslag legt en bouwt tegen de principes van duurzaamheid in, begaat wetens en willens een zonde tegen de komende generatie(s).

Een laatste woord nog over de uitdaging van 'dierbaarheid', zoals die zich voor Brugge stelt. Een 'dierbare' stadspolitiek voeren is blijk geven van warme waardering voor de burger, voor elke burger, en niet alleen voor de invloedrijke, mondige, niet-oppositionele inwoner van de stad. Brugge heeft nog net de omvang waarin het soort 'dierbare' politiek kan gedijen dat de politieke denker Anthony Giddens 'emotionele democratie' noemt. Dat is de democratie die heerst in een gezellig familienest. Als het op geld en bezittingen, kennis, levenservaring en autoriteit aankomt rijzen ouders vanzelfsprekend torenhoog boven hun sloebbers van kinderen uit. Maar dienen in het gezin beslissingen genomen, dan blijkt dat de wensen en belangen van de kinderen minstens even zwaar, ja meestal zwaarder doorwegen, dan die van de machtige volwassenen. De beoefening van 'emotionele democratie' op het niveau van een stad vergt van de bestuurders een grote mate van inlevend meevoelen met de gewone burger. Natuurlijk blijven de bestaande stadsorganen en adviesraden een onvervangbare rol spelen. Het Hanzestadplan suggereert evenwel dat Brugge ook nog een Communicatieraad (naar Turnhouts model) zou creëren; waar stadsbestuur, ambtenarij, actieve burgers en middenveld rechtstreeks, van mens tot mens, met elkaar over stadsaangelegenheden kunnen praten. Bij ontstentenis van dergelijke Communicatieraad richten wij ons vandaag, als afgevaardigden van het Hanzestadnetwerk, tot het Stadsbestuur via een Paasei. Wij hopen dat vorm én inhoud van dit Paasei onze stadsbestuurders zullen bevallen.

Jozef De Coster, voorzitter van het Groene Gordel Front

Stadhuis Brugge, gelegenheidstoespraak bij het afgeven van het Hoopvol Paasei gevonden aan het Lappersfortbos, anderhalf jaar na de ontruiming van het bezette Lappersfortbos

24. Open 1 mei brief 2004

beste Johan en Renaat,
beste rode vrienden en vriendinnen van de SP.a in West-Vlaanderen,

Terwijl we deze open - 1 mei - brief naar U schrijven viert de brede Milieu- en Natuurbeweging de Dag van de Aarde in Mechelen. Die dag van de aarde duurt al meer dan 729 dagen in Brugge en Ommeland en het begin van de bezetting van het bedreigde

Lappersfortbos is op 13 juni 2004 al meer dan 34 maanden geleden begonnen. En waar staan we nu ???

Zal de politieke wereld edelmoedig zijn en bereid gevonden worden om een mooi einde aan het Lappersfort-verhaal te schrijven ? We zijn hoopvol dat er tussen 1 mei en Pinksteren bruggen worden gebouwd in Brugge . Het Hanzestadproces is in alle geval in volle vaart gestart onder het motto : ' voorwaarts met de CLUB van BRUGGE ' zodat de Paashaas weer naar ROME kan...

In Brugge groeide in mei 2002 na de "Dag Van De Aarde" de bezorgdheid voor de Ecologische voetafdruk. Zij kreeg gestalte in het Groene Gordel Front, een breed netwerk voor duurzaamheid en participatie van 88 grote en kleine verenigingen en vele tienduizenden burgers, dichters en schrijvers van de Lappersfort Poets Society, gezagvolle leden van het beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur en Lappersfortpolitici uit Vivant, Spirit, Groen! en SP.a .Voorafgaand aan de dag van de aarde in de culturele Hoofdstad van Europa werd in Brugge het niveau van de debatcultuur wat betreft open ruimte en ruimtelijke ordening verhoogd, toen in de schoot van de Milieu- en Natuurraad rond het dossier Chartreuse wetenschappers werden uitgenodigd zoals prof. Bourgeois (archeologie) en prof. Kuijken (natuur). Voor het dossier Lappersfort heeft het Instituut Voor Natuurbehoud een schitterende wetenschappelijke bijdrage geleverd. Het resultaat bestond uit twee resoluties waarbij de Minaraad tegen de plannen van de stad adviseerde. Deze twee resoluties vertegenwoordigen de wetenschappelijke onderbouw van het SOS-front dat opkomt voor het integrale behoud van de Chartreuse en het Lappersfort en tegen de Zuidelijke Ontsluiting. Ondertussen hebben de bosbouwingenieurs van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) ons nog de argumenten van de zonevreemde bossen erbij gegeven. En de specialisten van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen reikten ons de duurzame alternatieven van zuinig ruimtegebruik aan. In de schoot van die brede beweging ontstond het hoopvolle Hanzestadproces van burgers op zoek naar dierbaarheid en duurzaamheid in de Hanzestad. Het Groene Gordel Front werkt nu al bijna twee jaar aan een nooit geziene mobilisatie rond de teloorgang van levende landschappen. Indien we nog meer energie kunnen concentreren, zou Brugge wel eens een interessant laboratorium kunnen worden voor duurzame ontwikkeling op lokaal vlak. In het kader van het subsidiariteitsprincipe en Lokale Agenda 21 dringt een strategisch plan voor een duurzame stad zich op. Deze brug hebben we nog altijd niet voldoende kunnen leggen met het lokale bestuur; ondanks een gevoel van hoogdringendheid en een breed maatschappelijk draagvlak. En in dat lokale bestuur - of we het nu graag horen of niet - zitten ook de socialisten van de SP.a ...

In een landelijke advertentie - voor het behoud van het Lappersfortbos - in De Morgen van zaterdag 19 oktober 2002 - net voor de massale landelijke betoging na de ontruiming - riepen drie politieke partijen : Spirit, Groen! en SP.a op tot deelname aan de betoging voor het behoud van het Lappersfortbos en de Groene Gordel rond Brugge.

Na de verkiezingen van 2003 kondigde U aan dat de SP.a "milieu en natuur" ernstig ging nemen.

"Na de overwinning van 18 mei is het belangrijk dat we duidelijke aanpassingen doorvoeren aan onze werking. Dit betekent dat we meer aandacht moeten besteden aan leefmilieu-thema's, We kunnen niet alles ineens realiseren en daarom is het best dat we met de echte prioriteiten starten. Ik heb er drie. In de eerste plaats moet een "werkgroep natuur " opgestart worden. Ik heb Peter Bossu aangesproken om deze werkgroep te leiden. Milieubeleid is een positieve zaak voor mensen. Het geeft zicht op een aangename toekomst, en verbetert de leefkwaliteit van mensen. De "

werkgroep natuur West-Vlaanderen " moet duidelijke, haalbare en positieve milieu-ingrepen bepleiten, waarvan er één is : 1.800 ha bos extra in West-Vlaanderen ! Bovendien gaan we praten met die mensen die hun wrevel hebben geuit. Wij gaan voor een milieubeleid dat op een breed draagvlak berust, een redelijk milieubeleid : vasthoudend en warm." (uit : de toespraak van Vice-premier Johan Vande Lanotte woensdagavond 28 mei 2003 op het 'overwinningsfeest' in het Brugse Boudewijnpark).

" Als goede socialisten willen we ook samenwerken met het middenveld. Net als wij, streven zij naar een eigen open dynamiek. De dynamiek van een volksbeweging. Dat charmeert ons. Op die domeinen moeten we elkaar kunnen vinden ...Een partijvoorzitter moet zich toeleggen op de problemen in de afdelingen. Dat zal moeilijke beslissingen met zich meebrengen... Socialisme zal etisch zijn, of niet zijn. " (uit : 'Wat goed is voor de mensen', intentieverklaring Steve Stevaert september 2003)

" Met enige tevredenheid, kan ik jullie melden dat de SP.a in haar vandaag op het congres goedgekeurd Vlaams verkiezingsprogramma, het amendement heeft aanvaard dat ik rond het belang van stadsbossen en de vrijwaring van groene gordels rondom steden had ingediend (zie resolutie 476 : De aanwezigheid van natuur in onze steden is een belangrijk element in de strijd tegen de stadsvlucht. Naar analogie met basismobiliteit moet de overheid zich engageren om in overleg met de centrumsteden de bereikbaarheid van een stukje groen voor iedereen te garanderen. Daarbij moet gestreefd worden naar de minimale aanwezigheid van een park binnen de 300-400 m van de woning. Bovendien moet elke Vlaamse stad in zijn onmiddellijke omgeving kunnen beschikken over recreatieve stadsbossen. Daartoe dienen in de eerste plaats bestaande stadsbossen en groene gordels rondom steden gevrijwaard te worden. Daarnaast moet ook ruimte gemaakt worden voor nieuwe bossen. " (Bart Martens, onafhankelijk kandidaat op de SP.a - Spirit -lijst, Vlaamse Raad, 28 maart 2004)

Welnu : het is tijd voor de SP.a om kleur te bekennen.

Men kan niet langs de ene kant positief verkondigen dat meer bos en de bescherming van de polders prioriteiten zijn en langs de andere kant stilzwijgend toezien en mee goedkeuren dat een deel van het Lappersfortbos verdwijnt en een stuk van het waardevolle Chartreusegebied opgeofferd wordt voor een Headquarterszone. Terwijl er duurzame alternatieven zijn die men negeert. Als het engagement van de nieuwe SP.a echt is, dan moet dit ook in het dossier van de Brugse Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse duidelijk worden en dit graag nog in de maand mei 2004...

In de negentiende en twintigste eeuw is geleidelijk het besef gegroeid dat de economische activiteit een vorm moest aannemen die niet op de brutale uitbuiting van de onmisbare 'factor arbeid' was gebaseerd. Nu dringt zich -gelukkig, het werd hoogtijd- het besef op dat ook 'de factor natuur' onmisbaar is en op grootscheepse en veelzijdige wijze misbruikt wordt. Het is niet de taak van Brugge om alle milieu-wereldproblemen op te lossen. Het is wel haar taak om, zoals het een fiere historische stad betreft, geschiedenis te maken door een inspirerend voorbeeld te stellen. Een bekend fenomeen in een moderne economie is ook de geleidelijke verschuiving van industriële naar dienstenactiviteiten. Valt een industrieel productieproces niet altijd gemakkelijk te organiseren 'in verdiepingen', dan is dit voor dienstenactiviteiten meestal geen probleem. Brugge moet natuurlijk New York niet naar de kroon willen steken. Maar het is duidelijk dat in een stad als Brugge -mits voldoende verbeeldingskracht- vele duizenden m2 kantooruimte voor businesscentra van hoog

niveau, kunnen voorzien worden. Vandaag in de Groene Gordel rond Brugge op 30 hectaren open ruimte beslag gaan leggen voor de inplanting van een hoofdkwartierenzone ware een zonde van geestelijke luiheid en een onvergeeflijke vergissing met verstrekkende gevolgen voor een toekomstgerichte duurzame stadsontwikkeling !

Het niet verder economisch aantasten van de Groene Gordel van Brugge en Ommeland zien wij als een strategische voorraad natuur die bewaard wordt voor de kleinkinderen. De vrijplek van de open ruimte is landschappelijk en esthetisch waardevol en ook psychologisch een adem-ruimte. Wij zijn niet tegen de industrie en de economie en bieden hen alternatieven van zuinig, duurzaam, inbreidend ruimtegebruik aan. Het Groene Gordel Charter & het Chartreuse-memorandum, het Groene Gordel Alternatief voor een duurzaam Brugge, het Lappersfort-manifest, het Hanzestadplan bis bevatten aanzetten. En het moet ons van het hart dat er in Brugge nood is aan een duurzaamheidsforum waar allerhande lokale spelers in overleg kunnen gaan met elkaar. Wij hebben een schitterend voorbeeld van de communicatieraad in Turnhout. Al deze duurzame en toekomstgerichte ideeën bieden wij U graag aan op deze eerste mei. Alsook de boodschap voor het SP.a en CD & V-stadsbestuur dat het Hanzestadnetwerk graag met hen in zee zou gaan om projectontwikkelaar te worden van Brugge in een Hanzestadproces. In het Hanzestadproces spelen verbeelding en visie de hoofdrol en zijn burgers en bestuurders elkaars medekrachten. Wil aub. ook deze boodschap overbrengen aan de schepenen Roose & Van Den Bilcke en aan onze burgemeester Patrick Moenaert.

Het Groene Gordel Front gelooft dat in deze eeuw werkgelegenheid en economie kunnen samengaan met het ecologisch bewaren van de Brugse Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse. Omwille van Brugges groene erfgoed en onze kleinkinderen eindigen wij graag met de wijze woorden van een voorgangster natuurbeschermster Marguerite Yourcenar (archieven uit het Noorden) : "Men bereikt bijna altijd wat men wil als men het 40 jaar met vasthoudendheid wil ..."

Luc Vanneste, godsdienstleraar en secretaris Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland * Jozef De Coster, onafhankelijk journalist en voorzitter Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland * Geert Tuerlinckx, actief in West-Vlaamse Basisgroepen * Marcel Jonckers, onderwijzer, secretaris vogelwerkgroep Oost-Brabant en voorzitter Milieu Adviesraad Tienen * Raad van Bestuur West-Vlaamse Milieufederatie (WMF), koepel van West-Vlaamse Milieu- en Natuurverenigingen * Joeri Thijs, medewerker bossenteam Greenpeace België * Erik Nobels, medewerker Koninklijke Vereniging voor Natuur en Stedenschoon * Roland Zwaenepoel, VELT-bestuurslid Groot Jabbeke * Jean Pierre Dumoulin, auteur * Nicolas Peene, bediende * Peter De Grande, actief in JNM * Vera Dua, voorzitter Groen! * Wim Opbrouck, acteur * Oscar Marleyn, consulent Organisatie-ontwikkeling South Research Leuven * Steven Dhondt aka stedho, striptekenaar * An Cliquet, juriste Universiteit Gent * Ignace Tousseyn, leraar - vakbondsafgevaardigde * Wim D' Hulster, medewerker freinetschool Klimop Oostkamp * Rebecca Verreth, coördinator publicaties Kwia vzw - Klimaatverbond * Arne Van Renterghem, huisarts en bestuurslid Natuurpunt Gent * Johan Pieters, projectleider en lid raad van bestuur Natuurpunt * Martijn De Coster, architect * Patricia Lasoen, dichteres * Paul De Vlam, politieman op rust en bestuurder Natuurpunt * Gerda Dendooven, auteur woord en beeld * Sam van Rooy, auteur - wielrenner * Kristien Hemmerechts, schrijfster * Anne Provoost, auteur * Herr Seele, striptekenaar - komiek * Geertrui Daem, schrijfster * Brigitte Minne, jeugdacteur en regisseur TV-programma's * Jacques Denecker, WILOO en Attac Oostende * Geert Lejeune, programma directeur WWF-Belgium * Bernard de Cock, dominicaan * Willy Van Doorselaer, schrijver * Stef Boogaerts, journalist * Ann D' Heedene, pedagoge * Ludo De Brabander, Vrede vzw * Lin Ploegaert, stRaten-generaal * Patrick Lateur, auteur * Bernard Dewulf, dichter * Toon De Kesel, voorzitter van Natuur en Landschap Meetjesland vzw * Dirk Jacobs, docent KUBrussel * Peter Tom Jones, Attac Leuven * Filip De

Bodt, gemeenteraadslid LEEF! Herzele * Manu Claeys, essayist * Frank Maes, Hutsepotbosplanter * Peter Holvoet - Hanssen, auteur * Karel Verleyen, jeugdacteur * Willy Spillebeen, auteur * Walter Van den Broeck, auteur * Marc de Bel, kinderboekenschrijver * Joris Denoo, schrijver * Johan Vandeveld, jeugdacteur * Linda Van Mieghem, jeugdacteur * Hedwig Speliers, dichter * Peter Theunynck en Luuk Gruwez, dichters actief in de Lappersfort Poets Society * Rik Pinxten, professor Universiteit Gent * Jef Peeters, docent sociale filosofie en ethiek KHLeuven en hoofdredacteur Oikos * Luc Van der Kelen, editorialist Het Laatste Nieuws * Jean-Pierre Rondas, producer Radio Klara VRT * Marouschka Vandeputte, bediende * Paul De Graeve, ambtenaar actief in Natuurpunt Brugge * Erik Ver Eecke, voorzitter Groen vzw * Mark Maes, van onderuit Mechelen * Noortje Wiesbauer, stRaten-generaal * Eric Van Renterghem, huisarts * Joost Demuyck, psycholoog * Marc Goetinck, kunsthistoricus * Steven Vromman, coördinator Ecolife vzw * Thomas Ducheyne, beleidsmedewerker Duurzame Ontwikkeling * Rik De Vreese, beleidsmedewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw * Joke Timmerman, studente pedagogie actief in Gentse Milieu Actie Forum * Marijke Verstraelen, actief in werkgroep Assels van Natuurpunt Gent * Kris Decler, ecoloog Wetenschappelijk Instituut voor Natuurbehoud * Ludo Enckels, auteur * Jacques Peeters, Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers * Jan Dumolyn, Attac Brugge * Luc Catry en Lieve Dejans, gepensioneerden * Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen * Noëlla Elpers, bibliotheekassistente en auteur actief in het Kapersnest * Lut Catry, docente Vormingsleergangen Sociaal Pedagogisch Werk Gent * Griet en Joke en Hanne Neels, studentes * Jan Cortvriend, ingenieur * Jef Ravelingien, priester actief in de West-Vlaamse Basisgroepen

25. Open 19 mei brief 2004

beste meneer Renders en beste vrienden en vriendinnen van het ACW,

Op 1 mei deden we een eerlijk appel op het geweten van de socialistische arbeidersbeweging. Dit willen we vandaag doen bij U en de Christelijke Arbeidersbeweging. Vanavond viert U in Brugge de nacht van de solidariteit. Ons verhaal is er één van 760 dagen en nachten lang solidariteit met het verhaal van het Lappersfortbos. We vragen aan U en uw beweging van leden & politieke mandatarissen niet meer en niet minder dan solidariteit met ons verhaal. Ook al zijn jullie dan de arbeiders van het elfde uur; de gezamenlijke vreugde over de vrede in het Lappersfortbos zal des te groter zijn. Temeer daar heel veel van de mensen die geëngageerd zijn binnen ons GGF-netwerk voor duurzaamheid en participatie op één of andere manier lid zijn van uw beweging die stem wil geven aan de samenleving. In die zin zijn wij familie van elkaar; al zijn wij dan het kleine pluralistische GGF-zusje en jullie de grote ACW-broer...

Ons verhaal is er één van solidariteit met de bedreigde natuurwaarden van zonevreemde bossen en Groene Gordels. Ons verhaal is er één van de warme Hanzestad waar dierbaarheid & duurzame democratie, solidariteit & burgerschap, duurzame ontwikkeling, participatie & coproductie centraal staan. Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat een betere wereld mogelijk is in alle stRaten, van IK tot WIJ, van WIJ tot WIJK en van WIJK tot WERELD.

Steden zijn in ademnood ! Volgens het recentste World Watch Institute Rapport worden de mensen erin rijker en dikker; maar niet gelukkiger... De inrijpoort van ons verhaal is ruimtelijke ordening. Het loopt al mis bij de start van het ruimtelijk planningsproces waar de inspraak vaak onbestaande is. Die wordt pas achteraf georganiseerd als het kalf verdronken is en de ruimtelijke ordeningsmachine onverbiddelijk maalt. Naarmate de ruimtelijke kwaliteit daalt, stijgen ook het zelfmoordcijfer & de samenlevingsproblemen. Nu slaat de auto

overal gaten in de stad. Door de komst van de auto moet alles even supersnel bereikbaar zijn. In de steden gaat een rijk gemeenschapsleven teloor en de nieuwe stedelijkheid vertaalt zich op maat van de auto. Vroeger stond de kerktoeren in het midden; nu de auto. Vandaar ons pleidooi voor meer gemeenschapsruimte, parken en groen in en rond de stad als warme ontmoetingsplaatsen voor de zachte waarden. Open ruimte in en rond de stad geeft vorm aan ontmoetingsplaatsen waar mensen kunnen meeschrijven aan hoopvolle verhalen waar de mens weer centraal staat. Ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit zorgt voor leefbaarheid en hoopvol burgerschap...(hierover donderdag meer in het Rerum Novarum-manifest voor duurzame democratie in de Hanzestad online op www.regiobrugge.be)

Ons verhaal is er ook één van jonge mensen; voor een stuk ook kinderen van ouders uit jullie ACW-arbeidersbeweging. Wij zijn ze de 'Lappersforters' gaan noemen en we zijn er zeker van dat Priester Daens en Kardinaal Cardijn - in hun tijd - zich bij hen aangesloten zouden hebben . Zij zijn ontsnapt uit de kinderboeken van Annie M.G. Schmidt & Astrid Lindgren en zijn de levende Pluks & Otjes & Pippi Langkousen van deze tijd. De uitdrukking 'tedere anarchisten' van Louis Paul Boon is op hen van toepassing. En zij hebben de brede Milieu- en Natuurbeweging een geweten geschopt !

Waar het motto van Cardijn "zien, oordelen, handelen" was deden zij het omgekeerd : "handelen, zien, oordelen" Zij hebben gezien en geoordeeld (en wij met hen) dat de aarde nog een eeuwigheid mee moet en dat we het Lappersfort en de Chartreuse niet geërfd hebben van onze ouders maar geleend van onze kinderen. Is het daarom ook niet hoopvol dat tussen de Koninklijke Vereniging voor Natuur en Stedenschoon, de oudste Natuurvereniging van Vlaanderen en het Groene Gordel Front, een jong Natuurnetwerk een samenwerking groeit voor na 13 juni ? Om samen te handelen voor ruimtelijke leef-kwaliteit in steden en landschappen! Daar er nog honderden Lappersforten en Chartreuses zijn na die van Brugge! We hopen dat U mee met ons de veerboot neemt naar die te ontdekken duurzame havens !!!

Het zou goed zijn voor de dierbare relaties tussen burgers en overheden dat het Lappersfort-dossier nog voor 13 juni 2004 wordt afgerond! Wij zijn van mening dat de gekoesterde hoop voor het integrale behoud van het Lappersfortbos te maken heeft met vier elementen, met name:

- a. De Lappersfort-ligging nabij de groene kanaalvinger Oostende - Brugge - Gent als lint door het vlakke landschap en deel van Vlaanderens fietsroute is een unieke combinatie van waardevolle biotopen.
- b. De sociale functie van een educatief stadsbos resulteert in een significante meerwaarde. Jeugdbewegingen hebben zich recent massaal uitgesproken voor meer speelbossen. Het Lappersfort was bij de vroegere Brugse Scouts gekend als terrein 100 !!
- c. Het aspect van directe democratie en inspraak van de burger waarbij een goede 5000 burgers zich zichtbaar en actief uitspreken over het behoud van het bos moet als substantiële meerwaarde beschouwd worden.
- d. Los van aantallen burgers is er het breed maatschappelijk draagvlak van een netwerk van meer dan 88 kleine en grote organisaties & een gezagvol beschermcomité met tevens Lappersfortpolitici en Lappersfortdichters. Vele pogingen tot het uitbouwen van een "draagvlak" blijven zonder resultaat. In Brugge lukt dit wel en is er uiterst zwaar gewerkt om dit draagvlak te realiseren. De hoop en de verwachting bij deze mensen schenkt ook een meerwaarde aan dit te beschermen gebied.

Ter conclusie stellen wij : "Kunnen wij zo een enorme grass-roots bottum-up beweging teleurstellen ? Dit zou het cynisme bij geëngageerde burgers enkel versterken. En wat zeker moeilijk te aanvaarden is, is dat een open en eerlijke volksbeweging gecounterd zou worden door enkele onzichtbare tenoren in geheime achterkamertjes van de politiek. Daarom ook is onze hoop terecht dat als aanloop naar 13 juni en in de periode tussen of rond Pasen en Pinksteren 2004 moedige politici samen een hoopvol einde zouden schrijven aan het Lappersfort-verhaal. A never ending story die Vlaanderen en Brugge nu al bijna 3 jaar in de ban van het BPA houdt ...

Als ACW vragen jullie zich nu af - net als de mensen die de redevoering van de apostel Petrus aanhoord hadden op de vijftigste dag na de opstanding van Jezus - : "Wat moeten we doen vrouwen zusters, mannen broeders ? " (Handelingen 2, vers 37). Burgemeester Moenaert en zijn CD & V en SP.a-schepenen hebben het dubbele antwoord in hun handen en zouden de hoopvolle ja-woorden kunnen uitspreken waarop half Vlaanderen nu al jaren in spanning wacht ! Het ja-woord voor de verkoop van het Lappersfortbos en het ja-woord om partner te worden van het Hanzestadnetwerk van duurzame burgers en burgeressen. Zoals U weet is de vlam van de Paas- en Pinksterhoop bijna gedoofd. Kan U dat met uw beweging op uw geweten hebben en meezeulen naar een niet-duurzame toekomst ??? **De bal ligt in uw kamp...** Maak er iets zorgends voor de schepping van ! Het zou doodzonde zijn om het hoopvolle natuurverhaal van het Lappersfort te laten wegwijnen in de handen van zij die politieke spelletjes spelen. Als middenveld dienen wij hen samen nu een halt toe te roepen !! En hen samen duurzame alternatieven aanbieden ...

Luc Vanneste, godsdienstleraar & secretaris Groene Gordel Front * Jozef De Coster, journalist & voorzitter Groene Gordel Front * Erik Nobels, Algemeen coördinator Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon * Bernard de Cock, Dominicaan * Pol Arnauts, pastor ACW Brussel * Paul De Witte, godsdienstleerkracht en voorzitter Basisbeweging voor democratie in samenleving en kerken * Jef Ravelingien, priester en West-Vlaamse Basisgroepen * Fred Brouwers, presentator Klara - Canvas * Marc Cosyns, arts * Sigfried Sergeant, advocaat * Herr Seele, striptekenaar * Walter van den Broeck, auteur * Marc de Bel, kinderboekenschrijver * Joke van Leeuwen, auteur en tekenaar en performer, Antwerpen * Peter Ketelers, educatief medewerker Broederlijk Delen - Welzijnszorg West-Vlaanderen * Alma Dewalsche, journalist MO* * Luc Van der Kelen, editorialist Het Laatste Nieuws * Raad van Bestuur West-Vlaamse Milieufederatie vzw. * Stefaan van den Bremt, dichter * Herman J. Claeys, auteur * Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen * Etienne Vermeersch, moraalfilosoof Universiteit Gent * Bart Caron, Spirit West-Vlaanderen * Roland Duchâtelet, voorzitter Vivant * Hugo Van Dienderen, nationaal woordvoerder Groen! Plus * Tonny Schoone, waarnemend directeur woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking in Zeeuws-Vlaanderen * Marlies Schouttetten, actief in het HUTSEPOTBOSFRONT * Ria Cuppens, huismoeder * Rosa en Elie, werkzaam in de West-Vlaamse Basisgroepen * Herman de Mol, ambtenaar bij het Vlaams Parlement en lid van de West-Vlaamse Basisgroepen * Bart Reckelbus, voorzitter vzw Vlaanderen-Lusitânia, secretaris Spirit regio Brugge, ambtenaar Vlaamse gemeenschap, CCOD-lid (ACV), ex-delegué LBC (ACV) van Ons Erf te Sint-Michiels, voorzitter vriendenkring Heilig-Hart Kleuterschool Gentpoortstraat, lid oudercomité Sint-Andreas Basisschool Garenmarkt, lid participatieraad Sint-Andreas Basisschool, lid Badmintonclub Damme * Frans Vanneste, KWB-lid * Fernand Janssens, voorzitter gezinsbond St. Michiels-Brugge * Lia De Nys, bestuurslid KAV-Assebroek St. Katarina * Godelieve Lagae, KAV-lid Zwevegem * Luc Coorevits, Behoud de Begeerte * Jef Peeters, docent sociale filosofie en ethiek KHLeuven en hoofdredacteur Oikos * Elke Decruynaere, Groen! West-Vlaanderen * Geert Lambert, ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Spirit) * Pierre Martin Neirinckx, consulent-stafmedewerker Federatie Vrijzinnige Centra * Eric Liukku, directeur

Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers * Hugo Dufour, bestuurder van verschillende vrijzinnig-humanistische organisaties, Hasselt * Geert van Geeteruyen, hoofdredacteur ecologisch magazine De Koevoet * Rik De Vreese, beleidsmedewerker Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw * Roland Zwaenepoel, VELT-bestuurslid Groot-Jabbeke * Filip de Bodt, gemeenteraadslid LEEF! Herzele en vzw 't Uilekot * Frank Wauters, voorzitter Spirit Roeselare-Izegem-Tielt * Ignace Decancq, secretaris Spirit Roeselare-Izegem-Tielt * Bart Hanson, voorzitter Spirit Kortrijk * Ludo De Brabander, medewerker vzw Vrede * Joeri Thijs, medewerker bossenteam Greenpeace België * Griet Buysse, Natuurpunt Moervaart-Zuidlede * Ann D' heedene, pedagoge en Natuurpunt Oostkamp * Toon De Kesel, voorzitter Natuur en Landschap Meetjesland vzw * Piet Hardeman, voorzitter Natuurfonds Westland vzw en provinciaal vertegenwoordiger GR-paden * Ineke Vermeulen, actief in de vrouwenbeweging * Lief Cuyvers, Educatief medewerker vormingplus Gent-Eeklo * Hilde Keteleer, dichteres en journaliste * Ludo Enckels, auteur * Willy Van Doorselaer, schrijver * Iris Lauwaert, studente biologie en bondsvoorzitter Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM) * Ilona Plichart, Nationaal Afdelingscoördinator JNM * Linda Van Mieghem, jeugdacteur * Joeri Orts, secretaris Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud 'natuur 2000' * Geert Lejeune, programma directeur WWF-België * Lut de Block, dichter * Geertrui Daem, schrijfster * Lieve Rotsaert, lector milieu en gezondheid KHBO-lerarenopleiding * Eddy Vandeputte, zaakvoerder ICT-bedrijf * Luc Ceulemans, lid beheerraad wereldwinkel Brugge * Erik Ver Eecke, voorzitter Groen vzw * Paul en Stéphane Venmans, arbeiders * André Van Kerckhove, gepensioneerde * Noortje Wiesbauer, filosofiedocent en stRaten-generaal * Joost Demuynck, psycholoog * Patrick Lateur, auteur * Lin Ploegaert, actief in stRaten-generaal * Geert Tuerlinckx, werkzaam in de West-Vlaamse Basisgroepen * Mark Maes, vanonderuit Mechelen * Jean-Pierre Rondas, producer Radio Klara VRT * Manu Claeys, essayist * Griet Spanhove en Luc Dejonghe, bedienden * Dirk Thiers, architect - asp. stedenbouwkundige actief in Odu (Organ for deep Urbanism), collectief voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling * Peter De Grande, voorzitter JNM - Brugge * Stefaan Brijs, schrijver * Paul de Vlam, politiemann op rust en bestuurder Natuurpunt * Arne Van Renterghem, huisarts en bestuurslid Natuurpunt Gent * Marcel Jonckers, secretaris vogelwerkgroep Oost-Brabant en voorzitter Milieuvadvisraad Tienen * Anne-Marie Recour, Trajectbegeleidster onthaalbureau West-Vlaanderen, vestiging Yambo-Brugge en freelance redactrice * Noëlla Elpers, bibliotheekassistente actief in het Kapersnest * Peter Holvoet - Hanssen, dichter actief in het Kapersnest * Marc Goetinck, kunsthistoricus * Catherine Roex, psycholoog * Johan Dollé, actief lid Vivant * Griet Tessier, lerares en gemeenteraadslid Groen! Roeselare * Maarten Tavernier, Groen! West-Vlaanderen * Luc Grootaardt, provinciaal coördinator Spirit West-Vlaanderen * Bart Roose, arbeider en lid Algemene Raad Spirit * Rik Brutin, Bestuurslid Spirit Menen * Walter Muls, Spirit-volksvertegenwoordiger * Alex Monbaliu, lastigaard van overtuiging * Luc Duhayon, Vivant * Joris Denoo, schrijver * Johan Vandevelde, jeugdacteur * Luc Decuypere, verantwoordelijke vzw Ter Loo, centrum voor bezinning en vorming te Loppem * Joeri Van Damme, student Maatschappelijk Werk * Lionel Vandenberghe, senator Spirit * Hedwig Speliers, dichter * Lut Catry, orthopedagoge en docente VSPW * Jan Dhaene, SP.a-Spirit * Pascal Ennaert, Spirit * Bart Hanson, Spirit-Kortrijk

26. Slot ? Wanneer ???

We vergeten nooit de buik waaruit we komen : de Chartreuse-impulsen van Natuurpunt Brugge.

Het is een oude stelling dat symbolische acties moeten werken als een paard van Troje : uit hun buik moeten telkens nieuwe strijders van de REGENBOOG kruipen die verbeelding & fantasie-zand in de machines van de oude stad gooien.

De **LAPPERSFORTERS** hebben zich vermenigvuldigd en verspreid naar Hoppebos en Hutsepotbos. Zij kwamen voort uit het kleine anarchistische kollektief **UITGEZONDERD**. Uit de bezetting van het Lappersfort = Bos & de dag van de aarde van **NATUURPUNT** groeide het **GROENE GORDEL FRONT** en binnen onze schoot kiemt het **HANZESTADNETWERK**... En dit allemaal in de vruchtbare en goede aarde van Brugge en Ommeland ! Vruchtbare inspiratie vonden we bij de mensen van **STRATEN-GENERAAL** (hun verhaal staat op de startpagina van www.ggf.be).

27. Vroeger al eens gebeurd bij Pluk van de Petteflet; een neefje van de Lappersforters en het Groene Gordel Front

Zeg, heb je gezien dat er van alles gaat gebeuren in het park, zei mevrouw Helderder ? In het park ? Ik heb niks gezien, zei Pluk. Wat gaat er dan gebeuren ? De Torteltuyn wordt opgeruimd, zei mevrouw Helderder opgewekt. Opgeruimd? Ja, alle bomen worden omgehakt. En alle struiken en alle onkruid en alle planten worden weggehaald. En er komen tegels te liggen. Pluk schrok. De Torteltuyn zou verdwijnen...Met al die prachtige bomen. Pluk ging weg. Hij liep regelrecht naar het park. Bij de ingang stond de keet van de Parkmeester. Hier werden dus de plannen gemaakt om het mooie stuk bos om te hakken. Treurig liep Pluk verder het park in. Achter de grote grote eikeboom begon een kronkelig paadje, dat bijna helemaal was dichtgegroeid met hoog gras en onkruid en takken. Als je dat pad volgde kwam je in de Torteltuyn. Pluk stond nu op een open plek tussen ruisende bomen in de Torteltuyn. Er groeiden varens en mos. Er waren krekels en bijen; er zongen vogeltjes boven hem in de takken. Het was zo rustig hier en mooi. En dit moest allemaal nu verdwijnen.Stel je voor...er zouden hier tegels komen en grind. Op dat moment dwarrelde er iets naar beneden tussen het groene gras. Iets wit. Het was Dikke Dollie, de duif. Heb je 't gehoord ? riep ze. we moeten iets verzinnen. Het mag niet doorgaan. Er was vergadering in de Torteltuyn. Pluk zat in het midden en om hem heen zaten Dollie en de vadermuis en drie tortelduiven, neven van Dollie. Verder was er nog een egeltje en een heel schuw konijn. Kun jij niet eens met die Parkmeester gaan praten, Pluk ? vroeg vadermuis. Hé ja zei het egeltje. En zorg dan dat hij niet in de Torteltuyn kan komen. Maar hoe moet ik daar dan voor zorgen ? vroeg Pluk. Ik weet niet hoe... Pluk, jij bent groot en sterk zeiden de dieren; jij kan de Parkmeester tegenhouden ! Onzin zei Pluk. De Parkmeester is veel groter en sterker dan ik. Nee, we moeten een list verzinnen. Maar ik weet er geen . Weet je wat zei Pluk. Ik zal naar de Parkmeester gaan. En ik zal hem vragen of hij de Torteltuyn met rust wil laten. Juist. Doe dat ! Hoera! riepen de dieren. En zo kwam het dat Pluk tien minuten later binnenstapte in het kantoortje van de Parkmeester. Pluk verzamelde al zijn moed en zei toen : meneer, de Parkmeester, ik kom eigenlijk vragen of U alstublieft dat stukje bos zo wilt laten. Zo als het nu is, bedoel ik. Weet U, er wonen daar een heleboel dieren. Nu begon de Parkmeester heel hard te lachen en zei : nee, m'n jongen, het spijt me erg; maar er is niets aan te doen. Overmorgen komt de bulldozer. En er komt een elektrische zaag om de bomen te zagen. En toen trok Pluk via de Veerpont van de heen- en weerwolf om hulp van de Kluzelaar. Het werden Hasselbramen....(met dank aan Annie M.G. Schmidt die alles al verbeeldde in 1971)

SAMEN ZUURSTOF GEVEN AAN EEN DUURZAAM BRUGGE

Opdat het hart van de schildpad nooit ophoudt met slaan ! (dixit Pietje de Leugenaar uit Oosterdonk)
Men bereikt bijna altijd wat men wil als men het 40 jaar met vasthoudendheid wil...
(Marguerite Yourcenar, archieven uit het Noorden) **We hebben het Lappersfort en de Chartreuse niet geërfd van onze ouders maar geleend van onze kinderen ...**

DE NAAM VAN HET BOS...

Open Lente-brief

**aan de landelijke voorzitter van de VLD
en aan de burgemeester van Brugge !**

RECHTop dromen over brood en bomen...

Een constructieve oproep tot spoedige samenwerking met de Paashaas voor het definitief beschermen van het Lappersfort als stadsbos.

Beste burgemeester Moenaert en VLD-voorzitter Sterckx,
In de film 'The Mission' gaan zij die bidden en strijden voor het 'integraal behoud van de missie' samen ten onder. Helaas, zo is de wereld zeggen de lokale machthebbers. Neen, zo hebben wij de wereld gemaakt repliceert de afgezant van de paus. In Brugge, vele jaren later kampen zij die ijveren voor het integraal behoud van de Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse met de vrees voor een soortgelijk apocalyptisch einde. De aankoop van het Lappersfort wordt op de lange baan geschoven en de bulldozers staan te dringen om op te trekken naar de Chartreuse. En dit allemaal omdat de beslissers in de geheime kamers van de politiek niet voldoende in verbinding staan met ons en onze duurzame alternatieven voor de hoofdkwartierenzones en industrieterreinen.

Het Groene Gordel Front wil geen klaagzang verkondigen. Als netwerk voor duurzaamheid en participatie zien wij overal vele goede dingen gebeuren. En tot vervelens toe blijven we dit zeggen. Wij komen op voor de droom van duurzame ontwikkeling en willen een evenwicht helpen zoeken tussen de 4 P's : planet, people, profit, participation. Wij zijn een netwerk van positieve constructieve krachten - burgers en bewegingen - die geraakt werden door het lange termijn-verhaal van duurzame ontwikkeling. Wij geloven dat economie en ecologie kunnen samen gaan en samen de wortels zijn van onze samenleving. Of hoe naast brood de mensheid ook nood heeft aan bomen : bos en natuur, open landschap, democratie en levenskwaliteit... En met hoeveel wij zijn ? Zoals de sterren aan de hemel : soms ontelbaar en soms onzichtbaar. Wij zijn een soort mystiek lichaam waarbij het Lappersfortbos als symbool staat voor de verbinding van alle mensen van goede wil. Bomen ontluiken elk

jaar in de lente opnieuw en staan daarom symbool voor de hoop. Ook wij willen die hoop niet loslaten ! Want een boom, een boom is een bruiloft (Hans Andreus). En dus zijn bomen voor ons net als rozen een symbool van geluk ...

WAAROM NIET UW GEWELD GESTAAKT, O MENSCHENDOM, EN ONAANGERAAKT HET BOOMGEWAS GELATEN (Guido Gezelle)

Een deel van het Lappersfortbos en de Groene Chartreuse Gordel blijven zonevreemd en dus bedreigd: worden ze straks echt paars ? Wie weet vragen ooit kinderen aan hun grootouders : "wat was ook weer de naam van die verdwenen Groene Gordel ? Wat was ook weer de naam van het verdwenen bos ?" Die dreiging beroert velen en ofwel wachten we op een nieuwe bezetting en straatprotest ofwel gaan we in op het aanbod van de Paashaas om minstens nu al het Lappersfort definitief te redden. Een zonevreemd bos of een zonevreemde Groene Gordel integraal beschermen is een blijk van vertrouwen in de aarde. Een daad van hoop op de toekomst. Een handeling van naastenliefde jegens toekomstige geslachten die van hun schoonheid zullen genieten; wanneer wij er niet meer zijn.

Beste burgemeester, wij zeggen niet dat uw stadsbestuur een slecht bestuur is. Wij zeggen enkel dat samen met ons U het nog beter zou doen. Beste VLD-voorzitter, wij zeggen niet dat uw minister van Ruimtelijke Ordening een slecht minister is. Wij zeggen enkel dat samen met ons hij het nog beter zou doen. Kom dus van jullie bestuurlijke eiland af middenin de zee van duurzame mensen en milieu- en natuur (MINA) middenveld. Wees bereid om de toekomst uit te bouwen in coproductie met de bewoners en de gebruikers van de stad. Wees bereid om op het initiatief van de burgers in te gaan om samen rond de tafel te gaan zitten en samen plannen uit te werken. Talenten en krachten bundelend !!

Waarom gaan blauw en oranje niet samen in de voetsporen van graaf Amedée Visart de Bocarmé (1835 - 1924) die meer dan veertig jaar burgemeester van Brugge was. Als burgemeester had hij zich tot doel gesteld om van het vervallen Brugge opnieuw een stad van aanzien te maken. Hij spande zich niet alleen in voor monumentenzorg; maar hij was ook zeer begaan met het stedelijk groen. Hij legde verschillende parken aan en voltooide de aanleg van de vesten, een eerste Groene Gordel rond Brugge. Blauw en oranje zouden de tweede Groene Gordel van Lappersfort en Chartreuse integraal kunnen beschermen en verder versterkend voltooiën zonder strepen industrie of headquarters erdoor !

Luc Vanneste en Jozef De Coster, leden Groene Gordel Front in Brugge en Ommeland, Lin Ploegaert, actief in stRaten-generaal, Jef Ravelingien, actief in de West-Vlaamse Basisgroepen, Jasse Cnudde, directeur Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV), Erik Grietens, medewerker zuinig ruimtegebruik Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Nic Balthazar, lid beschermcomité van het Lappersfortbos en de Chartreusenatuur, Luuk Gruwez en Peter Theunynck, actief in de Lappersfort Poets Society. Brugge, lente 2004 www.ggf.be