

## **give peace a chance**

vrede heeft haar tegendelen  
en beide gaan om nog:  
de onrust die je op een bed  
kan vierendelen, de oorlog,  
de krijg die meer wil krijgen

leer het van de wijzen:  
neem genoeg met genoeg  
schuif de dagen als dolken  
in hun schacht van leer en zijde,  
schuif in het foedraal van de nacht

met wie zou je vrede sluiten  
indien niet eerst met jezelf,  
lees het bij de wijzen:  
onvrede is een wreed bederf

blijf het als een refrein herhalen:  
neem genoeg met genoeg  
wie meer najaagt zal verdwalen  
meer is maar een hoerenkroeg  
Staf De Wilde