

laat ze hun hoofdoek

voor het verschil wil ik pleiten
de korte rok, het lange gewaad
en voor de agente die wel
sexy met haar uniformpje staat

het gaat om onderscheiden:
wat is wezen, wat is schijn
doet het andere ons lijden
of behoort het tot ons zijn

voor het verschil wil ik staan
de godvrezende en de goddeloze
met beide wil ik door de deuren gaan
al schudt mijn hoofd om wat zij kozen

zelfs de slaven moet je eren
wanneer zij in vrijheid buigen
al blijf ik van verweer en
opstandigheid getuigen

de korte rok, het lange gewaad
laat ze lopen langs de weiden
en door je dagelijkse straat
voor het bonte wil ik pleiten

en waarschuwen voor te korte lonten:
ergernis is het begin van haat

Staf De Wilde