

## **leestekens van sneeuw**

een merel is een lezer  
hij ziet het witte blad  
van de tuin en wacht  
tot jij het vult

hoe zou een dichter  
eenzaam wezen  
als van zijn vruchten  
wordt gesmuld

je hebt een appel doorgesneden  
en drie merels zijn ermee verguld

ze happen, hakken, hameren  
tot de vrucht is uitgelezen  
wie heeft in deze koude zo'n geduld

wie begrijpt dat jij moet stamelen  
zoals alle dichters hun stiltes vrezem  
wie beter dan een merel  
bij de leestekens van sneeuw

Staf De Wilde