

lentefeest

vier je mee het feestelijk
seizoen: de heesters zetten
hun fraaiste veren uit
als baltsende vogels

kom onder de kerselaar,
de Japanse, een suikerspin
die schuimt in roze

buig je naar de zoom van het bos
verzamel de paarse confetti
van hondsdrif, uitgestrooid
door een dronken sater

het geboomte hangt een spandoek uit:
'ontwaak verdoofden der aarde'
het schuifelt, het fluit van
distelvink en lijster, een fris refrein
en eindeloos vertellen de strofen

blijf bij de ribes staan, ruik de zoete
bekoring: de wereld heeft zich gebaad
en ingeolied zoals een schone met amandelogen
heupwiegt in een wolk van tule en wandelt
naar de zijden divan van een sultan

kom, vier mee met Harlekijn
en tamboerijn het feest
dat weerkeert als een stoet
van goochelaars en dansers:
je kent ze nog van een vorig
jaar maar telkens zijn ze anders

Staf De Wilde