

Poeziebos.be leeft

De aandachtige lezer van het Brugsch Handelsblad zal in de editie van 03/02/12 even de wenkbrauwen gefronst hebben. Want daar slaagde het spook van de zuidelijke ontsluiting expressweg Oostkamp erin om het Groene Gordel Front even uit de doden te doen opstaan. Dat klopt echter niet. Het GGF blijft waar het is: in de annalen van Brugge die scone. De archiefkelders www.ggf.be kunnen nog bezocht worden.

We hebben de Brugse groene gordel met het immer bedreigde Chartreusegebied toevertrouwd aan de witte pionnen & vzw Groen. Onder de nieuwe naam Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be zijn we vooral bezig met het Lappersfort Poëziebos. We deden Brugge een stadsdichter en een participatiewijzer cadeau. Een visitatie aan de Groendienst staat ook nog op onze agenda. Elk nieuw seizoen krijgt u van ons stadsgedichten en een seizoenswandeling met bosgids & bosdichter. Als knipoog naar de politici van goede wil zullen we ook een participatieverzoekschrift aan de nieuwe gemeenteraad 2013 indienen.

Samen met de ANB-boswachter zorgen we voor het Poëziebos en zijn Hugo Clauspad, dat van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk is voor mensen die rust, stilte en zuurstof zoeken. Een schaars goed in onze tijden. Om dat te beschermen zijn een goed beheer (met dank aan de schepenen Van Volcem en Demon die de KMO-zone groen inkleuren) en de uitbreiding van bufferend groen in de Lappersfortbosomgeving natuurlijk belangrijk. De muzes wonen liever aan het water dan aan de 2 vaksbaan. Daarom hopen we dat de volgende generatie politici van Brugge & ommeland eerst en vooral bruggen bouwt. Zij kunnen rekenen op onze diplomatie & poëzie.

Luc Vanneste en Peter Theunynck, Poëziebosnetwerk