

lichtfeest

laten we het lichtfeest
vieren want de nacht
is meester van de dag
we zijn zoals ooit de bange
dieren toen de wereld
in het donker lag

en het meest te vrezen
is de nacht in het hart
berichten die we dagelijks
lezen: het oude nieuws
dat ons verwacht

laten we de vuren stoken
die het oog doen zien
en het bot verwarmen
we zijn nu rijk misschien
maar onze hoop is armer

want de nacht heerst
in de harten, de koude klanken
van een munt: laten we
een lichtfeest houden
en met een wens elkaar bedanken

Staf De Wilde