

De ontregeling...

...de ontregeling  
van alle zintuigen  
is voor mij  
als een vallend blad van een boom  
en als  
dan valt mijn boom om

ik weet  
dat men mij altijd voor gek verklaart  
maar welk normaal mens  
hoort het vallen van 1 blad van een boom

ik ben blij  
dat ik mijn schoenen heb  
want ze houden mij  
met beide voeten op de grond

en mijn zintuigen  
dat komt wel goed

© Gino d'Artali [www.ginodartali.org](http://www.ginodartali.org) (dit gedicht werd voor het eerst door mij voorgedragen op 18 07 '13 als onderdeel van het project 'Tuin der Poëten' in Antwerpen).