

pijn, mag het iets meer zijn?

doe je pijn verdwijnen
door te wijzen op een grotere pijn;
wie vernietigt zijn verdriet
door in eigen vlees te snijden?

er is geen meetlat om dit af te meten,
elke weegschaal slaat hier tilt:
hoe zouden wij het weten
welk gewicht een ander tilt?

zeker, er zijn de beelden
van beulen en hun bezigheden
maar jij keert in je dromen weer
naar het wrede van lang geleden
toen afscheid moest genomen

en jij, met dat heimwee
van je oude dagen,
koestert een zoete pijn
en steeds zal de kruidenier
van het leven vragen:
mag het iets meer zijn?

Staf De Wilde