

## **uiterwaarden**

stil ligt het achterland  
van kruipwilg en hoefblad  
alsof de tijd op de dijk  
neerknielt en zijn veters strikt

een reiger op een zandbank  
peilt roerloos het zwijgen  
alleen een patrijs verklikt  
de verscholen klank

de rivier ademt  
als een slapende buik  
onder een laken van licht

en de beemden schrijven  
met wuivende veren  
hun eender gedicht:

de duizenden namen van groen  
en ritselgeluiden  
ze rapen de stilte samen  
zoals vingers een gezicht

Staf De Wilde