

## **vleermuizen**

maak geen lawaai  
waar vleermuizen paren  
ach, die schuwe dieren  
waar zijn de jaren  
dat ze zoefden  
door de avond  
met hun schrill geroep?

we zaten op een dorpel  
of als kaarters aan tafel  
naast een kasseitje  
dat uitkwam op een wegel

boven ons hoofd  
de snelle schaduw  
van een zwaluw  
en vleermuizen alom  
als zomerse burens

maak geen lawaai,  
geen toeters noch bellen  
waar vleermuizen paren  
wij zijn de kinderen  
die later willen vertellen

over kaarters op straat  
en moeders met bloemen  
op hun voorschoot  
de dag was laat, we konden  
alle rijmpjes noemen  
die een volk overlaat  
aan zijn dochters en zonen

we zagen de zwaluwen  
in hun late uur en waren blij  
dat aan onze goten en koten  
een vleermuis kwam wonen  
als onze schuwste buur

Staf De Wilde